



Hervormd Contact

Hervormde Gemeente Maasdam
Postadres: Postbus 5407, 3299 ZG Maasdam

Predikant:

ds. J. Prosman
Raadhuisstraat 39, 3299 AP Maasdam tel. 078 676 1500
e-mail: dominee@kerkmaasdam.nl

Scriba:

Mevr. A.C. Israel-Biesheuvel
Standerdmolen 1, 3297 TK Puttershoek tel. 078 676 4285
e-mail: hervormdegemeentemaasdam@gmail.com

Ledenadministratie:

Mevr. J.A. de Vlaming-van Prooijen tel. 078 676 4187
Fazant 24, 3299 BS Maasdam
e-mail: rvlaming@planet.nl

Bankrekeningen kerkrentmeesters:

NL17 INGB 0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente
NL46 RABO 0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam

Diaconie:

Mevr. H.J.B. Knoot-Nooteboom
Keizersdijk 57, 3291 CD Strijen tel. 078 674 1310
e-mail: toonknoot@hotmail.com

Bankrekeningen diaconie:

NL57 RABO 0354309862

Koster:

Dhr. R. de Vlaming tel. 078 676 4187
Fazant 24, 3299 BS Maasdam 06 2895 7344
e-mail: rdevlaming@kpnmail.nl

Website: www.kerkmaasdam.nl

Hervormd Contact:

Joke Moelker
Trambaan 16, 3299 BN Maasdam tel. 078 676 3208
e-mail: joke@jamcopy.nl

Oktober 2018

Inhoudsopgave

Meditatie	1
Kerkdiensten	3
Dankdag	4
Nevendienst "Klein Begin"	5
Pastoralia	6
Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel	7
Jaarrekeningen ter inzage	8
Voor elkaar	9
Classis Delta	9
Verslag kerkenraadsvergadering	10
Verantwoording collectes	14
Verantwoording giften	14
Opbrengst busjes	14
Delen – oproep kerkrentmeesters	15
Giften HVD	16
HVD Seniorendag	16
Open Monumentendag + Startzondag	17
Rommelmarkt	19
Boekenbus	23
Kerstdiner	24
Choral Evensong	24
JOR World Servants	26
Bijbelzondag	27
Mannenensemble HW	28
De Herberg	29
Bijbelleesrooster	30
Agenda komende activiteiten	31
Schema H.C.	32

Meditatie

Op èèn van mijn oppasdagen vroeg mijn kleindochter bij het voorlezen van een boek: Oma, waarom is de maan rond? Oma, waarom is het gras groen? en even later: Oma, mag ik een snoepje?

Zo doet een kind dat, het vraagt en vraagt en soms word je er moe van. Toch probeer je een antwoord te geven op al die vragen, ook al moet je soms bekennen dat je het niet weet.

Soms denk ik weleens: waarom doe ik dat? Gewoon, omdat ik vind dat een kind het recht heeft om vragen te stellen, want dat hoort bij het kind zijn. Het is trouwens ook een teken van vertrouwen als een kind vragen stelt.

In het evangelie van Lucas staat over dat blijven vragen een gelijkenis. De vertalers van de Bijbel hebben dit genoemd: de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter, maar volgens mij had er beter kunnen staan: Blijf bidden en geef de moed niet op.



Er is een hulpeloze vrouw, een weduwe, zij wendt zich tot een rechter, maar de man weigert om naar buiten te komen en haar verhaal te horen.

Jezus zegt dat deze man dwaas handelt door niet naar de vrouw te luisteren. Het is zijn plicht om de zwakkere, de hulpeloze te helpen. Dat is zijn beroep, opkomen voor hen die hulp nodig hebben. In de Bijbelse tijd was een rechter meer een soort van advocaat, die de onderliggende partij moet helpen en veel minder iemand die een oordeel uitspreekt.

De vrouw gaat keer op keer naar hem toe, volhardend, vertrouwend dat hij haar zal helpen. Hoe kan zij dat volhouden?

Ze kan dat volhouden door steeds opnieuw te vragen, dwingend te vragen. Ze heeft er toch recht op om steeds terug te komen, want hij is toch haar advocaat? Het is toch zijn beroep om te luisteren? Door haar volhouden won ze, en wordt haar recht gedaan. Het ging niet vanzelf, ze moest er hard voor knokken.

Waarom de advocaat zo lang wacht met luisteren, dat weten we niet, maar Jezus leert ons: Blijf volharden met bidden!

Ook in onze wereld lijden mensen onder onrecht, armoede en geweld. Het is een lange weg van volharding om verbetering in hun positie te bevorderen. Soms zijn mensen van mening dat geloof een puur innerlijke aangelegenheid is en wordt het Koningschap van God vergeestelijkt. In dit Bijbelgedeelte lezen we juist dat Jezus Christus de mens van hier en nu op het oog heeft en we daarom het heden niet mogen opschuiven naar morgen.

Want ook aan de positie van vrouwen, het naleven van de rechten van de mens en de initiatieven om bevolkingsgroepen met elkaar te verzoenen, onderwijs aan meisjes, eerlijke landbouw, aan ook aan allen zal recht moeten worden gedaan.

Jezus zegt dan ook tegen hen: houd vol, wees geduldig, vertrouw er op dat de overwinning aanstaande is. Laten we Jezus niet beschamen en de handen ineenslaan en solidair zijn met hen en met elkaar bidden om de shaloom, de vrede en dat het recht mag zegevieren, opdat ook zij in vreugde kunnen leven..

Janny Vree

Kerkdiensten

zondag 28 oktober

Voorganger	ds. P. v.d. Ende, Rijnsburg
Ouderling van dienst	dhr. B. Verplanke
Organist	dhr. G.J. v.d. Weg
Kinderoppas	mevr. Y. van Steensel
Extra collecte bestemd voor	kia

zondag 4 november

Voorganger	**
Ouderling van dienst	dhr. B. v.d. Aardweg
Organist	dhr. P.H. Vree
Kinderoppas	mevr. C. Verplancke
Extra collecte bestemd voor	kia

zondag 11 november

Voorganger	dankdag - themadienst
Ouderling van dienst	ds. J. Noordam - Nieuwendijk
Organist	mevr. T. Israel
Kinderoppas	dhr. G.J. v.d. Weg
Extra collecte bestemd voor	mevr. N. Vermeulen dankdagcollecte

zondag 18 november

Voorganger	ds. A.J. den Besten, Sliedrecht
Ouderling van dienst	mevr. L. van Varik
Organist	mevr. E. in't Veld-Littig
Kinderoppas	mevr. A. v.d. Vlis
Extra collecte bestemd voor	kerkbeheer

** voorganger wordt z.s.m. bekend gemaakt op de liturgie

Bij de (uitgangs)collecte

28 oktober KIA - Kerk als goede buur in Oekraïne.

4 november KIA – Najaarszendingcollecte ter ondersteuning van Nienke Pruiksma in haar werk in Brazilië.

Kerkdiensten op internet

Thuis of, waar ook ter wereld, op vakantie; u kunt altijd en overal de kerkdiensten op internet beluisteren.

Op www.kerkdienstgemist.nl - Zuid-Holland - Kerkmaasdam blijven de diensten tot zes weken na datum bewaard.

Luistert u ook via internet?

U kunt wekelijks de liturgie in uw mailbox ontvangen. Stuur een mail naar joke@jamcopy.nl (met vermelding van uw naam) om u hiervoor aan te melden.



Dankdag

11 November is het dankdag voor gewas en arbeid.

Ook dit jaar willen wij weer levensmiddelen inzamelen in onze kerk. Zaterdag 10 november van 10.00 tot 12.00 uur kunnen de artikelen in de kerk gebracht worden.

De diaconie brengt de spullen maandag 12 november naar gezinnen die het goed kunnen gebruiken.

We brengen tassen naar mensen in Maasdam, het overige gaat naar Annemieke Steenbergen uit Westmaas, die veel contacten heeft met gezinnen uit de Hoekse Waard, die slecht rond kunnen komen, en heel blij zijn met een tas met levensmiddelen.

Wilt u weer meedoen? Samen kunnen we een overvloedige tafel in de kerk verzorgen, dat blijkt al jaren.

Artikelen die oa gebracht kunnen worden zijn:

houdbare etenswaren, koffie, thee, fruit, limonade en sap, maar ook luiers en shampoo. Van alles wat een gezin maar nodig kan hebben.

We hopen u te zien 10 november.

De diaconie



Nevendienst 'Klein Begin'

Net als vorige maand gaan we verder met verhalen uit het evangelie van Marcus.

Op 28 oktober vertellen we van de blinde Bartmeus. Jezus geneest hem, hij kan weer zien. Er staan in het Evangelie van Marcus veel wonderen. Dit is soms moeilijk te begrijpen maar het belangrijkste is het grootste gebod. Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Daar gaat het 11 november over het belangrijkste, liefhebben daar gaat om.



Ook wil ik nog de aandacht vragen voor actie schoenendoos. We hopen dit jaar weer op meer dozen dat vorig jaar. Het is heel leuk om samen met de kinderen hierover te spreken en misschien dat ze zelf iets aan de schoenendoos kunnen toevoegen voor een kind ver weg. Iedereen van de nevendienst heeft persoonlijk een folder ontvangen. Mochten er vragen zijn kun je contact opnemen met iemand van de nevendienst.

De schoenendozen kunnen voorin de kerk geplaatst worden tot uiterlijk 18 november. Daarna gaan ze naar de kinderen die dit nodig hebben.

Groetjes Jolanda

Omzien naar elkaar

Er zijn nog steeds meerdere zieken in onze gemeente. Dankbaarheid is er bij familie de Vlaming. Rook is behandeld in het ziekenhuis en voelt zich aanmerkelijk beter. Hij zal nog een lange weg van revalidatie moeten volgen.

Willen wij de volgende gemeenteleden ook gedenken in onze gebeden: Mw. Peet-'t Hart, Baby Seline van der Vlis en haar ouders. Begin november moet Seline een operatie ondergaan. Dhr. C.L. (Kees) van Herwaarden, Mw. F.M. (Fransisca) Bieshaar-van der Gaag, Dhr. W.A. (Wilco) den Hoed, Dhr. W.A. de Man, Dhr. en Mw. Dorst van de Polderdijk, Mw. M.J. Schippers-Vermaas. Een kaartje, een bezoekje of uw gebeden kunnen zoveel betekenen in tijden van zorgen.



Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel

Bloemendienst

28 okt	F. Bieshaar
4 nov	L. Blanker
11 nov	I. de Jong
18 nov	J. Soeters

Bloemengroet

26 aug	Dhr. en mevr. Dorst-v.d. Steeg
2 sept	Dhr. C. Roest
9 sept	Mevr. S. Reedijk
16 sept	Dhr. en mevr. de Man
23 sept	Dhr. en mevr. Walraven
30 sept	Dhr. en mevr. Notenboom
7 okt	Mevr. T. Peet-'t Hart

Dankjewel

Dankjewel - 1

Hierbij willen wij alle gemeenteleden hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, berichtjes, bezoeken, gebeden en attenties, die wij mochten ontvangen tijdens de periode van zorg rond mijn gezondheid.

Dit alles heeft ons bijzonder gesteund. Wij weten ons gedragen door de gemeente.

Wij zijn dankbaar dat het probleem nu opgelost lijkt en gaan vol vertrouwen de periode van revalidatie in.

Rook en Jopie de Vlaming

Dankjewel - 2

Voor alle blijken van medeleven in de vorm van kaarten, telefoontjes, bloemen, gebeden (Gebedskring), bezoekjes etc. na mijn twee ziekenhuisopnames in juli en augustus zeg ik u allen hartelijk dank. Ik heb ervaren dat ons leven aan een zijden draadje hangt en ik ben dankbaar dat ik nog gezond en wel verder mag leven. Ook prijs ik mij gelukkig dat ik deel uit maak van onze warme kerkelijke gemeente in Maasdam.

Wennie Veldhoen.

Dankjewel - 3

Aan iedereen die met me meeleeft, na het tragische ongeluk van mijn jongste zus in Canada, door een kaartje of een bemoedigend gesprekje. Het heeft me heel goed gedaan.

Zo voelt een gemeente als een warme deken om je heen.

Annie Schäfer.

Jaarrekeningen Kerkrentmeesters en Diaconie 2017

In de week van 5 november tot 10 november liggen de jaarrekeningen van 2017 ter inzage.

Als u de rekeningen wilt inzien, kunt u telefonisch contact opnemen en wordt er een afspraak gemaakt.

Voor de kerkrentmeesters:

Leo den Boer Boezemvliet 3 Maasdam tel. 078 6762258

Voor de diaconie:

Hetty Knoot Keizersdijk 57 Strijen tel. 078 6741310

Voor elkaar!

Wij willen iets nieuws introduceren in onze gemeente, nl. het gebruiken van je talenten in dienst van de ander.

Op de rommelmarkt van 10 november as. kunt u een envelop kopen met een dienst of klus(je). Er staat bv. op de envelop: heg knippen, € 7,50.

U koopt de envelop, en erin zit een briefje met gegevens van degene die dit aanbiedt. U neemt zelf contact op. Het geld komt ten goede aan onze kerk.

Hiervoor hebben we natuurlijk aanbieders nodig. We denken dat iedereen wel een talent heeft dat hij gebruiken kan om iemand een dienst te bewijzen. We hopen zo ook de verbondenheid met elkaar te stimuleren.

Te denken valt bv. aan: avondje oppassen, met iemand wandelen, de heg knippen, ramen zemen, een middag op bezoek, een autoritje, tuin onderhoud, een cake bakken en...vult u maar in.

Lijkt u dit een goed idee en wilt u hier aan meedoen, geef dan uw naam en tel.nr. door aan Marianne Hulsbos, 06 83 96 82 45.

U bepaalt het aanbod en de prijs.

Het kan ook zomaar zijn dat er bij u wordt aangebeld met de vraag of u wilt meedoen.

De Classis Delta leeft!

Een impressie van de 2e vergadering na 1 mei 2018.

Op maandagavond 17 september 2018 kwam in de Vredeskerk te Goes de Classicale Vergadering Delta voor de tweede maal bijeen na de overgang op 1 mei 2018. Tot deze datum waren er 6 classes in deze regio, nu samengebracht in één nieuwe classis.

Met 26 aanwezige leden en adviseurs was het "quorum" ruimschoots behaald. Dat is het aantal leden dat nodig is om rechtsgeldige besluiten te nemen. Er werd begonnen met een gezamenlijke maaltijd wegens de lange aanrijtijd van hen die de uithoeken van Delta vertegenwoordigen. Samen eten heeft bovendien een positief effect op de saamhorigheid - elkaar leren kennen - die bij een kerkelijke vergadering gewenst is.

Preses (voorzitter) ds. Piet de Graaf (Zierikzee) opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Handelingen 15, de vergadering van de apostelen. Hij neemt deze historische bijeenkomst, waar in gezamenlijkheid gezocht wordt naar Gods bedoelingen voor de toekomst van de Kerk, als voorbeeld voor onze kerkelijke vergadering: "Je spreekt met elkaar tot opbouw van de Gemeente van Christus. Dat is niet saai! Daar is ruimte voor de werking van de Heilige Geest. Met elkaar ben je een instrument van God".

Scriba (secretaris) Piet van den Boogaart wordt bedankt voor zijn keurige verslag van de eerste vergadering, compleet met lijst van besluiten en actiepunten. Er is ongelooflijk veel administratief werk op hem afgekomen in deze opstartfase. Dat laatste geldt ook voor de financiële commissie, waarin nog enkele nieuwe leden benoemd worden. Het Classicale College voor Behandeling Beheerszaken krijgt ook uitbreiding met de benoeming van enkele mensen uit het Zuid Hollandse deel van de delta.

Hierna wordt gekeken naar de verkiezingsregeling van onze nieuwe classis. Die zal uiteraard anders verlopen dan in de oude structuur. Heel kort weergegeven: Voortaan zullen er uit iedere ring (dit zijn de oude classes) vier afgevaardigden naar de classis Delta verkozen worden. Elke kerkenraad krijgt één stem per kandidaat- classislid uit hun ring. Ieder jaar zal een deel van de classisleden aftreden. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld uitgaand van een zittingstermijn van 5 jaar.

Ook zullen er enkele toegevoegde leden zijn, waaronder de classispredikant. Het Breed Moderamen (bestuur) van de classis zal het voortouw nemen bij de organisatie van de verkiezingen. Binnenkort zullen de kerkenraden worden benaderd met het verzoek om aanbevelingen voor de vacatures per 1 januari 2019.

Onze classispredikant ds. Arie van de Maas heeft geïnventariseerd hoe het staat met het opzetten van de Ringen van Gemeenten op het grondgebied van de voormalige classes. In 5 van de 6 regio's is al een goede start gemaakt. Op Walcheren is in juli al een eerste goed bezochte en interessante ontmoeting geweest, waar ook de afgevaardigden naar de classis aanwezig waren. Eén van hen zit in de stuurgroep ("Ringleiding") om de lijn naar de Classis Delta kort te kunnen houden.

Ds. van der Maas heeft en verzamelt suggesties voor het instellen van diverse werkgroepen uit de classicale vergadering. Te denken valt aan: - Oecumene en interkerkelijke samenwerking, - Gebedsgroep voor kerk, werk en samenleving - Samenwerking gemeenten, - Communicatie, - Pionieren en nieuwe vormen van kerk-zijn, en daarnaast zal er ook aandacht zijn en blijven voor b.v. Kerk en Israël en ZWO. Het zou mooi zijn als in de toekomst ook anderen uit de classis bij een werkgroep betrokken zullen zijn. Iets over de afgesproken tijd wordt deze boeiende vergadering besloten met het bidden van het Onze Vader.

Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta

Verslag van de Kerkenraadsvergadering van 2 juli 2018

Afwezig met kennisgeving: Mw. Hulsbos-Mw. Meuzelaar- Dhr. Verplanke- Dhr. W. Vermeulen-Mw. van Raamsdonk en Mw. Commijs.

Opening: Mw. Knoot opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Ds. Prosman gaat voor in gebed en wij lezen: Romeinen 4 over de besnijdenis van Abraham. De besnijdenis is een teken en zegel van het geloof. In een relatie is vertrouwen het allerbelangrijkste, Dus als God zegt ik hou van jou. Dan kun je erop vertrouwen dat Hij het meent.

Abraham vertrouwde op God en geloofde in God. Hij geloofde dat God hem zou beschermen. Omdat Abraham vertrouwde kreeg hij

een teken en zegel van zijn geloof in de vorm van de besnijdenis. De doop is ook zo'n teken net als de besnijdenis. De doop is nog mooier omdat dit ook voor vrouwen is.

Wij zingen Psalm 105 vers 3.

Lief en Leed: Wij doen een rondje lief en leed.

Vaststelling van de agenda: Er zijn geen nieuwe agendapunten

Notulen van de vorige vergadering: De notulen van 4 Juni worden goedgekeurd en ondertekend door Mw. Israel en Mw. Knoot

Actieplan: Wij nemen het gehele actieplan punt voor punt door.

Mededelingen van:

Ouderlingen: Wij bespreken wie in de vakantieperiode de stukjes voor het ringblad zal schrijven.

Evenals andere jaren zal Mw. Israel dit voor haar rekening nemen. Tevens is zij contactpersoon tijdens de vakantie van Ds. Prosman.

Diaconie: Mw. van Bennekom heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn voor een volgende periode in de Kerkenraad. De Diaconie komt bij elkaar om de komende vacature te bespreken en waar mogelijk namen voor te dragen in de volgende kerkenraadsvergadering.

Bij de dienst opening winterwerk start de 5 Euro actie voor ons project van Open Doors in Egypte.

De goedkeuring van de jaarrekening is nog niet binnen.

Kerkrentmeesters: Dhr. Verbiest heeft aangegeven te willen stoppen als kerkrentmeester om persoonlijke redenen. Er worden diverse namen genoemd maar de kerkrentmeesters moeten nog een vergadering hierover beleggen. Er zijn dan 2 vacatures 1 voor kerkrentmeester en 1 ouderling kerkrentmeester.

De solidariteitskas komt geleidelijk binnen. De goedkeuring van de jaarrekening is nog niet binnen.

Na de vakantieperiode zullen de financiën ter inzage komen te liggen. In de vergadering van september zal een datum nader worden bepaald.

Jeugdzaken: De opzet van de tienernevendienst gaat wijzigen. De groep wordt van 10 tot 14 jaar en zij gaan naar het ontmoetingscentrum en niet meer in de blokhut.

Het beamerteam wil in de vakantieperiode een liturgie op de beamer plaatsen.

Mw. Israel zal zo mogelijk een uitgewerkte liturgie aanleveren bij de kosters en het Beamerteam.

Informatie inzake AVG: Dhr. Vree zal voor onze gemeente alles rondom de AVG op een rijtje zetten. Tijdens de bijeenkomst van 27 juni in Nieuw Beijerland bleek dat er niet zoveel veranderd is t.o.v. de oude privacyregeling. Een aantal zaken moeten echter goed geregeld worden. Zo moet er iemand aangewezen worden die verantwoordelijk is voor de gang van zaken rondom AVG. Tevens moet er een register gemaakt worden van zaken welke volgens AVG vastgesteld zijn en geregistreerd worden.

Omdat een Kerk een "vereniging" is met een z.g. gerechtvaardigd belang (de gemeente moet draaiend gehouden worden) mogen wij allerlei gegevens gewoon met elkaar delen.

Lijstjes met verjaardagen mogen gewoon in het HC. Wij moeten echter voorzichtig zijn met details omtrent ziekte en persoonlijke omstandigheden. Het zou fijn zijn als alle kerkenraadsleden een apart email adres voor kerkzaken hebben. Dit om vermenging met eigen email te voorkomen en zo eventueel privacygevoelige informatie te verspreiden. Tevens moet er een bepaalde bewustwording tot stand komen, zodat wij niet willekeurig alles op Internet en Facebook plaatsen. Totdat Dhr. Vree ons informeert over de te nemen stappen wachten wij het af om zaken te gaan regelen. Er moet echter wel een privacyverklaring in het beleidsplan komen en op onze website.

Ingekomen stukken: Er is een schrijven vanuit de Hervormde gemeente Mijnsheerenland binnengekomen i.v.m. de publiciteit rondom "Kerkproeverij" op 16 september 2018.

Wij besluiten met elkaar om hier aan deel te nemen. Deze dienst wordt geleid door Ds. Paul van Dam. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk gemeenteleden iemand meenemen naar de kerk. Zodat mensen de "Kerk kunnen Proeven".

Evaluatie afgelopen activiteiten:

De Loop van Maasdam 9 juni 2018 De vergunning was erg laat binnen daardoor is er niet veel ruimte geweest voor publiciteit.

Het aantal deelnemers viel tegen. Het was wel erg gezellig en goed geregeld door de vrijwilligers.

Themadienst met koor Rejoice op 10 juni 2018. Het was een prachtige dienst met een goed koor.

De BBQ 22 juni 2018: Was een koude maar bovenal gezellige avond met ongeveer 70 deelnemers. Er was voor iedereen voldoende heerlijk eten en drinken. Misschien is het een idee om een volgende keer salades/sauzen en bijgerechten door vrijwilligers klaar te laten maken zodat wij met elkaar de uitgaven een beetje kunnen drukken. Overigens was er voor iedereen een zalig ijsje van de Fam. Commijs.

Afsluiting Winterwerk 24 juni 2018: Mooie dienst met fijne liederen. "Kop op Job".

Afscheid kinderen van de Nevendienst 1 juli 2018: mooie dienst met mooie toepasselijke liederen.

Het beleidsplan: Er moeten aanvullingen in het beleidsplan komen inzake de AVG.

De kerkrentmeesters hebben een nieuw stuk inzake beheer geschreven dit wordt goedgekeurd door de kerkenraadsvergadering en gaat gebruikt worden in het Beleidsplan 2018-2022.

Komende activiteiten:

Het nieuwe jaarthema is: "Een Goed Gesprek".

Vriendendienst Puttershoek: 14 Oktober 2018 om 16.00 in Puttershoek.

Rondvraag:

Mw. van Wingerden heeft nog geen contact met Ds. van de Bosch kunnen hebben zij probeert de komende periode of dit wel gaat lukken.

Mw. van Varik heeft iemand in de vakantie ontmoet die in hun gemeente werken met een z.g. 12 punten kaart een en ander is bedoeld om elkaar te helpen met gesloten beurzen.

Zij gaat dit verder onderzoeken of wij dit in onze gemeente ook kunnen gaan gebruiken.

Sluiting: Mw. Knoop gaat voor in gebed en wij besluiten de vergadering met het gezamenlijk bidden van "Het Onze Vader".

Verantwoording collectes

van 26 vaugustus t/m 13 oktober 2018

Datum	Collecte	Bestemd voor	Opbrengst
26 augustus 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Het Passion	€ 165,00 € 125,10
2 september 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Kerkbeheer	€ 133,25 € 86,10
9 september 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Jeugdwerk Maasdam	€ 160,27 € 119,03
16 september 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Kerkbeheer	€ 133,65 € 80,39
23 september 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst De Herberg	€ 121,25 € 212,30
30 september 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Kerkbeheer	€ 170,51 € 110,22
7 oktober 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Jaffa project	€ 128,71 € 221,40
TOTAAL			€ 1.967,18

Opbrengst busjes

Zending	€	71,75	
Bloemen	€	40,80	
Kerk	€	13,20	€ 125,75
			€ 2.092,93

Verantwoording giften

Huisavondmaal			
via	Mw. van Bennekom		€ 25,00
Kerk			
Via	Ds. Prosman	€ 50,00	
	Dhr. Vree	€ 10,00	
	Mw. v.d. Wilt	€ 25,00	
			€ 85,00
Hervormd Contact			
via	Mw. de Jong		€ 10,00
Bloemen			
Via	Mw. In 't Veld	€ 5,00	
	Mw. de Jong	€ 5,00	
			€ 10,00
	Totaal		€ 2.222,93

Stand Kerkbalans op 30 september € 42.628,50

(ontvangen aan toezeggingen € 53.240,00)

Delen uit dankbaarheid

Zorg voor elkaar,
zorg voor de natuur,
zorg voor een goed product,
zorg voor eerlijke verdeling,
dat is wat ons bindt
én wat ons gaande houdt.

Ons leven is méér dan geld verdienen
en wie we ten diepste zijn
valt niet af te lezen aan wat we bezitten.

Menzijn is brekend en delend
in het leven staan
en bijdragen aan waardig leven
voor al wat leeft en ademhaalt.

Delen uit dankbaarheid. We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn en zoveel moois dat we met elkaar kunnen delen. Niet alleen van wat we hebben, maar ook van wie we zijn. Eerlijk delen van schoon water en schone lucht, van voedsel draagt bij aan vrede op aarde, maar ook het delen van verhalen en passies dragen daaraan bij. Zij kunnen immers tot inspiratie en hoop zijn voor anderen.

Laten we daarom in woord en daad delen met elkaar, uit dankbaarheid naar Hem die ons leerde delen.

Daarom wil het college van kerkrentmeesters op u een beroep doen om samen ook de financiële lasten voor onze gemeente verder te delen. Het geraamde tekort voor het boekjaar 2018 bedraagt € 15.000. U doet de gemeente een enorm plezier door het verstrekken van een extra gift voor de kerk.

Het college dankt u bij voorbaat voor uw medewerking.
Wij rekenen op U!

Het college van Kerkrentmeesters

Giften HVD

Via	Mw. v.d. Wilt	€ 25,00
	Mw. Sluimer	€ 15,00

HERVORMDE VROUWENDIENST

Uitnodiging Seniorendag Hervormde Kerk Maasdam

Namens de Hervormde Vriendendienst (de HVD) willen wij u graag uitnodigen voor een ontmoeting met de senioren in de gemeente en wel op **vrijdag 16 november 2018.**

Vanaf **10.15** uur verwachten wij u in het Ontmoetingscentrum naast de kerk.

Wij zorgen voor de koffie met wat lekkers er bij en u kunt ondertussen dan met elkaar wat bijpraten. Na deze ontmoeting begint er een iets serieuzer programma.

De heer Jan Wensink uit Maasdam is werkzaam bij de Douane en zal komen vertellen over zijn werk, o.a. met afgerichte honden etc.

Na een pauze onder het genot van een drankje, kunt u even de benen strekken, daarna gebruiken we met elkaar een warme maaltijd. Deze dag staan er stampotten op het menu.

Wij hopen van harte dat u ingaat op onze uitnodiging. Om de kosten te dekken willen we van u een bijdrage vragen van € 10.- p.p.

We eindigen tussen 13.30 en 14.00 uur, waarna u weer wordt thuis gebracht per auto indien u dat op prijs stelt.

Wij verzoeken u om het antwoordstrookje (achter in dit h.c.) op te sturen of te bellen naar Wennie Veldhoen, Hof van Weede 3, 3299 WK Maasdam. Tel. 078 - 6452326, ook kunt u aan één van de HVD-leden vragen u op te geven.

Om het allemaal goed te laten verlopen vragen wij u om te reageren **uiterlijk maandag 12 november a.s.**

Met hartelijke groeten,

Namens het bestuur van de H.V.D. Wennie Veldhoen en Janny Vree.

Open Monumentendag en startzondag

Zaterdag 8 september , Open Monumentendag, ook onze kerk was weer open.

In het voorjaar werden de eerste ideeën al gedeeld en er werd besloten om een tentoonstelling samen te stellen van kunstwerken van gemeente leden .De tentoonstelling heette (Verborgen) talenten Na een oproepje in het Hervormd Kontakt kwamen de eerste aanmeldingen binnen. Na iedereen te hebben bezocht om te kijken wat er tentoongesteld kon worden, kon in de week voor zaterdag 8 september het opbouwen beginnen. Willem Vermeulen zorgde voor een mooi systeem waaraan we de schilderijen konden ophangen. De kunstwerken heb ik opgehaald of werden gebracht. Donderdag 6 september zijn Hetty Knoot en ik bezig geweest om de tentoonstelling in te richten, het resultaat mocht er zijn. Elly Snel zorgde dat er een vitrinekast ingericht werd met figuren van wolvilt. Op vrijdag nog de laatste controle de kerk was gereed voor Open Monumenten dag.



Om 9 uur ging de kerk open, de bezoekers konden komen. We hebben bezoekers uit de Hoeksche Waard , maar ook daar buiten gehad. Tijdens de dag kon er ook genoten worden van het orgelspel van onze organisten. Hans van der weg speelde s 'morgens op het orgel en zijn vrouw Annemarie speelde op de altblokfluit .Piet Vree was de volgende die weer mooie klanken ten gehore bracht. Sander Barth speelde s' middags eigentijdse muziek. Een prachtige dag waar we dankbaar op terug kunnen kijken.

De verborgen talenten zijn: Mw Goethals , Mw. Maasdam, Dhr. Aam Hensen, Mw.Elly Snel, Mw.Hetty Knoot, Mw. Fransisca Bieshaar en Renee van Steensel.

In de kerk mag een schilderij, gemaakt op glas, blijven hangen; die gemaakt is door Mw. Goethals, Abraham en Sara.

Zondag 9 september was de startdienst met als jaarthema : een goed gesprek, aansluitend aan de dienst was -na een kopje koffie- een Emmaüs wandeling, in kleine groepje werd er een korte wandeling gemaakt met de bedoeling dat er met elkaar gesproken werd over vragen/onderwerpen die op papier gezet waren. Om kwart voor 1 werd iedereen weer terug verwacht om met elkaar te gaan lunchen. Ruim 30 mensen deden hieraan mee.



We mogen terug kijken op een mooie en geslaagde wandeling en lunch.

Wilma Meuzelaar



Gerommel in Maasdam' 1974-2018

Week 36 werd een druk weekje voor de mensen die hulp hadden toegezegd aan de Rommelmarkt Commissie. 23.000 DE punten werden ingeleverd en ingezet voor de verloting van koffieapparaat met toebehoren t.w.v. € 109,- Afspraak om een tractor op te halen was gemaakt, bandenwagens aanhaken, kar met marktkramen meenemen en dan alles naar het Kerkplein. Kalebassen werden schoon gespoten. Bloemen en toebehoren gekocht. Spullen voor het bakjes maken werden gereed gezet voor de opmaak. Vier mensen konden daarin hun creativiteit kwijt. Toen werd het vrijdag, een vroege ochtend voor de commissieleden, zij deden vast voorwerk en toen de stoottroepen arriveerden kon er direct werk worden verzet. De ophaalploeg had ook flink werk, omdat er geen beschikbare opslagruimte meer was is de ophaalochtend van augustus afgeblazen. Deze ochtend was het dus extra druk met het ophalen bij ruim vijftig adressen. De grote tafel in het OC werd helemaal vol toen we 'aan de koffie' gingen, daar werden ook de groeten van Rook doorgegeven. Vol enthousiasme werd alles uitgepakt en de volle karretjes uitgeladen. Na de lunch was er nog werk tot half drie. De sponsorspullen werden opgehaald na het middag koffiemoment. Alles afgezet met rood/wit lint. Nog even alles langs lopen, her en der nog iets uitpakken van spullen die werden afgezet door mensen die hun spullen kwijt wilden. Nagelopen of alles voor vandaag in orde was en niets vergeten. Ook voor de zaterdag doen we als commissie dat.

Zaterdagmorgen is het om zes uur nog aardedonker maar dan ligt de eerste pannenkoek al in de pan. Spullen voor het Rad worden in gereedheid gezet, Jan de Koning komt vers gebakken broeders langs brengen. De chrysanten van Boer zien er weer prachtig uit en die verdelen we over Rad en plantenkraam. De zuiveltasjes van Friesland/ Campina komen uit de koelkast, net zoals de rollades van Ton Slager. Stekken van v d Stouw, cadeaubonnen van Slager, Hoekse Zuivel en Ambachtsbakker liggen ook gereed. Kopers rekken hun nek uit om iets van hun gading te spotten, er staat al een flink aantal mensen bij beide ingangen.

De verkoopmedewerkers zijn er ook al allemaal en het wachten is

op dhr de Winter die de Najaars-Rommelmarkt zou openen. Drukke ochtend, veel mensen 'op de been' ook vanwege de Open Monumentendag waardoor onze kerk open is en een expositie "Verborgten Talent" van gemeenteleden is te bewonderen.

Er werden veel kopjes koffie, thee en limonade uitgeschonken, gebak en koekvoorraad slonk zienderogen. Ieder had het naar de zin. De spullen verdwenen van de kramen in de tassen en dozen van de nieuwe eigenaar. Blijde gezichten om ons heen. En dat zagen we terug in de bruto opbrengst van **€ 3984,22** dat ten goede komt aan de kerk. Ieder die hieraan heeft bijgedragen DANK! De andere 'opbrengst': dat we elkaar beter leerden kennen, gesprekken hadden, zagen dat er genoten werd, allemaal niet in geld te meten maar... zeer kostbaar.

Het koffiezetapparaat voor filter en Senseo koffie, waterkoker, koffiemokken, gebakvorkjes en koffielepels is gewonnen door mw. Schäfer.

Ontvangen voor de Najaars-Rommelmarkt, 1x € 50,- en 1x € 20,- Hartelijk dank hiervoor!

Van de kar af gezien.

Op het moment dat ik een klap op de wekker geef, merk ik twee dingen op: ten eerste, dat het voor de zaterdag eigenlijk best wel vroeg is om nu al op te staan en ten tweede, jippie, de zon schijnt! Na een stevig ontbijt en een warme douche, hijs ik me in m'n rommelmarkt-kleding en stap op de fiets. Een aantal vroege vogels verspert nu al de doorgang naar het kerkplein, dus ik neem de sluiproute via de tuin van de pastorie.

De dames van de pannenkoektent staan al een paar uur te bakken; het ruikt weer heerlijk en er staan al heel wat ingepakte bestellingen klaar. In het Ontmoetingscentrum ruikt het trouwens ook niet verkeerd, lekker .. koffie.

Tijdens m'n rondje langs de kramen zie ik een enorme hoeveelheid koopwaar uitgestald liggen en de kraam voor de boekenbus kreunt onder het gewicht van duizenden boeken.

Hoewel de kerk officieel nog niet open is, loop ik toch even naar binnen om de expositie te bekijken. Wauw!!... wat geweldig dat de "verborgen" talenten nu ook door ons te zien zijn. Zoveel moois had ik niet verwacht.

Ondertussen verzamelen zich steeds meer aspirant-kopers bij de ingangen van het plein en tegen kwart voor negen komen de laatste vrijwilligers het Ontmoetingscentrum binnendruppelen. Gewapend met een geldtrommeltje en een kop koffie zoekt iedereen zijn plek op; zij zijn er helemaal klaar voor. Dhr. de Winter opent de markt en zodra de klok de eerste slag van negen uur slaat stormen de kopers het plein op.

Tja, je kan wel roepen dat ze voorzichtiger moeten zijn (en dat doen we ook) maar we kennen inmiddels hun slogan: "Liever een knie of een elleboog open dan een koopje misgelopen."

Al snel zijn de eerste kopen gesloten en worden de spullen naar de auto's gebracht en binnen een half uur zijn er al gaten in de "voorraad" geslagen.

Om half tien gaan de lotenverkopers aan de slag; de eerste paar rondes is het nog niet zo makkelijk om de loten aan de man te brengen, maar daarna komt er flink schot in.

Dat het allemaal zo lekker loopt komt natuurlijk ook door de mooie prijzen die onze sponsors weer geschonken hebben.

De echte koopjesjagers zijn voor tien uur allemaal weer vertrokken en het plein wordt nu gevuld door onze vaste bezoekers. Zij komen voor de gezelligheid en blijven lekker in het zonnetje staan om een praatje met elkaar te maken en vissen de ene na de andere euro uit hun zak.

Over vissen gesproken de stem van de raddraaier wordt weer keurig op tijd gesmeerd met een heerlijk broodje haring met... u weet wel... want vis moet toch zwemmen...

Tussen het raddraaien door zien we hoe er meubels, televisies, volle tassen en afgeladen dozen langs de kar worden gesjouwd. Zo te zien wordt het weer een mooie opbrengst vandaag.

Om twaalf uur moeten we noodgedwongen een paar minuten pauzeren totdat de klok uitgeluid is en dan zie ik dat we al een eind door onze prijzen heen zijn. Eerder dan we verwachten worden de laatste drie "super" rondjes gedraaid met veel extra prijzen en dan mag mijn arm uitrusten.

Een beetje moe, maar zeer voldaan geniet ik eerst van een kop lekkere erwtensoepp, zoek dan m'n kleinzoon op en fiets naar huis.

Het was mooi om er weer bij te mogen zijn.

De raddraaier.

Nog meer Rommelmarkt

De afgelopen weken heeft de Rommelmarkt Commissie bij de Kerkenraad en Kerkrentmeesters hun zorg neergelegd over het missen van een opslagruimte .

Van verschillende kanten kwamen meedenkers met ideeën en eventuele mogelijkheden.

We zijn als Commissie erg blij om nu te kunnen melden dat er een bescheiden opslagruimte is gevonden.

Wel is het zo dat er een huurbedrag voor moet worden betaald. De Stichting Ontmoetingscentrum heeft besloten om de huur voor haar rekening te nemen.

Hiervoor onze hartelijke dank, dit waarborgt de voortgang van onze Rommelmarkten.

RM Commissie.

Winter-Rommelmarkt

Op zaterdag 10 november hopen we de Winter-Rommelmarkt te organiseren; spullen hiervoor worden opgehaald op 26 oktober en 9 november. Aanmelden tot 25 oktober en 8 november bij Dhr. A v d Linden **tel 676 7188** of dhr. M Goud tel. **676 16 96** om uw spullen aan te melden. **We nemen niet mee:** grote tv's, kasten, beschadigde eetkamerstoelen en plastic tuinmeubelen, hiervoor is geen afzet. Klein meubelen zoals kapstok, bureautje, salontafel, dressoir, krukken, minitafeltjes, wijnrek, elektra, lampen, gereedschap, decoratie, huishoudelijke spullen, kleding, handwerkmaterialen, schoeisel, tassen, kampeerartikelen, babyspullen, antiek en curiosa, speelgoed, tuingereedschap, koelkast, wasmachine, diepvrieskastje etc. alles heel en schoon nemen wij graag mee. Erg fijn als u het kleine aangeboden in stevige dozen kunt verpakken. Houdt u de kringloop mee in stand? Boeken kunt u inleveren bij de Boekenbus op elke eerste zaterdag van de maand van 9-12 uur op het kerkplein. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan onze kerk. Blij zijn wij ook met de punten van D.E. er kan nog meer bij! Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via <https://www.facebook.com/marktmaasdam>

Uw hulp is nodig: Hebt u tijd om te helpen met uitpakken, sorteren, etaleren etc. Kunt u helpen met het gereedzetten en inrichten op vrijdag 9 november, spullen uit opslag halen, tafels en dozen uit blokhut naar O.C. brengen. Wil je thuis iets bakken voor bij de koffie, graag! We krijgen altijd complimenten voor het thuis gebakken lekkers. We zijn erg blij met elk uur hulp. **Vrijdag 9 november** 5 personen nodig voor sjouwwerk rond 8.00 uur, en gereedzetten. Extra mensen die willen uitpakken en etaleren vanaf 8.30 uur. **Zaterdag 10 november:** verkoop van 9-12 uur, dan is voor de verkoop zaterdag rond de 15 mensen nodig. Het is fijn als u voor 1 november laat weten op welke dag, of beide dagen, je beschikbaar bent. Vermeld tijdstip er a.u.b. bij, laat maar weten wat past in jouw plannen. Vast hartelijk dank voor je reactie!!! elfjesnel@gmail.com of tel. 676 41 69. Rommelmarkt Commissie: Rook de Vlaming, Arie v d Berg, Cobi Vermeulen, Elly Snel.



Boekenbus Stap in de wereld van boeken

Zaterdag 6 oktober stond de Boekenbus op zijn vaste plek in het dorpscentrum.

Frisse ochtend maar prachtig herfstweer. Al vroeg stonden er vier kratten met ingeleverde boeken gereed. Het fustrek kwam ruim voor de helft vol met ingeleverde boeken. Veertig bezoekers kwamen om een of meerdere boeken. Buiten was een hoek ingericht met boeken rond het thema vriendschap i.v.m. de Kinderboekenweek. De opbrengst van deze morgen was € 135,- Zaterdag 3 november is de Boekenbus 'Stap in de wereld van boeken' op de vaste standplaats te vinden. De decemberboeken liggen dan achter in de Boekenbus uitgesteld. Tijdens de Winter-Rommelmarkt op 10 november is ook de Boekenbus aanwezig van 9-12 uur. Fijn als u uw in goede staat zijnde overvloedige boeken bij ons wilt inleveren voor de verkoop die ten goede komt aan de kerk.

Goede gewoonten en tradities zijn er om in ere te houden



Onder deze noemer valt zeker ons jaarlijkse Kerstdiner in het Ontmoetingscentrum.

26 december lijkt nog erg ver weg, maar u zult het met ons eens zijn: de tijd vliegt! Daarom nu al een vooraankondiging om u te laten weten dat we vast van plan zijn om er weer iets moois en gezelligs van te maken.

Dat kunnen we echter niet alleen en omdat plannen voor de Kerstdagen vaak lang van te voren gemaakt worden plaatsen wij nu vast een oproep voor vrijwilligers.

Mensen die op de middag zelf willen helpen en mensen die thuis iets lekkers bij de koffie, een ovenschotel of een toetje willen maken.

Voor informatie en/of aanmelden:

Joke Moelker tel. 078 676 3208 of via mail: joke@jamcopy.nl
Elly Snel tel. 078 676 4169 (na 18.00 uur)

In het volgende Hervormd Contact zal een uitnodiging met het programma voor onze gasten geplaatst worden.

Choral Evensong, een moment van schoonheid en rust

Vorig jaar hebben velen in de Hoekse Waard kennis kunnen maken met het fenomeen Choral Evensong. In de Adventstijd konden de bezoekers op vier achtereenvolgende woensdagavonden genieten van deze muzikale, liturgische belevenis.

De vele bezoekers en de enthousiaste reacties heeft het organiserend comité geen moment doen twijfelen om dit jaar in de Adventsperiode eveneens een vierdelige serie Choral Evensongs te plannen.

Tijdens de Engelse Reformatie in de zestiende eeuw kreeg de Choral Evensong zijn vorm. Het is een soort getijdengebed. Dagelijkse getijdengebeden dateren uit de vroege kerk, hoewel zij

op hun beurt weer teruggaan op de joodse tempeldienst in Jeruzalem. Een prominente plaats werd in deze gebedsmomenten ingenomen door de psalmen. Getijdengebeden kregen in het kloosterleven hun vaste vorm en structureerden de dagen van monniken en nonnen. Het gebed in de avond werd vesper genoemd, wat Latijn is voor avond. In de vespers had de Lofzang van Maria (Magnificat) altijd een vaste plaats. De gebeden in de latere avond, de completen, hadden de Lofzang van Simeon (Nunc dimittis) als vast onderdeel.

Maarten Luther laat in 1517 kerkelijk Europa beven. In het altijd graag op zichzelf staande Engeland breekt koning Henry VIII in 1534 met Rome. Dit leidt onder andere tot een hervorming van de liturgie. Het Latijn wordt hierin vervangen door de volkstaal, het Engels. Kloosters worden gesloten en daarmee verdwijnen ook de traditionele getijdengebeden. Het aantal gebedsmomenten wordt gereduceerd tot twee, een morning prayer (Matins) en een evening prayer (Choral Evensong). Eigenlijk wordt de Choral Evensong een combinatie van vespers en completen. Vaste punten in de Choral Evensong zijn altijd het Magnificat (Lofzang van Maria) en het Nunc dimittis (Lofzang van Simeon). Eveneens liggen andere onderdelen vast, zoals geloofsbelijdenis, gebeden, schriftlezingen, etc.

De Choral Evensong betekent een half uur van verstillig, concentratie, schoonheid en ontmoeting. Midden in de drukke week, op woensdagavond, geeft het bijwonen van de Choral Evensong de bezoekers positieve energie.

Dit jaar zullen de Choral Evensongs in de Hoekse Waard plaatsvinden op:

28 november	Hervormde Kerk Puttershoek
5 december	Hervormde Kerk Maasdam
12 december	Dorpskerk Westmaas
19 december	Laurentiuskerk Mijnsheerenland

Kenmerkend voor de Choral Evensong is ook dat er hoog wordt ingezet op de kwaliteit van de muziek. Wees hiervan getuige. De Choral Evensongs beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis. Wel wordt na afloop een collecte gehouden. U bent van harte welkom.



Update JOR World Servants 2019

In het vorige kerkblad hebben wij verteld dat we dit jaar het benodigde geldbedrag bij elkaar proberen te krijgen door middel van enkele grote acties.

De eerste actie die we bekend kunnen maken is Dive2Change. Op zaterdag 29 december springen wij in Voorthuizen, samen met honderden andere Servants, het ijskoude water in om geld op te halen voor ons project. Voor elke 100 euro die we per persoon ophalen gaan we een extra keer het koude water in. Sponsors kan via geef.ws/puttershoek onder vermelding van Dive2Change of op onderstaand rekeningnummer. Ook bedrijven kunnen ons sponsoren: we dragen een T-shirt met het bedrijfslogo en het logo zal te zien zijn op onze actiepagina.

Verder staat er in het voorjaar een hele grootse actie gepland! Wat dat is blijft voorlopig nog een verrassing. Achter de schermen wordt hard gewerkt om binnenkort meer details vrij te kunnen geven.

Komende weken hopen we meer acties bekend te kunnen maken. Volg onze Facebookpagina JOR World Servants om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. In het komende kerkblad zal deze informatie uitgebreider beschreven worden.

Helpt u ons bouwen aan verandering in Ghana, Malawi en Oeganda?

Frank Janssens, Laura den Hoed en Ilona Preesman.

Facebook: JOR World Servants
Website: www.jorworldservants.nl
Rekening: NL58 BUNQ 2025 5330 39 of
Via de link geef.ws/puttershoek (ANBI)

Bijbelzondag

Bijbelzondag is dé zondag om stil te staan bij dat bijzondere en door God zelf geïnspireerde Boek: de Bijbel!

Op zondag 28 oktober wordt in veel kerken extra aandacht gegeven aan de Bijbel. Dit jaar is het thema: 'met andere ogen'. Kijk eens met andere ogen naar de Bijbel, is eigenlijk de boodschap. Kijk eens, zoals je dat nog niet eerder deed. Er is nog zoveel te ontdekken in het Woord van God! Een aantal voorgangers gaat op die zondag preken over de genezing van Bartimeüs (Marcus 10:46-52). De blinde bedelaar riep uit alle macht om ontferming en Jezus genas hem!

Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een Bijbel: een Nieuw Testament, een volledige Bijbel, een Bijbels boekje voor ouderen, een jeugdbijbel, een kinderbijbel, een Groot Letter Bijbel. De grote belangstelling voor Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat we Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben. In totaal mochten we vorig jaar bijna 108.000 Bijbels verspreiden. In de eerste 8 maanden van 2018 waren het al weer ruim 75.000 exemplaren!

Het is ronduit bemoedigend dat er zóveel vraag is naar het Woord van God. Dat er zóveel mensen 'met andere ogen' willen kijken naar het Evangelie. Dat zóveel mensen verlegen zijn om ontferming van Jezus Christus! Hij gaf Zijn leven, zodat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft! Doordat er zoveel Bijbels worden aangevraagd staan we wel voor een uitdaging. Want in principe verspreiden we al onze Bijbeluitgaven gratis. Het is daarom steeds weer 'spannend' of er voldoende giften worden ontvangen om dit werk in deze omvang te kunnen blijven doen.

Helpt u alstublieft mee met uw gebed en met uw gift?

Bij voorbaat geweldig bedankt!

Het IBAN van de Bijbelvereniging is: NL66 INGB 0000 5398 98. Alle Bijbeluitgaven kunt u vinden en bestellen via: www.bijbelvereniging.nl

Een Mannenensemble in de Hoeksche Waard

"Een Hoeks-Waardig Mannenensemble"

Gezocht: enthousiaste zangers die van een uitdaging houden!!

Dirigent en organist Adri Poortvliet wil graag een nieuw mannenensemble samenstellen.

Dit ensemble zal naast christelijk repertoire óók licht klassiek repertoire gaan zingen.

Om tot een goed klinkend ensemble te komen, is het noodzakelijk dat de leden vertrouwd zijn met het notenbeeld, zodat zij zelf in staat zijn om hun partij in te studeren met behulp een voorgespeelde of voorgezongen partij via de computer.

Het ensemble gaat zingen in kerken, tijdens een (zaterdagmiddag) concert en op verzoek ook op zondag tijdens een kerkdienst of zangdienst binnen en/of buiten de Hoeksche Waard.

Om lid te kunnen worden van dit ensemble wordt een maximale leeftijdsgrens gehanteerd van 65 jaar. Toelating tot dit ensemble is afhankelijk van een eenvoudige stemtest.

Omdat er wordt uitgegaan dat de koorleden zelf thuis hun partij "eigen" maken, is het de bedoeling om één maal in de twee weken bij elkaar te komen voor een repetitie.

Getracht wordt om de repetitie te gaan houden op de vrijdagavond.

Om met elkaar kennis te maken en ook met het beoogde repertoire zal er een kennismakingsmiddag op zaterdagmiddag 1 december worden gehouden.

De aanmelders worden na 15 november over het juiste tijdstip en de locatie nader per mail geïnformeerd. Het voornemen is vanaf januari 2019 met dit ensemble te gaan repeteren.

Mannen, mocht u zich aangesproken voelen en idee hebben om zich hiervoor aan te melden, dan kan dat uitsluitend per e-mail: adri.poortvliet@filternet.nl

Ook mannen van buiten de Hoeksche Waard die hier interesse voor hebben zijn van harte welkom en worden vriendelijk verzocht te reageren.

Heeft u interesse? Graag reageren vóór 15 november 2018.



Najaarsarrangement | Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg |

Op zaterdag 10 november a.s. is er weer het najaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

's Ochtends wandelen we samen naar de Oude Kerk in Oosterbeek. Tijdens een rondleiding krijgt u meer informatie over de bijzondere geschiedenis van deze kerk. Ontvangst met koffie/thee om 11.00 uur in Het Koetshuis. Om 11.30 uur start de wandeling. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

's Middags is het Koetshuis het decor waar een bijzonder concert te beluisteren zal zijn. Ook ditmaal wordt het najaarsprogramma verzorgd door de musicus André van Vliet. Zoals altijd zal hij weer een verrassend programma verzorgen, samen met violiste Laura van der Stoep en het damesensemble: Con Affetto. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 30,00. Alleen concert: € 15,00. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225. Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek



Bijbelleesrooster

zondag	28 oktober	Openbaring 2:1-7
maandag	29 oktober	Openbaring 2:8-11
dinsdag	30 oktober	Openbaring 2:12-17
woensdag	31 oktober	Openbaring 2:18-29
donderdag	1 november	Openbaring 3:1-6
vrijdag	2 november	Openbaring 3:7-13
zaterdag	3 november	Openbaring 3:14-22
zondag	4 november	Openbaring 4:1-11
maandag	5 november	Psalm 21
dinsdag	6 november	Marcus 11:27-33
woensdag	7 november	Marcus 12:1-12
donderdag	8 november	Marcus 12:13-17
vrijdag	9 november	Marcus 12:18-27
zaterdag	10 november	Marcus 12:28-34
zondag	11 november	Openbaring 5:1-14
maandag	12 november	Openbaring 6:1-8
dinsdag	13 november	Openbaring 6:9-17
woensdag	14 november	Openbaring 7:1-17
donderdag	15 november	Rechters 17:1-13
vrijdag	16 november	Rechters 18:1-10
zaterdag	17 november	Rechters 18:11-31
zondag	18 november	Psalm 16
maandag	19 november	Marcus 12:35-44
dinsdag	20 november	Marcus 13:1-13
woensdag	21 november	Marcus 13:14-27
donderdag	22 november	Marcus 13:28-37
vrijdag	23 november	Rechters 19:1-10a
zaterdag	24 november	Rechters 19:10b-30



Agenda komende activiteiten

31 okt	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
31 okt	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
1 nov	10.00 - 12.00 uur	achter de plataan
2 nov	19.30 uur	catechese
3 nov	9.00-12.00 uur	boekenbus
4 nov	17.00 uur	catechese
5 nov	18.45 uur	gebedskring
5 nov	19.30 uur	kerkenraadsvergadering
7 nov	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
7 nov	14.00 - 15.00 uur	knutselclub
7 nov	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
8 nov	10.00 - 12.00 uur	achter de plataan
8 nov	14.30 uur	seniorenkring
9 nov		ophaalochtend rommelmarkt
9 nov	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring
9 nov	19.30 uur	catechese
10 nov	9.00 - 12.00 uur	rommelmarkt
10 nov	voor 16.00 uur	inleveren kopij hervormd contact
11 nov	17.00 uur	catechese
12 nov	20.00 uur	bijbelkring
14 nov	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
14 nov	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
15 nov	10.00 - 12.00 uur	achter de plataan
16 nov	19.30 uur	catechese
18 nov	17.00 uur	catechese
19 nov	14.30 uur	bijbelkring 't huys te hoecke
19 nov	18.45 uur	gebedskring
21 nov	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
21 nov	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
22 nov	10.00 - 12.00 uur	achter de plataan
23 nov		ophaalochtend rommelmarkt
23 nov	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring
23 nov	19.30 uur	catechese

Herdacht worden zoals u bent



SINDS 1933
De uitvaart die bij u past

Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie en krijgt u de uitvaart die bij u past.



Heidi Hendricks



Jerry Moulakis

Gratis informatie
0800 - 288 22 55

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89
24 uur per dag bereikbaar

Regiokantoor Hoeksche Waard:
Sportlaan 3h, 3299 XG Maasdam
T 078 - 303 68 41

onderdeel van
YARDEN

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg | Hoeksche Waard e.o.



THUISKAPSTER

WINDA PALSROK

TEL. NR. 06-42554611

VERVEN (INCL. KNIPPEN)

VANAF € 35,-

DAMES EN HEREN
KNIPPEN €12,-

KINDEREN
T/M 12 JAAR €9,-

UW THUISKAPSTER IN MAASDAM EN PUTTERSHOEK

Uw voeten weer in vorm!

Een behandeling van uw voeten maakt de dag weer goed.



Ter kennismaking:

Tweede Behandeling 50% Korting
Een Basis Pedicure behandeling kost € 25,-

De introductie korting is alleen geldig bij nieuwe cliënten en eenmalig te gebruiken. Waardebon niet overdraagbaar!

Bent u slecht ter been, of vindt u het gewoon fijn als er een Pedicure aan huis komt? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik kom natuurlijk bij u aan huis!

Pedicure Salon Piedie Curati Puttershoek

Afspraak maken of informatie:

Mobiel: 06 19036969 / www.pedicureputtershoek.nl

Facebook: Pedicure Piedie Curati Puttershoek

Email: pedicureputtershoek@gmail.com

sluitingsdata voor het inleveren van kopij 2018

	inleveren	bezorging in de week van	kopij loopt t/m
Jaargang 43			
1	10 nov	19 nov	22 dec
2	8 dec	17 dec	26 jan
2019			
3	12 jan	21 jan	23 feb
4	9 feb	18 feb	23 mrt
5	9 mrt	18 mrt	29 apr
6	13 apr	22 apr	25 mei
7	11 mei	20 mei	22 juni
8	8 juni	17 juni	27 juli
9	13 juli	22 juli	5 sept
10	!! 24 aug	2 sept	26 okt
11	12 okt	21 okt	23 nov

42^e jaargang, nr. 11

Het volgende nummer verschijnt in de week van
19 november 2018

Dit betreft de periode tot en met 24 november 2018

Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij bij de redactie:

10 november – voor 16.00 uur

Antwoordstrookje Senioren dag Hervormde Kerk Maasdam

Naam

Adres:

Telefoonnummer.....

Ik/wij komen graag op de Ontmoetingsdag op vrijdag 16
november 2018 in het Ontmoetingscentrum

Ik/wij willen graag opgehaald worden per auto

Inleveren **uiterlijk maandag 12 november a.s.** bij:

Wennie Veldhoen, Hof van Weede 3, 3299 WK Maasdam.