



Hervormd Contact

Hervormde Gemeente Maasdam
Postadres: Postbus 5407, 3299 ZG Maasdam

Predikant:

ds. J. Prosman
Raadhuisstraat 39, 3299 AP Maasdam tel. 078 676 1500
e-mail: dominee@kerkmaasdam.nl

Scriba:

Mevr. A.C. Israel-Biesheuvel
Standerdmolen 1, 3297 TK Puttershoek tel. 078 676 4285
e-mail: hervormdegemeentemaasdam@gmail.com

Ledenadministratie:

Mevr. J.A. de Vlaming-van Prooijen tel. 078 676 4187
Fazant 24, 3299 BS Maasdam
e-mail: rvlaming@planet.nl

Bankrekeningen kerkrentmeesters:

NL17 INGB 0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente
NL46 RABO 0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam

Diaconie:

Mevr. H.J.B. Knoot-Nooteboom
Keizersdijk 57, 3291 CD Strijen tel. 078 674 1310
e-mail: toonknoot@hotmail.com

Bankrekeningen diaconie:

NL57 RABO 0354309862

Koster:

Dhr. R. de Vlaming tel. 078 676 4187
Fazant 24, 3299 BS Maasdam 06 2895 7344
e-mail: rdevlaming@kpnmail.nl

Website: www.kerkmaasdam.nl

Hervormd Contact:

Joke Moelker
Trambaan 16, 3299 BN Maasdam tel. 078 676 3208
e-mail: joke@jamcopy.nl

September 2018

Inhoudsopgave

Uitnodiging Startzondag	1
Meditatie	3
Kerkdiensten	5
Solidariteitskas	7
Nevendienst "Klein Begin"	8
Pastoralia	9
De dominee	10
Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel	11
Cantorij	12
Verantwoording collectes	13
Verantwoording giften	13
Knutselclub	14
Rommelmarkt	14
Boekenbus	15
JOR World Servants	16
Bijbelkring 't Huys te Hoecke	17
Najaarsconcert ASAF	19
Pleegouders gezocht	20
Rebible – lezing	21
Bijbelleesrooster	23
Agenda komende activiteiten	25
Schema H.C.	26



Start van het winterseizoen 2018-2019

Beste gemeenteleden.

Op zondag 9 september is de kerkdienst opening winterwerk.

Het thema is " **Een goed gesprek**"

De mooiste gesprekken ontstaan tijdens een wandeling en/of de maaltijd.

U wordt allen uitgenodigd om na de dienst met elkaar een korte wandeling te maken met daarna een gezamenlijke lunch.

Wilt u hieraan meedoen?

Graag aanmelden **voor woensdag 5 september**

via het antwoordstrookje of de mail : wilmameuzelaar@gmail.com

Ja ik/wij.....

kom(en) zondag 9 september en wandelen en lunchen mee

met.....personen.

*Strookje inleveren kan in de kerk.

Ik sla mijn
OGEN
OP
 *naar de*
DE BERGEN
VANWAAR MIJN
MIJN HULP
>> KOMEN ZAL <<
mijn hulp is van de
Heere
DIE HEMEL EN AARDE
gemaakt heeft

Mijn hulp komt van de Heer

Als je naar de hoge bergen kijkt, kun je onder de indruk raken van Mijn macht en grootheid. Ik maakte de hemel en de aarde. Maar Ik ben ook de Schepper van jouw leven. Ik heb bedacht hoe je eruit zou zien, het is een wonder hoe prachtig Ik jou heb gemaakt. Mijn liefde voor jou is zo groot, Ik spaarde Mijn Zoon niet om jou te redden, Ik maakte jou, en Ik zorgde ervoor dat je door Jezus "offer" voor eeuwig Mijn kind bent. Dan mag je toch zeker weten dat Ik je omring met al Mijn liefde en zorg? Alle macht en kracht is van Mij, aan Mijn genade komt geen einde. Zou Ik dan niet weten hoe Ik jou het beste kan helpen? Geen probleem is voor Mij te groot. Ik wil je gedachten bepalen bij hoe Ik je help in iedere situatie, zodra jij je leven toevertrouwt aan Mij.

Kom maar bij Mij als je moet huilen. Ik ben het die je troost. Zoek je een plek waar je kunt schuilen? Ik sla Mijn beschermende armen om je heen. Ben je moe en belast? Ik sta naast je. Ik zorg voor jou en geef je rust en nieuwe kracht.

Voel jij je schuldig? Ik gaf mijn bloed en maakte je vrij van elke schuld en iedere aanklacht.

Zit je in de knoop? Ik geef je Mijn raad en oplossingen, zodat je weer verder kunt.

Zie je het niet meer zitten? Ik geef je vrede in je omstandigheden. Vind je jouw leven zinloos en leeg? Ik leid je naar Mijn hoopvolle toekomst. Ik vul je met Mijn Geest en breng je tot je bestemming. Ben je ziek? Ik ben je Heelmeester en geef jou genezing.

Voel je je afgewezen? Je wordt door Mij volledig geaccepteerd. Je bent kostbaar voor Mij!

Ontbreekt het je aan kracht? Ik geef je Mijn bekwaamheid. Ik zorg ervoor dat je alles aan kunt. Wanneer jij je eenzaam voelt, ben ik altijd bij je. Ik houd je vast en laat je nooit in de steek.

Ik zelf ben de kracht van je leven. Ik ben je Helper, je hoeft niet bang te zijn. Ik ben zo dichtbij; ik leef in jou, je kunt altijd terugvallen op Mij. Ik weet wat je nodig hebt.

Vertrouw je maar aan Mij toe, ik zal het doen.

*Ik kijk omhoog naar de bergen,
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van de Heer,
De Heer beschermt mij.
Zoals mijn schaduw,
mij nooit verlaat,
blijft ook Hij altijd bij mij.
Hij gaat met mij mee,
Bij Hem ben ik veilig.*

Uit: Woorden van Gods liefde naar Psalm 121

Toos Israel Biesheuvel

Kerkdiensten

zondag 9 september

Voorganger

Ouderling van dienst

Organist

Kinderoppas

Extra collecte bestemd voor

startzondag

ds. J. Prosman

dhr. B. Verplanke

mevr. E. in't Veld-Littig

mevr. N. Dirkse

jeugdwerk maasdam

Uitnodiging: KERKPROEVERIJ

9 en 16 September

Aanvang: 10.00 uur

Ds. Johan Prosman

en Drs. Paul van Dam

uit Houten

Ga je met
mij mee?



zondag 16 september

Voorganger

Ouderling van dienst

Organist

Kinderoppas

Extra collecte bestemd voor

drs. P. van Dam, Houten

dhr. B. v.d. Aardweg

dhr. G.J. v.d. Weg

mevr. I. de Jong en mevr. N. de Jong

kerkbeheer

zondag 23 september

Voorganger

Ouderling van dienst

Organist

Kinderoppas

Extra collecte bestemd voor

heilig avondmaal

ds. J. Prosman

mevr. T. Israel

dhr. S. Barth

mevr. J. de Koning

de herberg

16.00 uur

zanguurtje

zondag 30 september

Voorganger
 Ouderling van dienst
 Organist
 Kinderoppas
 Extra collecte bestemd voor

ds. L. Donkersloot, Ridderkerk
 mevr. L. van Varik
 mevr. E. in't Veld-Littig
 mevr. Lanting
 kerkbeheer

zondag 7 oktober

Voorganger
 Ouderling van dienst
 Organist
 Kinderoppas
 Extra collecte bestemd voor

israël zondag
 ds. J. Prosman
 mevr. I. van Wingerden
 dhr. P.H. Vree
 mevr. K. Maijers
 jaffa project

zondag 14 oktober

Voorganger
 Ouderling van dienst
 Organist
 Kinderoppas
 Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman
 mevr. W. Meuzelaar
 dhr. S. Barth
 mevr. F. Prosman
 kia

zondag 14 oktober

Ouderling van dienst

16.00 uur Vriendendienst - Puttershoek
 dhr. J. Vermeulen

zondag 21 oktober

Voorganger
 Ouderling van dienst
 Organist
 Kinderoppas
 Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman
 dhr. J. Vermeulen
 dhr. G.J. v.d. Weg
 mevr. J. v.d. Star
 kerkbeheer

Kerkdiensten op internet

Thuis of, waar ook ter wereld, op vakantie; u kunt altijd en overal de kerkdiensten op internet beluisteren.

Op www.kerkdienstgemist.nl - Zuid-Holland – Kerkmaasdam blijven de diensten tot zes weken na datum bewaard.

Luistert u ook via internet?

U kunt wekelijks de liturgie in uw mailbox ontvangen. Stuur een mail naar joke@jamcopy.nl (met vermelding van uw naam) om u hiervoor aan te melden.

Bij de (uitgangs)collecte

23 september	De Herberg – Pastoraal Diaconaal Centrum voor mensen die even op adem moeten komen.
7 oktober	Jaffa Project – steun aan kansarme kinderen in Jaffa, Israël.
14 oktober	KIA – Wereldvoedseldag steun aan voedselproject in Nepal.

Solidariteitskas 2018

Eind mei, begin juni hebben alle belijdende leden een brief ontvangen met het verzoek om € 10,00 over te maken naar de rekening van de kerk. Velen hebben aan dit verzoek voldaan. Voor degene die dit nog niet hebben gedaan, het verzoek de bijdrage alsnog spoedig over te maken.
 Bij voorbaat dank.

Namens het CvK,
 Leo den Boer



Nevendienst 'Klein Begin'

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een mooie vakantie, en ook voor de thuisblijvers het was schitterend zomer weer. Maar de scholen gaan weer beginnen, en de herfst komt eraan.

Voor iedereen hierbij alvast een korte uitleg.

De oudste kinderen mogen bij de tienernevendienst aansluiten, deze zal dan ook vaker zijn, maar dan hoeft er niet geknutseld te worden. Iedereen vanaf 10 jaar zal hiervoor nog een uitnodiging ontvangen. Met deze verschuiving hopen we dat we het voor iedereen aantrekkelijk houden/maken.

Mochten er ideeën zijn willen we deze graag horen!!! En mocht er iemand zijn die hierover wil mee denkenmeld dit dan bij een van de jeugdouders.

In deze periode gaan we de verhalen uit het Evangelie van Marcus lezen. Hij vertelt over het grote wonder, het goede nieuws dat



Jezus naar de wereld bracht. Opvallend is het in dat er zoveel wonderen in een rap tempo elkaar opvolgen. Opvallens is daarbij ook, dat zelfs de leerlingen van Jezus niet goed begrijpen wat er nou gebeurt. Wij zullen dan ook 14 weken achter elkaar verhalen uit Marcus proberen uit te leggen.

Op 9 september is de start zondag dan hopelijk zijn er dan veel kinderen. Deze zondag is ook de start van de 5 euro actie, het zou fijn zijn als er veel deelnemers zijn.

Groetjes Jolanda

Omzien naar elkaar

In tijden van vreugde en blijdschap willen we graag ons geluk delen. Heel de wereld mag het weten als je trouwt, je een kindje gekregen hebt, of wat voor ander geluk je ook maar ten deel gevallen is.

In tijden van rouw en verdriet is dat heel anders. Dat deel je minder graag. Je had het liever niet gehad. Daarom voelen we dan soms wat schroom. Maar aan de andere kant, het doet wel heel goed ook dan te merken dat mensen met je meelevend! Dat er voor je gebeden wordt. Dat mensen een beetje troost proberen te bieden. Dat er een gemeente is die je meedraagt.

Geboorte

Donderdag 26 juli werd Esther Naomi van Raamsdonk geboren. Na wat zorgen bij de start mag het nu heel goed gaan. Arnoud en Paula, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter Esther! En Elise en Sophie, gefeliciteerd met jullie kleine zusje!

We wensen jullie Gods zegen! We hopen en bidden dat Esther voorspoedig opgroeit en een gelukkig leven zal krijgen, vol geloof en zegen.



Zieken

In de vakantietijd is er niet veel veranderd. Ziekte neemt immers geen vakantie. Soms onderbreekt het die wel... Sommigen zijn wat opgeknapt, mochten thuiskomen. Anderen moesten juist naar het ziekenhuis.

We leven met jullie mee:

Dhr. R. de Vlaming is thuis herstellend van een hartinfarct.

Dhr. J. de Vos en mw. C.M.P. de Vos moeten regelmatig heen en weer naar het ziekenhuis.

Dhr. W.A.C. den Hoedt is ernstig ziek thuis.

Dhr. W.A. de Man is ernstig ziek thuis.

Dhr. H.J.F. Dorst en mw. A.T. Dorst zijn beide herstellend thuis.

Mw. M. J. Schippers-Vermaas is nog steeds thuis herstellend.

Mw. S.W. Reedijk-van Eekelen is nog steeds ernstig ziek.

In memoriam

Vrijdag 20 juli overleed onze zuster Neeltje van Steensel-Verloop. 80 jaar mocht zij worden. We missen haar! Zo lang en zo trouw is zij in ons midden aanwezig geweest. De laatste jaren waren steeds moeizamer. Vooral ook na de verhuizing naar 't Huys te Hoecke is ze eigenlijk steeds aan het kwakkelen geweest met haar gezondheid. Maar wat was ze dapper! Wat kon ze zich groot houden! Nu mag ze thuis zijn in het Vaderhuis met de vele woningen, waar haar man haar reeds was voorgegaan. Maar belangrijkste van al: waar de Heer Jezus ook voor haar een plaatsje had bereid. Ook al twijfelde ze daar de laatste tijd wel eens aan, ze kon er zo van opleven als dat perspectief weer even voor haar geopend werd.

We hebben afscheid van haar genomen in een dienst in de aula van de Essenhof in Puttershoek, waarin ds. R. ten Napel uit 's-Gravendeel voorging. Ook nu weer klonken de woorden van Psalm 23: de HEER is mijn herder – ook al ga ik door een dal van diepe duisternis!

We leven mee met Arjanne en Erik, Jolanda en Björn en met de kleinkinderen Marit, Arne en Thomas. We wensen jullie Gods troost en nabijheid!

De dominee

De vakantie is weer voorbij. Helaas of gelukkig. Dat is maar hoe je het bekijkt. Feit is dat de rust goedgegaan heeft en dat we weer stukken meer energie hebben en we fris weer aan de slag kunnen. Ik hoop dat datzelfde voor u allemaal geldt! Na een hete zomer mag er een heerlijk koele frisse start volgen.

Ik hoop dat we allemaal goed om ons heen gekeken hebben en achter al het moois Gods zorgende vaderhand hebben opgemerkt. De hand die rust geeft, is dezelfde die ons nu weer activiteiten geeft. We gaan daarom maar weer hard aan de slag met de uitleg en ondertiteling bij het leven die God ons laat geven door middel van de verkondiging, de kringen en de catechese. Zodat het ons nog duidelijker wordt dat het alles een gelijkenis is van meer dan aards geheimenis (Lied 978: 3).

Alweer het 3e winterwerkseizoen is voor mij aangebroken hier in Maasdam. En ik kan niet zeggen dat het me al verveelt. Nog lang niet! Er zijn steeds weer nieuwe plannen en het is nog steeds heel goed toeven in uw midden! Wij voelen ons hier zeer gezegend!

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman



Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel

Bloemendienst

9 sept	L. in't Veld
16 sept	I. de Jong
23 sept	F. Bieshaar
30 sept	E. Snel
7 okt	R. Alblas
14 okt	W. Meuzelaar
21 okt	N. v.d. Wilt

Bloemengroet

15 juli	Mevr. Schäfer-Bijl
22 juli	Mevr. P. Commijs
29 juli	Dhr. Kwakernaat
5 aug	Mevr. Veldhoen-Barth
12 aug	Mevr. Jabaaij-Grooters
19 aug	Dhr. de Vlaming

Dankjewel-1

Beste Gemeentelieden,
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de stroom hartverwarmende kaarten die ik heb mogen ontvangen. Soms bijna elke dag een kaart, dit is voor mij en ons gezin een bijzondere steun voor nu en altijd. We zijn niet alleen en krijgen altijd kracht en liefde van God via alle mensen om ons heen.

Bedankt. Wilco den Hoed.

Dankjewel-2

Lieve mensen,
Ondanks een vakantie periode mochten we vele kaarten en persoonlijke condoleances in ontvangst nemen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Neeltje van Steensel-Verloop.

Na een verhuizing naar Puttershoek waar ze de laatste 8 maanden heeft gewoond is ze toch te snel uit ons midden weggenomen.

We willen iedereen bedanken (ook de mensen van Tryfena) voor alle kaartjes, persoonlijke condoleances, gebeden en alle aandacht die wij mochten ontvangen.

Familie Groenbroek en Familie van den Aardweg.



Op 5 september is weer de eerste repetitieavond van de Cantorij van 19.45 tot 21.00 uur in de kerk van Maasdam. We zingen religieuze liederen uit het liedboek, van Sela enz.

Wij verlenen onze medewerking aan bijzondere diensten en ondersteunen de gemeentezang in de kerk.

Lijkt het U/jou leuk om mee te zingen in de Cantorij, kom gerust eens mee zingen of luisteren op woensdagavond.

Na de repetitie drinken we met elkaar nog gezellig een kopje koffie.

Voor vragen kunt u altijd bellen met
Jopie de Vlaming tel.nr 078 676 4187

Verantwoording collectes

van 15 juli 2018 t/m 25 augustus 2018	Datum	Collecte	Bestemd voor	Opbrengst
15 juli 2018	In de dienst	Deurcollecte	Kerk en Eredienst	€ 87,47
			House of Hope	€ 220,75
22 juli 2018	In de dienst	Deurcollecte	Kerk en Eredienst	€ 185,95
			Wicliffe	€ 205,20
29 juli 2018	In de dienst	Deurcollecte	Kerk en Eredienst	€ 102,50
			Kerkbeheer	€ 89,60
5 augustus 2018	In de dienst	Deurcollecte	Kerk en Eredienst	€ 120,15
			Diaconie	€ 87,40
12 augustus 2018	In de dienst	Deurcollecte	Kerk en Eredienst	€ 109,13
			KIA	€ 98,30
19 augustus 2018	In de dienst	Deurcollecte	Kerk en Eredienst	€ 135,37
			Kerkbeheer	€ 121,95
TOTAAL				€ 1.563,77

Stand Kerkbalans 2018 per 31-07 € 38.681,50

Verantwoording giften

Kerk			
via	Mw. Knoot	€	50,00
Huisavondmaal (15-07-2018)			
via	Mw. Knoot	€	32,00
Hervormd Contact			
via	Rabobank	€	25,00
Voor bloemen			
via	Mw. Veldhoen	€	5,00
	Mw. Meuzelaar	€	5,00
			€ 10,00
TOTAAL			€ 1.680,77



Knutselclub

In september 2017 is de knutselclub van start gegaan. Een club voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Ook na de zomervakantie starten wij weer een nieuw seizoen met knutselmiddagen.

Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 15.00 zal de knutselclub te vinden zijn in de kleine zaal van het Ontmoetingscentrum. Alle kinderen zijn van harte welkom om te komen knutselen! Naast kinderen zijn ook papa's, mama's, opa's en oma's van harte welkom om mee te komen helpen.

We zijn nog dringend op zoek naar extra handen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Vera Tempelman-Meuzelaar (0625423779).



Najaars- Rommelmarkt op 8 september a.s. Ophaalochtend 7 september

Spullen hiervoor kunt u aanmelden tot 6 september.

Dhr. A v d Linden tel 676 7188 of dhr. M Goud tel. 676 16 96 kunt u hiervoor bellen. De spullen a.u.b. heel, schoon en graag verpakt in stevige dozen. Geen afzet hebben we voor grote tv's, grote kasten, banken, eetkamerstoelen die beschadigingen hebben en witte plastic tuinmeubelen, dus kunnen we dit niet meenemen.

Wil je zelf spullen afgeven? Dat kan tussen 9 en 12 uur op het kerkplein. Dank voor de nieuw ingeleverde DE punten, we sparen door voor de Winterspullen – Rommelmarkt op 10 november.

Zorgen hebben we, die we ook met u willen delen. In augustus hebben we de opslagruimte moeten verlaten en dat is met hulp van 6 mensen in twee middagen ook gelukt.

Alle spullen konden op de twee bandenwagens, die we terugbrachten bij de fam. Maasdam, onze beide karretjes vol spullen

kregen tijdelijk onderdak bij de fam Commijs.

We besloten in augustus niet op te halen omdat er geen ruimte is om ergens iets op te slaan.

Onze zorg hierover is gedeeld met Kerkenraad en Kerkrentmeesters en via de kerkdienst. Na de Najaars-Rommelmarkt is er weer tijd om dit probleem op te pakken.

Weet je een lege garage, schuur of een andere oplossing voor droge opslag in de buurt van Maasdam dan zouden we dat graag horen. De Rommelmarkt opbrengst wordt toegevoegd in de begroting van de kerk en is ook hard nodig! Hoe kunnen we de € 10.000,- bij elkaar brengen zonder de Rommelmarkt?

Heb je nog wat tijd over op 7 september dan ben je welkom om te helpen met gereed maken van de markt. Fijn als je dat even laat weten aan Elly elfjesnel@gmail.com of tel. 676 4169. We zorgen vrijdag voor de lunch. We zien jullie graag op 8 september tijdens de Najaars-Rommelmarkt en neem dan ook gelijk een kijkje in de kerk i.v.m. Open Monumentenedag!

Rommelmarkt Commissie,
Rook de Vlaming, Arie v d Berg, Cobi Vermeulen en Elly Snel



De boekenbus
Stap in de wereld van boeken

Boekenbus: Stap in de wereld van boeken!

Op 4 augustus troffen we zulk warm weer dat we de Boekenbus zo hebben neergezet dat de zon niet op de voorruit zou schijnen. De plataan op het plein als natuurlijke parasol droeg daar ook aan bij door koelte uit te stralen! Een vijftigtal mensen stapten in de wereld van boeken. De opbrengst was fantastisch! € 200,- dat ten goede komt aan de kerk.

Op 6 oktober a.s. vindt u onze Boekenbus met 'verse' aanvulling van 9-12 uur op het Kerkplein, Raadhuisstraat 37. Weet u dat u ook een Boekenmarktbon kan aanschaffen als cadeau?

De Boekenbus is tijdens de Najaars-Rommelmarkt ook aanwezig

en hebben we twee kramen met boeken voor de BBus waar u de boeken voor € 0,50 kan kopen! Dan geopend van 9-13 uur. Naast de kerk website kunt u onze actuele berichten vinden via <https://www.facebook.com/marktmaasdam/> Als u uw overvloedige boeken wilt inleveren voor het goede doel kan dat tijdens de openingsuren. A.u.b. niet inleveren: encyclopedieën, beschadigde boeken zonder rug of uit de band en folders. Werkgroep Boekenmarkt.



JOR World Servants 2019

Na het succes van de afgelopen jaren gaan er in 2019 weer enkele jongeren op pad met World Servants! In de zomer van 2019 vertrekken Laura den Hoed, Frank Janssens en Ilona Preesman naar Ghana, Oeganda en Malawi.

Ghana

In Gorogo, Ghana, zal Laura bouwen aan woningen voor medisch personeel bij het gezondheidscentrum. Het personeel reist nu vanuit de stad van en naar het gezondheidscentrum. Dichtbij het gezondheidscentrum wonen betekent voor de verpleegkundigen snellere en betere zorg voor de patiënten. Nadat World Servants in 2008 het gezondheidscentrum gebouwd heeft zijn deze woningen de volgende stap naar gezondheidszorg voor iedereen.

Oeganda

Frank bouwt in Kkungu, Oeganda, aan klaslokalen voor een kleuterschool en helpt bij de renovatie van lokalen van de basisschool. Door de oorlog in de jaren 80 is de school in verval geraakt en loopt het leerlingenaantal terug. Door de bouw van een kleuterschool en renovatie van de basisschool hoopt de gemeenschap de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Malawi

In Liziwazi, Malawi, helpt Ilona mee bij de bouw van klaslokalen en latrines voor de basisschool. Nu staat er één lokaal gebouwd van modder en gras, wat niet aantrekkelijk is voor leraren. De lokale bevolking bouwt zelf de eerste twee lokalen en World Servants helpt bij de bouw van lokaal nummer 3 en 4. Hierdoor kan de overheid gekwalificeerde leraren toewijzen aan Liziwazi en zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. De latrines maken het mogelijk dat meisjes ook naar school kunnen wanneer ze ongesteld zijn.

Om deze reizen te kunnen maken is een totaalbedrag van €7500,- nodig. Ook dit jaar hebben wij gekozen om actie te voeren om dit bedrag bij elkaar te krijgen. In tegenstelling tot voorgaande jaren willen wij enkele grote acties houden, in plaats van meerdere kleine acties. Via de kerkbladen, onze facebookpagina JOR World Servants en internet op geef.ws/puttershoek zullen wij u op de hoogte houden van acties en de voortgang.

Wij hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun en support mogen rekenen! Frank Janssens, Laura den Hoed en Ilona Preesman

Bijbelkring 't Huys te Hoecke, seizoen 2018/2019

Alweer het vijfde seizoen van de Bijbelkring in 't Huys te Hoecke gaat van start, onder leiding van ds. Frits Renes. Nog even en het is zover. Een weerzien na een lange tijd van vakantie. Iedereen is dan voldoende uitgerust om aan de slag te gaan.

Vaak geldt afwezigheid niet voor degenen die in het zorgcentrum een onderdak hebben gevonden. Voor hen is de periode waarop anderen het er even van nemen een tijd van stilte. Daarom wordt nog meer uitgekeken naar de momenten waarop een zinvolle invulling wordt gegeven aan een dagdeel. De Bijbelkring, gestart in 2014, heeft haar waarde meer dan bewezen en kan onder die noemer worden geschaard. Daarom is het fijn dat met hulp van een ieder daaraan weer kan worden begonnen.

Voor het nieuwe seizoen, najaar 2018 / voorjaar 2019, zijn de bijeenkomsten gepland op:

24 september	15 oktober	19 november
4 januari	11 februari	18 maart
15 april	27 mei	

Omdat alles vanaf de start in 2014 heel goed verloopt is er weinig reden dat aan te passen. Wel zal het geheel in het nieuwe seizoen een uurtje eerder beginnen. Nu bent u vanaf **14:00 uur** welkom in de kerkzaal. Iedereen wordt dan hartelijk welkom geheten, krijgt een plaats toegewezen en koffie of thee, wat wil een mens nog meer? Voorzover mogelijk komt iemand zelfstandig, maar indien dat niet meer gaat zijn er helpende handen beschikbaar. Daaraan blijft altijd behoefte bestaan. Heeft u dus een moment vrij en wilt u een bijdrage leveren aan het welslagen van de bijbelkring, kom gerust op zo'n dag naar de zaal in 't Huys te Hoecke.

Rond 14:30 uur wordt gestart. Met elkaar geven we onze mening over de tekst uit de bijbel die door ds Renes is voorbereid en wordt toegelicht. Telkens blijkt de dag anders te verlopen dan voorzien, zoveel is er naar het oordeel van aanwezigen daarover op te merken. Of over zaken die daarmee in hun ogen verwant zijn. Nooit is een dag saai te noemen. Wilt u dat zelf wel eens meemaken? Kom gerust. Toebehoren aan een kerkelijke gemeente is geen voorwaarde, evenmin te moeten wonen in 't Huys te Hoecke.

Nadat tussendoor opnieuw van koffie is genoten, met elkaar is gezongen en gepraat, wordt de bijbelkring rond 15:30 uur afgesloten. Menigeen kan geen genoeg krijgen van de bijeenkomst en zou nog graag door willen gaan. Velen vinden het ook jammer dat soms sprake is van een maand zonder bijbelkring, vanwege de vakantieperiode of anderszins. Bent u enthousiast geworden en kunt u niet wachten om een keer te komen kijken? Zoals eerder opgemerkt: u bent meer dan welkom. Noteert u nu alvast de data in uw agenda?

Jan Pieter van Bennekom

Najaarsconcert "ASAF"

D.V. zaterdag 27 oktober
hoopt de Christelijke Gemengde Zangvereniging "ASAF"
haar jaarlijkse najaarsconcert te geven
in de Gereformeerde Kerk
Rembrandtstraat 1
Puttershoek

Aan dit concert zullen meewerken:

Marjolein Kolkert	-	sopraan
Theo-Hans Kuijvenhoven	-	hobo
Hidde Zwart	-	trompet
Arie de Korte	-	orgel
Kees de Bruin	-	piano

Algehele muzikale leiding Everhard Zwart

Aanvang 19.30 uur
Zaal is open 19.00 uur

De toegangsprijs bedraagt € 12,50
in de voorverkoop € 10,--

Toegangskaarten zijn te bestellen bij:

Fam. A. van de Graaf	tel. 078 676 4020
Fam. P. Schram	tel. 078 676 1585

Feyza (14 jaar) zoekt
een pleegmoeder
die helpt
haar dromen
waar te maken.

Enver Pleegzorg

regio Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland Zuid en Midden-Holland

Als er problemen zijn bij het opgroeien/opvoeden, worden die zoveel mogelijk thuis en met het gezin opgelost. Soms lukt dat niet, of is de situatie zo ernstig dat het beter is als de kinderen (deels of tijdelijk) ergens anders verblijven. Een vervangende gezinssituatie is dan nodig, een pleeggezin is dan een goed alternatief.

In Rotterdam en omliggende gemeenten worden via Enver jaarlijks bijna 1700 kinderen opgevangen door meer dan 1000 pleeggezinnen. De pleegouders bieden de kinderen een veilig thuis, waar ze de aandacht en verzorging krijgen die ze nodig hebben. Het doel van pleegzorg is dat de ouders zelf de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit onmogelijk is, nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. Zo kan de duur van pleegzorg variëren van enkele maanden tot enkele jaren, soms tot een kind meerderjarig is en zelfstandig verder kan. Er zijn ook kinderen die alleen in de weekenden of tijdens de vakanties naar een pleeggezin gaan.

Werving, screening en bemiddeling

Enver verzorgt de werving, screening en bemiddeling van pleegouders.

We kijken altijd eerst of het kind in de eigen, vertrouwde omgeving (het netwerk) kan worden opgevangen, bijvoorbeeld bij familie, vrienden of burens. Kan dat niet, dan zoeken we een passend pleeggezin uit ons pleegouderbestand.

We houden daarbij rekening met de wensen en behoeften van de ouders en de kinderen en proberen alle betrokkenen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over waar het kind gaat wonen. Om aan de voortdurend stijgende vraag naar pleegzorg te voldoen, zijn we altijd op zoek naar nieuwe pleeggezinnen.

Ondersteuning pleeggezinnen

Al onze pleeggezinnen worden ondersteund door een pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen. Hij/zij komt regelmatig bij het pleeggezin thuis om te bespreken hoe het gaat. Wanneer de pleegouders of het pleegkind aanvullende hulp nodig hebben, kan de begeleider dat regelen. Hij/zij heeft nauw contact met de (gezins)voogd en kent de instanties en mogelijkheden in het woongebied van het pleeggezin goed.

Meer informatie: Noor van Heijningen.

e-mail noorvanheijningen@enver.nl

tel.: 06 249 107 07 | 085 486 70 70

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Rebible

Ontdekking van vergeten verhalen

Hoe komt het dat we Boeddha omarmen als een teddybeer en de verhalen uit de Bijbel links laten liggen? Die vraag nestelde zich in de gedachten van Inez van Oord (we kennen haar onder meer als oprichter van de magazines Seasons en Happinez). Ze bezocht jarenlang spiritueel leiders over de hele wereld, maar de Bijbel liet ze links liggen. En waarom eigenlijk?

Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen en naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken?

Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog en predikant.



In De Open Hof praten Inez en Jos van Oord over de tocht die ze samen hebben gemaakt, langs de verhalen, letterlijk en figuurlijk. Ze gingen naar de Sinaï, zochten sporen van Mozes, ze gingen naar Rome om - ondergronds - de eerste geheime christelijke tekens te ontdekken. Altijd met elkaar in gesprek, zoekend naar een betekenis, naar de bedoeling die we nu weer kunnen begrijpen. Soms

namen ze de tekst heel letterlijk, soms zochten ze naar het symbolische, het mystieke. Zoekend, luisterend, aandachtig vragend.

Het resultaat van deze zoektocht is te vinden in haar nieuwe boek "Rebible, de ontdekking van de vergeten verhalen". In dit boek komen de oude verhalen weer tot leven, anders dan we gewend zijn, met een verrassend nieuwe uitleg. Tijdens deze lezing vertellen Inez en Jos over de totstandkoming van Rebible!

Wij nodigen u uit om bij deze inspirerende avond aanwezig te zijn op maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur in De Open Hof, Schildmanstraat 72A te Hendrik-Ido-Ambacht. Kerk open vanaf 19.30 uur met gelegenheid voor koffie/thee drinken. De avond is gratis toegankelijk. Aan het einde wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.

Om vast in de sfeer van die avond te komen kunt u op donderdag 27 september 2018 van 10.30 tot 12.00 uur in de bibliotheek van Hendrik-Ido-Ambacht aan de Hoge Kade 52, kennismaken met het boek Rebible. Er zal dan een verhaal worden voorgelezen en enige achtergrond informatie worden gegeven.

Meer informatie: www.deopenhof-hia.nl



Bijbelleesrooster

zondag	9 september	Deuteronomium 4:5-20
maandag	10 september	Deuteronomium 4:21-31
dinsdag	11 september	Deuteronomium 4:32-43
woensdag	12 september	Romeinen 15:1-13
donderdag	13 september	Romeinen 15:14-33
vrijdag	14 september	Marcus 8:27-9:1
zaterdag	15 september	Marcus 9:2-13
zondag	16 september	Marcus 9:14-29
maandag	17 september	Rechters 7:1-12
dinsdag	18 september	Rechters 7:13-8:3
woensdag	19 september	Rechters 8:4-21
donderdag	20 september	Rechters 8:22-32
vrijdag	21 september	Deuteronomium 12:1-12
zaterdag	22 september	Deuteronomium 12:13-28
zondag	23 september	Deuteronomium 12:29-13:6
maandag	24 september	Deuteronomium 13:7-19
dinsdag	25 september	Rechters 8:33-9:21
woensdag	26 september	Rechters 9:22-49
donderdag	27 september	Rechters 9:50-10:5
vrijdag	28 september	Marcus 9:30-41
zaterdag	29 september	Marcus 9:42-50
zondag	30 september	Rechters 10:6-18
maandag	1 oktober	Rechters 11:1-11
dinsdag	2 oktober	Rechters 11:12-27
woensdag	3 oktober	Rechters 11:28-40
donderdag	4 oktober	Psalm 35:1-10
vrijdag	5 oktober	Psalm 35:11-28
zaterdag	6 oktober	Marcus 10:1-16
zondag	7 oktober	Marcus 10:17-31
maandag	8 oktober	Rechters 12:1-7
dinsdag	9 oktober	Rechters 12:8-15

woensdag	10 oktober	Romeinen 16:1-16
donderdag	11 oktober	Romeinen 16:17-27
vrijdag	12 oktober	Deuteronomium 14:1-21
zaterdag	13 oktober	Deuteronomium 14:22-29
zondag	14 oktober	Deuteronomium 15:1-11
maandag	15 oktober	Deuteronomium 15:12-23
dinsdag	16 oktober	Deuteronomium 16:1-17
woensdag	17 oktober	Rechters 13:1-14
donderdag	18 oktober	Rechters 13:15-25
vrijdag	19 oktober	Rechters 14:1-20
zaterdag	20 oktober	Rechters 15:1-20
zondag	21 oktober	Marcus 10:32-45



maandag	22 oktober	Marcus 10:46-52
dinsdag	23 oktober	Rechters 16:1-3
woensdag	24 oktober	Rechters 16:4-22
donderdag	25 oktober	Rechters 16:23-31
vrijdag	26 oktober	Openbaring 1:1-8
zaterdag	27 oktober	Openbaring 1:9-20



Agenda komende activiteiten

7 sept		ophaalochtend rommelmarkt
8 sept	9.00 - 13.00 uur	rommelmarkt
9 sept	10.00 uur	startzondag
10 sept	18.45 uur	gebedskring
12 sept	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
14 sept	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring
19 sept	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
23 sept	16.00 uur	zanguurtje
24 sept	18.45 uur	gebedskring
24 sept	14.30 uur	bijbelkring 't huys te hoecke
26 sept	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
28 sept	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring
1 okt	19.30 uur	kerkenraadsvergadering
3 okt	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
3 okt	14.00 - 15.00 uur	knutselclub
6 okt	9.00-12.00 uur	boekenbus
8 okt	18.45 uur	gebedskring
10 okt	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
12 okt	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring
13 okt	voor 16.00 uur	inleveren kopij hervormd contact
15 okt	14.30 uur	bijbelkring 't huys te hoecke
17 okt	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
22 okt	18.45 uur	gebedskring
24 okt	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
26 okt		ophaalochtend rommelmarkt
26 okt	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring



sluitingsdata voor het inleveren van kopij 2018

	inleveren	bezorging in de week van	kopij loopt t/m
jaargang 42			
11	13 okt	22 okt	24 nov
Jaargang 43			
1	10 nov	19 nov	22 dec
2	8 dec	17 dec	26 jan
2019			
3	12 jan	21 jan	23 feb
4	9 feb	18 feb	23 mrt
5	9 mrt	18 mrt	29 apr
6	13 apr	22 apr	25 mei
7	11 mei	20 mei	22 juni
8	8 juni	17 juni	27 juli
9	13 juli	22 juli	5 sept
10	!! 24 aug	2 sept	26 okt
11	12 okt	21 okt	23 nov

42^e jaargang, nr. 10

Het volgende nummer verschijnt in de week van
22 oktober 2018

Dit betreft de periode tot en met 24 november 2018

Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij bij de redactie:

13 oktober – voor 16.00 uur

Herdacht worden zoals u bent



De uitvaart die bij u past

Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie en krijgt u de uitvaart die bij u past.



Heidi Hendricks



Jerry Moulakis

Gratis informatie
0800 - 288 22 55

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

24 uur per dag bereikbaar

Regiokantoor Hoeksche Waard:
Sportlaan 3h, 3299 XG Maasdam
T 078 - 303 68 41

onderdeel van
YARDEN

WWW.CVU.NL
CVU Uitvaartzorg | Hoeksche Waard e.o.



Uw voeten weer in vorm!

Een behandeling van uw voeten maakt de dag weer goed.



Ter kennismaking:

Tweede Behandeling 50% Korting

Een Basis Pedicure behandeling kost € 25,-

De introductie korting is alleen geldig bij nieuwe cliënten en eenmalig te gebruiken.
Waardebon niet overdraagbaar!

Bent u slecht ter been, of vindt u het gewoon fijn als er een Pedicure aan huis komt?
Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik kom natuurlijk bij u aan huis!

Pedicure Salon Piedie Curati Puttershoek

Afspraak maken of informatie:

Mobiel: 06 19036969 / www.pedicureputtershoek.nl

Facebook: Pedicure Piedie Curati Puttershoek

Email: pedicureputtershoek@gmail.com



<https://www.facebook.com/hervormdegemeentemaasdam>