



## *Hervormd Contact*

Hervormde Gemeente Maasdam  
Postadres: Postbus 5407, 3299 ZG Maasdam

Predikant:  
ds. J. Prosman

Scriba:  
Mevr. A.C. Israel-Biesheuvel  
Standerdmolen 1, 3297 TK Puttershoek tel. 078 676 4285  
e-mail: hervormdegemeentemaasdam@gmail.com

Ledenadministratie:  
Mevr. J.A. de Vlaming-van Prooijen tel. 078 676 4187  
Fazant 24, 3299 BS Maasdam  
e-mail: rvlaming@planet.nl

Bankrekeningen kerkrentmeesters:  
NL17 INGB 0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters  
Hervormde Gemeente  
NL46 RABO 0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam

Diaconie:  
Mevr. H.J.B. Knoot-Nooteboom  
Keizersdijk 57, 3291 CD Strijen tel. 078 674 1310  
e-mail: toonknoot@hotmail.com

Bankrekeningen diaconie:  
NL57 RABO 0354309862

Koster:  
Dhr. R. de Vlaming tel. 078 676 4187  
Fazant 24, 3299 BS Maasdam 06 2895 7344  
e-mail: rdevlaming@kpnmail.nl

Website: [www.kerkmaasdam.nl](http://www.kerkmaasdam.nl)

Hervormd Contact:  
Joke Moelker  
Trambaan 16, 3299 BN Maasdam tel. 078 676 3208  
e-mail: joke@jamcopy.nl

## Oktober 2018

### Inhoudsopgave

Meditatie	1
Kerkdiensten	3
Gedicht	4
Advent	5
Choral Evensong HW	6
Advent	7
Uitnodiging Kerstdiner	8
Nevendienst "Klein Begin"	9
Pastoralia	10
Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel	11
Verslag kerkenraadsvergadering	12
De boekenbus	15
Rommelmarkt	16
Boekenbus	18
Oproep De Herberg	19
Volkskerstzang	19
Bijbelleesrooster	20
Agenda komende activiteiten	21
Schema H.C.	23

### Meditatie

Na een prachtige zomer heeft het toch een paar dagen flink gestormd en is er een flinke tak van onze Amberboom gerukt. Als ik even verder kijk dan zie ik nog veel meer takken op de grond liggen, grote en kleine. De herfst komt er nu toch echt aan en op de straat liggen mooie, gele en rode bladeren, een veelkleurig tapijt. Je zou het bijna laten liggen, maar je weet dat zodra er een auto over heen rijdt wordt het een smurrie.

Dat wordt dus werken geblazen! Ik begin maar met de bladeren bij elkaar te vegen en denk: Zouden aan die boom met zijn kale takken volgend jaar weer van die mooie bladeren komen? Ik hoop het wel en eigenlijk weet ik het wel zeker, dat er in die boom op een wonderlijke manier leven zit. Snappen doe ik het niet, maar dat geeft niet, ik mag er op vertrouwen dat er op een verborgen manier volgend jaar weer honderden bladeren aan die kale takken te voorschijn komen. Elke jaar weer een groot wonder!

Nog niet zo lang geleden vroeg iemand aan mij bij de voorbereiding van een begrafenisdienst: is er ook leven na de dood, want dood is toch dood! Er blijft toch niets over van een mens in zijn graf? Ik vind dat best een moeilijke vraag.

Maar wat heb ik dan een steun en toeverlaat aan dit gedicht, wat ik ooit eens tegenkwam en vele malen geciteerd heb:

Al wat een mens zegt en doet is als zaad in de aarde,  
Het gaat niet verloren, doet onzichtbaar zijn werk  
En op een dag treedt het aan het licht  
Zoals een bloem opschiet uit de grond,  
Stralend koren dat naar het licht reikt!  
Zou.....het zaad al van het koren weten?

Ook koren sterft, maar niet voorgoed  
Het verandert en wordt graan in de aren  
Tot het wordt gemaaid, het sterft opnieuw  
Maar gaat toch niet dood,  
Het wordt mensen tot brood  
en houdt hen in leven  
Zou.....het koren al van het brood weten?

Mensen sterven maar gaan niet verloren  
Zij veranderen voor een nieuwe werkelijkheid  
Waarvan zij nog niet weten  
Alleen hopen, dromen, vermoeden  
En in voorzichtige woorden praten  
In verhalen van overleven.

Deze woorden helpen me om te verwoorden dat God nooit loslaat  
wat Zijn hand aan ons mensenkinderen begon. Deze woorden  
horen we ook op Eeuwigheidszondag, een dienst waarin dat geloof  
en hoop doorklinken in woord en lied. Komt u ook om deze  
woorden te horen en bij elkaar te zijn? En bij alle mensen die  
leven met gemis en rouw, opdat wij elkaar tot steun en troost  
zijn?

Janny Vree



## Kerkdiensten

### **zondag 25 november**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
Extra collecte bestemd voor

eeuwigheidszondag  
mevr. J.W. Vree-van Dongen  
mevr. I. van Wingerden  
dhr. P.H. Vree  
mevr. W. welten  
kerstcollecte nevendienst maasdam

### **zondag 2 december**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
Extra collecte bestemd voor

ds. J.W. v.d. Bosch, Piershil  
mevr. W. Meuzelaar  
mevr. E. in't Veld-Littig  
mevr. A. Zilverschoon  
kerkbeheer

### **zondag 9 december**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
Extra collecte bestemd voor

heilig avondmaal  
ds. G.E. v.d. Hout, Lekkerkerk  
dhr. J. Vermeulen  
dhr. G.J. v.d. Weg  
mevr. R. Alblas  
vluchtelingenwerk nederland

### **16.00 uur**

### **zondag 16 december**

Voorganger  
  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
Extra collecte bestemd voor

### **zanguurtje**

themadienst  
Dhr. R. Verkaik,  
Hardinxveld-Giessendam  
dhr. B. Verplanke  
dhr. P.H. Vree  
mevr. J. v.d. Aardweg  
kerkbeheer

### **Bij de (uitgangs)collecte**

9 december - Vluchterlingenwerk Nederland: Hulp aan mensen die  
uit een onveilige situatie naar Nederland komen.

## Onvergetelijk

*Die ons in 't hart geschreven staan,  
en onze dagen deelden  
maar in de dood zijn voorgegaan,  
zij lieten ons de beelden  
van zoet en droef herinneren,  
van zoeken, hopen, wachten.  
Zal in de starre, koude dood  
hun naam nog overnachten?  
Nooit wordt de droefheid bodemloos:  
God houdt zijn handen open  
en brekend leven, doods en broos,  
draagt hij door vrees en hope.  
Herinnert Hij zich niet hun naam  
als wachters op de morgen?  
Die in de nacht zijn voorgegaan  
zijn in Gods trouw geborgen.  
De naam, waarmee zij zijn genoemd  
staat in Gods hand geschreven  
en zal door alle donker heen  
toch onuitwisbaar leven.  
In Christus blijft hun naam bewaard,  
naar Hem mogen zij heten.  
Hij wekt hen uit de slaap en zal  
hen van de dood genezen.*

Sytze de Vries

## Kerkdiensten op internet

Thuis of, waar ook ter wereld, op vakantie; u kunt altijd en overal de kerkdiensten op internet beluisteren.

Op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) - Zuid-Holland - Kerkmaasdam blijven de diensten tot zes weken na datum bewaard.

Luistert u ook via internet?

U kunt wekelijks de liturgie in uw mailbox ontvangen. Stuur een mail naar [joke@jamcopy.nl](mailto:joke@jamcopy.nl) (met vermelding van uw naam) om u hiervoor aan te melden.

## *Adventsgedicht*

*In het donker van de nacht  
brandt een sprankje van verlangen  
Licht waarop de wereld wacht  
hoop klinkt door in lofgezangen  
Uit het duister komt het leven  
wordt in vuur en vlam gezet  
God heeft ons Zijn zoon gegeven  
en de wereld werd gered  
Geven wij de vlam nu door  
aan alle volken, alle mensen  
dan klinkt straks een engelenkoor  
dat zal ons allen vrede wensen*

Bron: Nieuwsbrief Christen Unie

CHORAL  
**Evensong**  
HOEKSCHE WAARD

**Puttershoek**

**woensdag 28 november**

m.m.v. Vocalis uit Schiedam  
Hervormde kerk  
Kerkplein 1, Puttershoek  
Aanvang 19.30 uur

**Maasdam**

**woensdag 5 december**

m.m.v. Voces Feminae  
uit Gorinchem  
Hervormde kerk  
Raadhuisstraat 37, Maasdam  
Aanvang 19.30 uur

**Westmaas**

**woensdag 12 december**

m.m.v. het Gorcum Boys Choir  
Dorpskerk  
De Roolaan 2, Westmaas  
Aanvang 19.30 uur

**Mijnsheerenland**

**woensdag 19 december**

m.m.v. het Laurens Kamerkoor  
Laurentiuskerk  
Kerkstraat 11, Mijnsheerenland  
Aanvang 19.30 uur

Toegang gratis.

Bij de uitgang collecte ter bestrijding van de onkosten.

**Advent**

Het is weer bijna advent.

De maand voor Kerst waarin we uitzien naar de geboorte van Jezus. Het is een tijd van verwachting, van verlangen naar licht in de duisternis.

In de Bijbel lees je veel over mensen die God verwachten. Maar in veel gevallen vragen mensen aan God: wat kunnen we eigenlijk van U verwachten?

En die vraag is denk ik heel herkenbaar. Wat kun jij van God verwachten? Verwacht je eigenlijk wel iets van God?

Wij hebben dikwijls genoeg aan onze eigen plannen en ideeën. We stippelen onze weg uit, en doen ons best om er wat moois van te maken in dit leven.

Met niet teveel tegenslagen lukt dat soms best aardig. Wat zou ik dan nog van God moeten verwachten?

Wanneer je op deze manier tegen je leven aankijkt, neem je misschien wel genoeg met veel te weinig!

Want een 'aardig' leventje is toch niet waar je voor wilt gaan?

Je wilt toch het beste van het beste?

En dat is nu juist wat je van God kunt verwachten.

Hij is degene die alles op aarde bedacht en gemaakt heeft.

Hij is zo machtig dat alles zou kunnen gebeuren als Hij het wil.

En als jij op Hem vertrouwt wil Hij jou alles geven.

Hij heeft het beste met jou voor!

Zelfs als het allemaal tegen lijkt te zitten, kun je troost en goede zorgen van Hem verwachten.

*Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken,*

*met in hun hart de wegen naar U.*

*Trekken zij door een dal van dorheid,*

*het verandert voor hen in een oase;*

*rijke zegen daalt als regen neer.*

*Psalm 84*

M. Odink



### **Uitnodiging**

*dinsdag 26 december 2018  
vanaf 16.00 uur  
bent u van harte welkom op het*

*Kerstdiner  
in het Ontmoetingscentrum*

#### *Menu:*

*koffie en thee  
een aperitief en  
aansluitend het kerstdiner  
met soep vooraf  
en ruime keuze uit hoofd- en nagerechten*

*niet sjiek ..... wel reuze gezellig*

*U kunt zich tot 20 december aanmelden bij:*

*Elly Snel  
Hoeksedijk 59      3299 AD Maasdam  
telefoon            078 676 41 69  
(a.u.b.. na 18.00 uur bellen)*

*Joke Moelker  
Trambaan 16        3299 BN Maasdam  
telefoon            078 676 32 08  
e-mail                joke@jamcopy.nl*

*vervoer kan geregeld worden*



### **Nevendienst 'Klein Begin'**

Deze keer begin ik met de oproep aan de tieners. Misschien overbodig, maar het is toch fijn dat er iedere week iemand is die klaarstaat voor de tieners in de leeftijd 10 tot 14 jaar. Het probleem is: de tieners blijven weg..... ?? We proberen met elkaar om er iedere week een leuke samenkomst van te maken. Als er ideeën voor wijzigingen zijn horen wij ze graag.



Voor de kindernevendienst kan ik zeggen dat we toch iedere week gezellig bij elkaar zitten. We gaan een eigen verhaal lezen en hierover praten, zingen een of meerdere liedjes en maken een verwerking. Ook is er een collecte tijdens onze eigen dienst, hiermee kopen we onze materialen in. Graag dus een bijdrage aan de kinderen meegeven.

Als dit Hervormd Contact in de bus valt is actie schoenendoos afgelopen, hopelijk hebben we de 50 gehaald maar daarover volgende keer meer.

Deze weken leven we al naar kerst toe. Het thema van deze adventstijd is Geloof met me mee! We lezen verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen die ons uitnodigen om met hen mee te geloven.

*Geloof met me mee, dan wordt het advent  
Want God maakt aan ons zijn vrede bekend.*

*(refrein van het adventlied)*

Groetjes Jolanda

## Omzien naar elkaar

Er zijn nog steeds veel zieken in onze gemeente.

Wij leven mee met Mw. Lenie de Winter, Sophia de Koning, Dhr. L. den Boer, Dhr. C.L. van Herwaarden, Mw. F.M. Bieshaar-van der Gaag, Dhr. W.A. den Hoed, Dhr. W.A. de Man, Dhr. en Mw. Dorst en Mw. M.J. Schippers-Vermaas.

Een kaartje een bezoekje of uw gebeden kunnen zoveel betekenen in tijden van zorgen.

### Huwelijksjubilea:

Op 8 oktober mocht het echtpaar J. Buizer en mw. E. Buizer-Stolk herdenken dat zijn 25 jaar geleden getrouwd zijn.

Zaterdag 13 oktober waren Dhr. J. van Wingerden en mw. K.T. van Wingerden-Seton 40 jaar getrouwd.

Op 24 oktober vierden dhr. C. Schouten en mw. E.J. Schouten-van Wingerden hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Dhr. C.A. Schippers en mw. M.J. Schippers-Vermaas gaven elkaar 50 jaar geleden, op 31 oktober, het "ja"woord.

Wij wensen deze echtparen nog vele goede jaren toe in liefde en gezondheid.

**Doop:** Zondag 28 oktober werd de Heilige Doop bediend werd aan Seline Anrika Elise van der Vlis. De dooptekst kwam uit Ps. 91 vers 14-15 *"Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft, en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je Mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn."*

### Bericht van overlijden:

Op 14 oktober 2018 is overleden ons gemeentelid Adriana Schaalje-Bauer op de gezegende leeftijd van 92 jaar. Laatst gewoond hebbend Zorgwaard locatie 't Huys te Hoecke.

De crematieplechtigheid heeft op 19 oktober plaatsgevonden te Heinenoord. Op de rouwbrief staat het volgende gedicht: Waar de mensen zijn, die elkaar verstaan. Waar de liefde Liefde is, daar is zij heengegaan. Waar het eeuwig vrede is. Waar de zon steeds schijnt. Waar een nieuwe wereld is, die nooit meer verdwijnt.

Wij wensen haar dochter en schoonzoon Gods troostende nabijheid en veel sterkte voor de komende tijd.



## Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel

### Bloemendienst

25 nov	R. Alblas
2 dec	N. v.d. Wilt
9 dec	E. Snel
16 dec	R. Alblas

### Bloemengroet

14 okt	Mevr. J. Visser-van der Pligt
21 okt	Dhr. en mevr. Notenboom-van Zwienen
28 okt	dhr. en mevr. Schouten-van Wingerden mevr. J. Sluimer-Konijnendijk
4 nov	dhr. en mevr. Schippers-Vermaas

### Dankjewel

Hartelijk dank, voor de bloemen en kaarten, die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Cees en Ellie Schouten.

## Verslag van de Kerkenraadsvergadering van maandag 3 September 2018

**Opening:** Mw. Knoot opent de vergadering en heet iedereen na de vakantie weer hartelijk welkom.

### Schriftlezing en Gebed door Ds. Prosman:

Ds. Prosman gaat ons voor in Gebed. Wij lezen Marcus 1 vers 1 tot 11: Jezus wordt gedoopt door Johannes de dooper. Jezus is als volwassene gedoopt dus moet iedereen als volwassene gedoopt worden, dacht men in die tijd. Dopen is dompelen. Want Jezus is in

de Jordaan gedoopt, ondergedompeld, dus is het dompelen Wij dopen met besprenkeling mensen vinden dat minder echt. Hoe Jezus gedoopt is staat niet precies beschreven. Hoe en wanneer staat niet beschreven in de Bijbel. De inhoud van het dopen telt. Waar gaat het met de doop over. Die na mij komt doopt met de heilige geest en met vuur. Je wordt ondergedompeld in het vuur van de geest. Het kaf wordt verbrand wat in je leven is. Met wat voor vuur brand je het weg. In het vuur van de liefde word je ondergedompeld. Wij zingen Lied 249 vers 2.

**Lief en Leed:** Wij doen een rondje lief en leed.

**Notulen van de vorige vergadering:** De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door Mw. Knoot en Mw. Israel

#### **Mededelingen van:**

**Ouderlingen:** Tijdens de vakantieperiode is Mw. van Steensel-Verloop, overleden. De uitvaartdienst is geleid door Ds. Ten Napel. De familie is dankbaar voor alle aandacht bij de uitvaart en het medeleven van de gemeente en de kerkenraad. Dhr. van den Aardweg bedankt iedereen namens de familie. Tevens is Mw. van der Griend-Verkerk Sportlaan overleden. De familie wilde echter geen bemoeienis vanuit de kerk. Dhr. E. Guis heeft zich uit laten schrijven.

Wij hebben een geboorte bericht van Esther Naomi van Raamsdonk, geboren 26 juli 2018; van Louis Johannes Lambillion, geboren 24 augustus 2018 en Anrika Elise van der Vlis, geboren 28 augustus 2018. Esther van Raamsdonk is inmiddels gedoopt tijdens de dienst van 26 augustus samen met Maartje Lanting.

**Diaconie:** Eind dit jaar komt er een vacature. Mw. van Bennekom heeft aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn voor de kerkenraad. Zij wil wel de inloop ochtenden in Puttershoek en de Participantenraad blijven doen. Daarvoor heeft zij toestemming van de kerkenraad nodig. De kerkenraad geeft volmondig haar toestemming aan Mw. van Bennekom om deze taken uit te blijven voeren. De diaconie heeft zich beraadt op de komende vacature.

**Kerkrentmeesters:** Wij zijn op zoek naar een nieuwe opslag van de Rommelmarkt. Dhr. van de Weg heeft aangegeven te willen stoppen als organist per 1 januari 2019.

Organist Sander Barth heeft aangegeven wel vaker bij ons in de kerk het orgel te willen bespelen.

Er zijn inmiddels 2 vacatures bij de kerkrentmeesters. 1 vacature voor Ouderling-kerkrentmeester en 1 vacature is ontstaan omdat Dhr. Verbiest heeft aangegeven om persoonlijke redenen te willen stoppen. Op dinsdag 4 september as. hebben de kerkrentmeesters hun vergadering.

**Jeugdzaken:** In het nieuwe seizoen wordt de catechese verplaatst naar de zondagavond. De aftrap van het nieuwe seizoen is zondag 9 september - de Startzondag - om 20.00 uur.

De tienernevendienst gaat draaien met kinderen van 10-14 jaar. De planning is dat dit wekelijks gaat gebeuren. Er wordt nog gezocht naar nieuwe leiding. Voor de wat oudere jeugd is misschien een Alef cursus een leuk idee.

**Informatie inzake AVG:** Dhr. Vree is bezig met de uitwerking van zaken rondom AVG.

**Ingekomen stukken:** Er zijn heel veel stukken binnengekomen in de vakantieperiode. De geboorte en rouwberichten zijn reeds genoemd in de notulen. Er is een ingekomen brief van Mw. Alblas-Sterk. Deze brief zal in het volgende moderamen-overleg worden besproken en op de agenda worden geplaatst. Tevens is er een uitnodiging van de Nieuwe Classis Delta voor de bevestigingsdienst van Ds. A. van der Maas Op zondag 30 september 2018 om 15.00 te Zierikzee.

#### **Evaluatie afgelopen activiteiten:**

**Doopdienst 26 augustus 2018:** Het was een zeer feestelijke dienst. Jammer dat het wat lang duurde voor de kinderen in de kerk. Verder een prachtige dienst met fijn orgelspel en mooie liederen.

**Vakantieperiode:** Het was heel fijn dat er tijdens de vakantieperiode een liturgie en een Beam-team aanwezig was in de diensten. De ontmoetingen met onze oud-predikanten is ook als heel prettig ervaren.

**Het Beleidsplan:** Het beleidsplan is helemaal aangepast. Er moeten echter nog regels en beleid worden toegevoegd inzake de AVG-regeling. Wij plaatsen dit voorlopig op de actielijst.



## **Komende activiteiten:**

**Nieuw Jaarthema 2018-2019:** "Een Goed Gesprek"

**Open Monumentendag:** 8 september 2018 wordt ook dit jaar door Mw. Meuzelaar georganiseerd. Wij zijn opgenomen in de folder van de gemeente Binnenmaas voor de open monumentendag. De kerk gaat om 09.00 uur open.

De volgende gemeenteleden exposeren: Mw. Maasdam, Elly Snel, Dhr. Hensen, Mw. Knoot, Mw. Bieshaar, Renee van Steensel en Mw. Goethals.

Dhr. van der Wilt zal proberen de doopboeken ter inzage neer te leggen.

Onze organisten zullen gedurende de dag het orgel bespelen.

**Opening Winterwerk:** 9 september 2018. Start van de 5 Euro Actie voor Open Doors in Egypte.

Na de dienst wordt een soort emmaus wandeling gemaakt en aansluitend een gezamenlijke lunch.

Tip voor volgend jaar om een z.g. Startweekend te houden met extra activiteiten voor de jeugd.

**Zondag 16 september 2018:** Kerkproeverij o.l.v. Paul van Dam. Het spandoek zal voor het kerkplein worden opgehangen. Flyers worden tijdens de rommelmarkt uitgedeeld en op school!

Mw. Israel zal zorgen voor kleine rolletjes pepermunt om bij de ingang van de kerk uit te delen.

**Zondag 23 september 2018:** Viering Heilig Avondmaal en Zanguurtje

**Vriendendienst met Puttershoek:** 14 oktober 2018 om 16.00 uur in Puttershoek

**Rondvraag** Mw. van Bennekom merkt op dat er zoveel vacatures zijn voor wijkmedewerkers. Tijdens het komend ouderlingen-overleg zullen wij een plan maken voor wijkmedewerkers en wijkouderlingen

**Sluiting:** Mw. Knoot besluit de vergadering met gebed en aansluitend gezamenlijk "Onze Vader".



## **De Boekenbus**

1e zaterdag van de maand  
9.00 – 12.00 uur  
Kerkplein - Maasdam

In een grote bus vol met boeken,  
kan je steeds iets te lezen zoeken.  
Houd je van thrillers of romans?  
Grijp voor een euro bij ons je kans.  
Verder staat er poezie en literatuur  
en ook het antiek is bij ons niet duur.

Geschiedenis, oorlog, natuur en sport,  
Alles voor prijzen waar je vrolijk van wordt.  
Het koningshuis, koken en muziek,  
gezondheid (geestelijk en fysiek),  
religie, kunst en verre reizen,  
Prachtige boeken voor mooie prijzen.

En komt je kleinkind een weekend logeren?  
Dan zal die kleine het zeker waarderen,  
als hij door jou dan wordt verwend  
met een kinderboek van vijftig cent.

Worden je ogen soms al wat zwakker?  
Lig daar dan alsjeblieft niet van wakker,  
want we hebben groot-letter-boeken staan,  
zodat het lezen toch door kan gaan.

Kortom:

Op de eerste zaterdag, onder de plataan,  
zie je steeds de boekenbus staan  
Van negen tot twaalf staat de deur voor je open,  
dus kom gerust eens binnen lopen.  
Op het kerkplein mag je de auto parkeren  
en.... wij zullen je komst zeer waarderen.

1 december – 5 januari – 2 februari – 2 maart enz.



## Rommelmarkt 10 november

Week 45. Volle agenda bij vrijwilligers en leden van de RM Commissie. Raamwerk staat in de steigers, kwestie van afvinken.... Tja, die vinken zitten al te wachten rond het Ontmoetingscentrum. Als de vinken woensdag een uitstapje maken naar zuidelijke richting zien ze aan de Zuidoost een stelletje sjouwers van binnen naar buiten gaan en allerlei dozen, tasjes en voorwerpen in een grote ruimte op wielen schuiven. Hun nieuwsgierigheid is gewekt. Als ze dichterbij willen komen slaan de twee deuren net voor hun snaveltjes dicht. Twee sjouwers bewegen zich voort op twee wielen. Dan komt ook die grote doos in beweging. Eerst in oostelijke richting en daarna zo 'n beetje noord aanhoudend. Verbazing bij de vinken die meevliegen en weer in de buurt van het O.C. terug komen. Daar gaat een klein groen doosje open en wordt weer gesjouwd naar die grote doos op wielen. Er wordt wat af gekwetterd, wat zou dat zijn, waarom gebeurt dat?

Twee dagen later komt tot hun stomme verbazing die doos op wielen wéér in de buurt! De doos gaat open en er komen allerlei sjouwers op af! Nu gaan al die dozen, tasjes en voorwerpen naar het gebouw dat ze wel goed kennen. Ze tellen wel meerdere pootjes vol met sjouwers en anderen die daar ook heen en weer lopen. De telvink heeft het niet moeilijk 12 mensen zijn het. Er komt nog meer bij, twee dozen op wielen met een plank op wielen erachter waar de sjouwers van alles uit halen. Het is druk tijdens deze ochtend! En dan ineens is t weer stil. De vinken komen dichterbij en landen op de vensterbank, koekeloeren naar binnen, zien daar een etalage vol met spullen. Kwetteren er vrolijk op los en fantaseren dat er vast iets bijzonders aan de hand is, dat kan niet anders.

Nog een dag later....het is zelfs nog donker, spookt er een klein groepje mensen met emmertjes en platte dingen onder een doek,

het gaat erg lekker ruiken! Op het grote plein staan nu twee dozen met wielen, een lange en een korte. Er komen allerlei mensen om de beurt het grote plein op, de vinken zijn nu allemaal wakker, want ze willen niets missen, het bijzondere zal nu wel komen! De grote plataan op het plein is een mooie uitkijkpost! Veel mensen komen, maar als ze gaan weten ze niet hoe snel ze bij hun kleine dozen op wielen kunnen komen, ze hebben van álles vast. Ze herkennen een kerstman waar een snoer achteraan sliert, dozen die rammelen, een plank met vier poten, zakken met allerlei gekleurde ronde balletjes, zwarte en grijze dingen met snoer, waar de mensen erg blij mee zijn, sommigen hebben wel een paar keer nodig om alles in hun doos op wielen te krijgen. Ook bloemen zien ze voorbij komen.

Het is gezellig druk in het gebouw, dat zien de etalagevinken die op de vensterbank zijn neergestreken. De mensen drinken en eten taartjes, die kennen ze wel, die liggen soms als jet erg koud is ook voor hen klaar in de tuinen. De telvink heeft pijn in zijn kopje, 225, 226...227 .....! De kleine dozen op wielen vertrekken, en er komen er een paar voor terug als de klok in de kerktoren zijn grootste klingel van de dag laat horen.

Verbazing bij de vinken, nu gaat alles uit de etalage weer in de doos op wielen. De mensen sjouwen wel een uur lang met van alles en nog wat. Ineens is het weer rustig, de luistervink komt wat dichterbij, hoort dat er geroepen wordt "nou even aan tafel! Soep en brood!". En tijdens dat snoepen hoort hij "Dank jullie wel allemaal voor jullie hulp. Deze dag heeft bruto € 1617,56 bij elkaar gebracht. Tot 14 december, dan is er Kerstmarkt".

Bij de groep met vinken wordt nog druk na gekwetterd, wat een bijzondere week hebben zij meegemaakt!

**Voor de agenda: 13 december van 9.00-21.00 uur** Kerststukken maken in het Ontmoetingscentrum; doe je mee? Geef het aub even door! Breng je eigen snoeischaar en schilmesje mee. Heb je groen van skimmia, sierappeltjes aan takken, cotoneaster, viburnum, bonte hulst, krulhazelaar, bont blad, rode kornoelje, laurierblad, gedroogde hortensia, takken met mos etc. wil je dat voor 13-12 bewaren voor het kerststukken maken?

**14 december** vanaf 8.30 uur gaan we de spullen in het Ontmoetingscentrum gereed zetten. Wil je helpen?

De verkoop is van 14.00 uur tot 17.00 uur. Hiervoor zijn ook weer hulptroepen nodig. En natuurlijk vanaf 17.00 uur een aantal mensen die kunnen helpen om alles op te ruimen.

Bakken dan geen pannenkoeken, wel lekkers voor bij de koffie etc. Wie wil wat bakken?

Op het kerkplein komt Jan de Koning met appelbeignets en mini hartige broodjes, Krijn-Bas Kooy met zijn groentewagen, zie zijn reclame in die week (de verkoop van spruiten is voor de RM) en Petra Commijs is er met haar Hoeksche Zuivel. De Boekenbus is ook aanwezig.

Aanmelden voor één of meerdere activiteiten: tel. 676 4169 of via [elfjesnel@gmail.com](mailto:elfjesnel@gmail.com).

Rommelmarkt Commissie,  
Arie v d Berg, Rook de Vlaming, Cobi Vermeulen, Elly Snel.



## Boekenbus

Zaterdag 3 november stond de Boekenbus op zijn vaste plek onder de plataan op het Kerkplein. Voor het eerst de kachel aan! Buiten stonden een viertal kratten met decemberboeken. 48 bezoekers kwamen langs, kwamen zelfs uit Rijsoord en Delft! Ieder snuffelde in de kratten en Boekenbus, vonden er meestal wat ze zochten. Van de apart geprijsde boeken vonden er deze morgen veel de weg naar een andere plek.

De opbrengst van deze morgen was € 235,- weer een erg mooi bedrag! Het fustrek kwam boordevol met ingeleverde boeken, er moest zelfs nog in de bus worden weggezet.

Zaterdag 1 december is de Boekenbus "Stap in de wereld van boeken" van 9.00 – 12.00 uur op de vaste standplaats te vinden. De decemberboeken liggen bij de Boekenbus uitgestald. Tijdens de Kerst-Rommelmarkt op 14 december is ook de Boekenbus aanwezig van **14.00-17.00 uur**. Fijn als u uw in goede staat zijnde overvullige boeken bij ons wilt inleveren voor de verkoop die ten goede komt aan de kerk.



Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op [www.pdcdeherberg.nl/vacatures](http://www.pdcdeherberg.nl/vacatures).

## Volkskerstzang met "ASAF"

D.V. donderdag 20 december zal er in de Hervormde Kerk, Kerkplein 1 te Puttershoek, een zangavond zijn met medewerking van de Christelijke Gemengde Zangvereniging "ASAF" o.l.v. Everhard Zwart.

Deze avond zal in het teken staan van het komende Kerstfeest. Op deze avond is er naast koorzang ook veel ruimte voor samenzang. Het orgel wordt die avond bespeeld door Arie de Korte.

De avond begint om 20.00 uur en de deuren gaan open om 19.30 uur.

Aan het eind van de avond zal er bij de uitgang een collecte gehouden worden ter bestrijding van de onkosten.



## Bijbelleesrooster

zondag	25 november	Rechters 20:1-11
maandag	26 november	Rechters 20:12-28
dinsdag	27 november	Rechters 20:29-35
woensdag	28 november	Rechters 20:36-48
donderdag	29 november	Rechters 21:1-25
vrijdag	30 november	Lucas 1:1-25
zaterdag	1 december	Lucas 1:26-38
zondag	2 december	Openbaring 8:1-13
maandag	3 december	Openbaring 9:1-12
dinsdag	4 december	Openbaring 9:13-21
woensdag	5 december	Openbaring 10:1-11
donderdag	6 december	Openbaring 11:1-14
vrijdag	7 december	Openbaring 11:15-19
zaterdag	8 december	Lucas 1:39-56
zondag	9 december	Openbaring 12:1-12
maandag	10 december	Openbaring 12:13-18
dinsdag	11 december	Openbaring 13:1-10
woensdag	12 december	Openbaring 13:11-18
donderdag	13 december	Openbaring 14:1-13
vrijdag	14 december	Openbaring 14:14-20
zaterdag	15 december	Openbaring 15:1-8
zondag	16 december	Openbaring 16:1-11
maandag	17 december	Openbaring 16:12-21
dinsdag	18 december	Openbaring 17:1-8
woensdag	19 december	Openbaring 17:9-18
donderdag	20 december	Openbaring 18:1-8
vrijdag	21 december	Openbaring 18:9-24
zaterdag	22 december	Openbaring 19:1-10

## Volle agenda?

Heb jij het ook zo druk, druk, druk!  
 Heb je geen tijd voor een bezoekje of een praatje?  
 Voordat je het weet, is die tijd er niet meer .....



..... Krijg geen spijt, van je "gebrek" aan tijd.

## Agenda komende activiteiten

25 nov	17.00 uur	catechese
26 nov	20.00 uur	bijbelkring
28 nov	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
28 nov	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
28 nov	19.30 uur	evensong h.k. puttershoek
29 nov	10.00 - 12.00 uur	achter de plataan
30 nov	19.30 uur	catechese
1 dec	9.00-12.00 uur	boekenbus
2 dec	17.00 uur	catechese

3 dec	19.00 uur	gebedskring
3 dec	19.30 uur	kerkenraadsvergadering
5 dec	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
5 dec	19.30 uur	evensong maasdam
6 dec	10.00 - 12.00 uur	achter de plataan
7 dec	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring
7 dec	19.30 uur	catechese
8 dec	voor 16.00 uur	inleveren kopij hervormd contact
9 dec	16.00 uur	zanguurtje
9 dec	17.00 uur	catechese
10 dec	20.00 uur	bijbelkring
12 dec	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
12 dec	14.00 - 15.00 uur	knutselclub
12 dec	19.30 uur	evensong westmaas
12 dec	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
13 dec	10.00 - 12.00 uur	achter de plataan
13 dec	14.30 uur	seniorenkring
14 dec		ophaalochtend rommelmarkt
14 dec	14.00 - 17.00 uur	rommelmarkt
14 dec	19.30 uur	catechese
16 dec	17.00 uur	catechese
17 dec	19.00 uur	gebedskring
19 dec	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
19 dec	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
19 dec	19.30 uur	evensong mijnsheerenland
20 dec	10.00 - 12.00 uur	achter de plataan
21 dec	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring
21 dec	19.30 uur	catechese
26 dec	16.00 uur	kerstdiner



### sluitingsdata voor het inleveren van kopij 2018

	inleveren	bezorging in de week van	kopij loopt t/m
Jaargang 43			
2	8 dec	17 dec	26 jan
<b>2019</b>			
3	12 jan	21 jan	23 feb
4	9 feb	18 feb	23 mrt
5	9 mrt	18 mrt	29 apr
6	13 apr	22 apr	25 mei
7	11 mei	20 mei	22 juni
8	8 juni	17 juni	27 juli
9	13 juli	22 juli	5 sept
10	!! 24 aug	2 sept	26 okt
11	12 okt	21 okt	23 nov

-----  
43<sup>e</sup> jaargang nummer 1

Het volgende nummer verschijnt in de week van  
17 december 2018

Dit betreft de periode tot en met 26 januari 2019

Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij bij de redactie:

**8 december – voor 16.00 uur**

# Herdacht worden zoals u bent



SINDS 1933  
De uitvaart die bij u past

Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie en krijgt u de uitvaart die bij u past.



Heidi Hendricks



Jerry Moulakis

Gratis informatie  
**0800 - 288 22 55**

Melding van overlijden  
**0800 - 345 67 89**  
24 uur per dag bereikbaar

Regiokantoor Hoeksche Waard:  
Sportlaan 3h, 3299 XG Maasdam  
T 078 - 303 68 41

onderdeel van  
**YARDEN**

**WWW.CVU.NL**  
CVU Uitvaartzorg | Hoeksche Waard e.o.



## THUISKAPSTER

## WINDA PALSROK

TEL. NR. 06-42554611

VERVEN (INCL. KNIPPEN)

VANAF € 35,-

DAMES EN HEREN  
KNIPPEN €12,-

KINDEREN  
T/M 12 JAAR €9,-

UW THUISKAPSTER IN MAASDAM EN PUTTERSHOEK

## Uw voeten weer in vorm!

Een behandeling van uw voeten maakt de dag weer goed.



### Ter kennismaking:

Tweede Behandeling 50% Korting  
Eén Basis Pedicure behandeling kost € 25,-

De introductie korting is alleen geldig bij nieuwe cliënten en eenmalig te gebruiken. Waardebon niet overdraagbaar!

Bent u slecht ter been, of vindt u het gewoon fijn als er een Pedicure aan huis komt? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik kom natuurlijk bij u aan huis!

### Pedicure Salon Piedie Curati Puttershoek

Afspraak maken of informatie:

Mobiel: 06 19036969 / [www.pedicureputtershoek.nl](http://www.pedicureputtershoek.nl)

Facebook: Pedicure Piedie Curati Puttershoek

Email: [pedicureputtershoek@gmail.com](mailto:pedicureputtershoek@gmail.com)