



## *Hervormd Contact*

Hervormde Gemeente Maasdam  
Postadres: Postbus 5407, 3299 ZG Maasdam

**Predikant:**

ds. J. Prosman  
Raadhuisstraat 39, 3299 AP Maasdam tel. 078 676 1500  
e-mail: dominee@kerkmaasdam.nl

**Scriba:**

Mevr. A.C. Israel-Biesheuvel  
Standerdmolen 1, 3297 TK Puttershoek tel. 078 676 4285  
e-mail: hervormdegemeentemaasdam@gmail.com

**Ledenadministratie:**

Mevr. J.A. de Vlaming-van Prooijen tel. 078 676 4187  
Fazant 24, 3299 BS Maasdam  
e-mail: rvlaming@planet.nl

**Bankrekeningen kerkrentmeesters:**

NL17 INGB 0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters  
Hervormde Gemeente  
NL46 RABO 0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam

**Diaconie:**

Mevr. H.J.B. Knoot-Nooteboom  
Keizersdijk 57, 3291 CD Strijen tel. 078 674 1310  
e-mail: toonknoot@hotmail.com

**Bankrekeningen diaconie:**

NL57 RABO 0354309862

**Koster:**

Dhr. R. de Vlaming tel. 078 676 4187  
Fazant 24, 3299 BS Maasdam 06 2895 7344  
e-mail: rdevlaming@kpnmail.nl

Website: [www.kerkmaasdam.nl](http://www.kerkmaasdam.nl)

**Hervormd Contact:**

Joke Moelker  
Trambaan 16, 3299 BN Maasdam tel. 078 676 3208  
e-mail: joke@jamcopy.nl

## Juli / Augustus 2018

### Inhoudsopgave

Meditatie	1
Kerkdiensten	3
5 euro-actie	5
Nevendienst "Klein Begin"	6
Stilte	7
Pastoralia	8
De dominee	9
Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel	10
Verslag kerkenraadsvergadering	11
Verantwoording collectes	13
Verantwoording giften	13
Opbrengst busjes	13
Giften HVD	13
Open Monumentendag	14
Rommelmart	14
Boekenbus	16
Gebedskring	17
Bijbelleesrooster	17
Agenda komende activiteiten	19
Schema H.C.	20
Mutaties in het ledenbestand	
70-jarigen en ouder	
Omzien naar elkaar – kaartje sturen?	

## De kerkgang

*Naar Hebr. 10:25. "...en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen..."*

Wanneer je op zondagmorgen op weg bent naar de kerk, is het aardig om eens te letten op de mensen die je onderweg zoal tegenkomt.

Je kunt ze grofweg in drie categorieën onderbrengen:

- a) Mede-kerkgangers
- b) De sporters
- c) De hondenuitlaters.

Eerst iets over de eerste groep: de mede-kerkgangers (a).

Meestal netjes gekleed en vol verwachting, met een zekere gehaastheid, op weg naar de kerk. Op het kerkplein nog een laatste blik op hun smartphone, vaak nog even een gezellig praatje, wat groetend en al met al geeft dat mij een warm gevoel van binnen...

Dan de tweede groep: de sporters (b).

Zondagochtend is bij uitstek geliefd bij joggers en marathonlopers om hun rondjes te rennen. Je ziet ze hun ledematen strekken tegen de leuning van de brug over de Binnenmaas of de openbare bankjes in het park. De draden naar hun oren verraden al-dan-niet opzweepende muziek, die kennelijk nodig is om het sporten vol te kunnen houden.

Tenslotte de hondenuitlaters. (c).

Als ik het zo mag beschouwen, de minst gemotiveerde groep.

Ze sjokken achter hun hond aan (wie laat er eigenlijk wie uit?) en hebben aan hun kleding vaak niet echt al te veel aandacht besteed. Fikkie moet zijn/haar behoefte doen, maar waarom moet dat zo vroeg op de vrije dag? Liever was men nog even in bed gebleven, is mijn beleving. Vaak hebben ze dan ook nog meer aandacht voor hun smartphone dan voor Fikkie.

Tot zover de drie groepen.

Lastiger wordt het als deze elkaar gaan overlappen. Wat te doen, wanneer je een kerkganger bent met een hond? Dan wordt het vroeg opstaan!

Eerst in joggingbroek snel de hond uitlaten, dan een feestelijk ontbijt nuttigen (want is het immers niet elke zondag Pasen?), je omkleden en dan op weg naar de kerk.

Of wat dacht u van de sportieve, honden bezittende kerkganger? Hij/zij weet natuurlijk vanuit de Schriften, dat lichamelijke oefening van weinig nut is, echter weinig is toch nog altijd nuttig. Daarom staat deze kerkganger nóg eerder op. Rent een rondje met in zijn oren de nieuwste Liederen voor Nu, neemt de hond mee (die dan niet te lang moet dralen bij de plantaan) en gaat daarna naar huis, douchen etc.

Voor hem/haar is het dubbel fijn om in de kerk dan tot rust te komen!

Een JOMO momentje dus. The Joy of Missing Out. Vrij vertaald: het genot van even niet overal bij te hoeven zijn. Een moment voor jezelf inbouwen. En dat is ook even offline gaan en die sociale media negeren. Om God te ontmoeten, om anderen te ontmoeten, om te dienen.....

Je bent in onze kerk van Maasdam van harte welkom. Ook...

- Als je jezelf niet gelovig noemt...
- Als je nog nooit geweest bent...
- Als je heel lang niet meer geweest bent...
- Als je twijfelt...
- Als...

De kerk biedt een plek van rust. Een plek waar je tot jezelf kunt komen en er even helemaal niks móet, waar ruimte is voor jouw vragen, voor jouw verhaal.

En zoals we elke zondag van de ouderling van dienst horen:

Van harte welkom.....

Bert Verplanke

## Kerkdiensten

### **zondag 29 juli**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
Extra collecte bestemd voor

ds. D. Smink, Alblasserdam  
dhr. B. v.d. Aardweg  
dhr. P.H. Vree  
mevr. R. Alblas  
kerkbeheer

### **zondag 5 augustus**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
Extra collecte bestemd voor

ds. L. Donkersloot, Ridderkerk  
mevr. T. Israel  
dhr. G.J. v.d. Weg  
mevr. J. v.d. Aardweg  
diaconie

### **zondag 12 augustus**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
  
Extra collecte bestemd voor

dhr. H. Noorland, Nieuwerbrug  
mevr. L. van Varik  
dhr. P.H. Vree  
mevr. M. v.d. Aardweg en  
mevr. J. Prosman  
kia

### **zondag 19 augustus**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
  
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman  
mevr. I. van Wingerden  
dhr. S. Barth  
mevr. H. v. Bennekom en  
mevr. E. v Gastel  
kerkbeheer

### **zondag 26 augustus**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman  
mevr. W. Meuzelaar  
dhr. S. Barth  
mevr. H. Bosschaart  
het passion

## **zondag 2 september**

Voorganger  
Ouderling van dienst  
Organist  
Kinderoppas  
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman  
dhr. J. Vermeulen  
dhr. G.J. v.d. Weg  
mevr. H. Commijs  
Kerkbeheer

### **Let op!**

Er is geen gedrukte liturgie bij de kerkdiensten t/m 26 augustus.



### **Bij de (uitgangs)collecte**

12 augustus KIA –Steun voor een school voor dove en verstandelijk beperkte kinderen in Kameroen.

26 augustus Het Passion-biedt een time-out opvang aan daklozen en verslaafden

### **Kerkdiensten op internet**

Thuis of, waar ook ter wereld, op vakantie; u kunt altijd en overal de kerkdiensten op internet beluisteren.

Op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) - Zuid-Holland – Kerkmaasdam blijven de diensten tot zes weken na datum bewaard.

Luistert u ook via internet?

U kunt wekelijks de liturgie in uw mailbox ontvangen. Stuur een mail naar [joke@jamcopy.nl](mailto:joke@jamcopy.nl) (met vermelding van uw naam) om u hiervoor aan te melden.



### **5 euro actie**

9 September is de startdienst van het nieuwe seizoen in de kerk van Maasdam.

De diaconie wil dan de 5 euro actie gebruiken om geld in te zamelen voor het jaarproject van onze kerk.

We steunen het Open Doors project uit Egypte, dat gezinnen van christenen helpt met voedselpakketten, kleding en onderwijs. Christenen hebben het moeilijk in het islamitische Egypte, dit hebben we gehoord van Open Doors, tijdens de gemeente avond. Het was een indrukwekkend verhaal over hun omstandigheden. Er is veel armoede en vervolging. Ook de kinderen lijden daar onder, door het isolement dat ontstaat omdat ze christen zijn.

Het geld uit het zendingsbusje bij de uitgang van de kerk is voor het project bedoeld.

Om ons nu extra in te zetten voor de mensen uit Egypte, gaan we de 5 euro actie doen. Zondag 9 september zal de 5 euro uitgedeeld worden, en kunnen jullie dit in 5 weken vermeerderen! Zondag 14 oktober kan het resultaat ingeleverd worden op de tafel in de kerk.

### **Aan de slag met de 5 euro;**

dit kan op vele manieren is uit vorige acties gebleken.

Koekjes bakken, chocola verkopen, taxi rijden, bloemen verkopen, schoonmaken bij de burens, kaarten maken, maaltijd verzorgen ed. Wees creatief!

SUCCES

Heleen, Hilda, Marianne en Hetty.



## Nevendienst "Klein Begin"

Als iedereen dit leest, is de schoolvakantie voor iedereen al begonnen. De examens zijn achter de rug en hierbij nog de felicitaties voor Fenny die nu het diploma voor de lesbevoegdheid heeft. Heel knap gedaan!

Hopelijk kan iedereen genieten van de vakantie. Van de nevendienst gaan we iedere week gewoon ons programma draaien en hopen toch dat er kinderen aanwezig zijn. Soms zal dat dan wel in een groep zijn.

In deze weken gaan we werken met de verhalen van Marcus.



Marcus 6 met de boodschap dat je niet bang hoeft te zijn. Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: Blijf kalm! Ik ben het wees niet bang.

In Marcus 7 vertelt Jezus dat "het goede doen" niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen. Het gaat om wat leeft in je hart en wat je anderen laat merken. Het zijn hele mooie verhalen, dus hopelijk zien we jullie, ook al is het vakantie.

Groetjes Jolanda



In mijn vakantie wou ik het stil,  
Dus ging ik naar de duinen.  
Maar de meeuwen krijsten hoog en schril  
En de wind floot door de kruinen.

Toen ging ik naar de oceaan  
En dook naar stille diepte,  
Maar snel moest ik weer  
naar boven gaan:  
Mijn zuurstofmeter piepte.



Toen klom ik op een hoge berg  
Waar je enkel de wind kan horen,  
Maar de onrust was nog even erg;  
Het lawaai zat in mijn oren.

Daar woonde een monnik,  
oud en wijs.  
Hij zei: "Kom even binnen.  
Je zoekt te ver,  
ga terug naar huis,  
Laat de stilte daar beginnen."





## Omzien naar elkaar

Vakantietijd...

Zorgen nemen geen vakantie.

En daarom de zorg voor elkaar ook niet. Gelukkig blijft God voor ons allen zorgen. Hij heeft dat ons hele leven al gedaan.

Hij heeft ons Zijn liefde zelfs geopenbaard in de Heer Jezus. Duidelijk is dat Hij uit liefde onze lasten wil dragen... Dat geeft ons moed en durf om elkaars moeiten en lasten ook een beetje mee te helpen dragen!

## Zieken

We leven mee met de onze zieken:

Petra Commijs is bezig met onderzoeken.

Dhr. J. de Vos is ziek thuis.

Dhr. H.A. Kwakernaat is bezig met hart-onderzoeken.

Mw. Jabaaij-Grooters heeft een nieuwe knie.

Mw. N. van Steensel-Verloop is ziek thuis.

Dhr. W.A.C. den Hoedt is ernstig ziek thuis.

Dhr. W.A. de Man is ernstig ziek thuis.

Dhr. H.J.F. Dorst is onlangs weer thuis gekomen.

Mw. M. J. Schippers-Vermaas is nog steeds thuis herstellend.

Mw. S.W. Reedijk-van Eekelen is nog steeds ernstig ziek.

## Wet op de privacy

Vanaf 25 mei moeten we voldoen aan de nieuwe privacywetgeving (AVG). Dat betekent o.a. voor het publiceren van naam- en adresgegevens in ons kerkblad dat de betrokkenen daarvoor *toestemming* moeten hebben gegeven.

Dus als u bij ziekte, jubilea, enz. een kaartje wilt blijven ontvangen en in de voorbede genoemd wilt worden, wilt u dat dan a.u.b. (briefje/mail) doorgeven aan de wijkouderling, de scriba of de dominee?

## De dominee

Het is inmiddels vakantietijd. Alles is even nog rustiger dan het al was. Veel mensen zijn er een paar weken tussenuit. Voor de rust en de ontspanning. Om weer op te laden ook. Gods wijde wereld in. Anderen blijven juist thuis genieten van de rust. Soms om dat het moet en soms omdat je thuis immers ook gewoon in Gods wijde wereld woont en daar dus ook kunt genieten van de rust en de ruimte. Voor iedereen is dat anders. Maar waar het om gaat is dat we even tot rust mogen komen. Dat heeft elk mens nodig!

Wij gaan ook op vakantie. Niet al te ver weg. Ook al omdat het met de vader van mijn vrouw al een hele tijd niet heel goed gaat. En als u dit leest zijn we misschien ook alweer bijna thuis.

Iedereen een fijne en rustige tijd toegewenst!

Als we nu allemaal eens zo tot rust konden komen dat we dwars door de natuur en alles heen Gods zorgende aanwezigheid gaan 'zien'... Dat is de vakantie-tip die ik graag wil meegeven: geniet van al die mooie dingen.

Van het weer. Van de cultuur. Van de rust. Van het leven!

En ook van die vreemde kerk natuurlijk (het is een ervaring om eens, als een kind onbegrijpend, een vreemde kerkdienst mee te maken!)? Behalve de moeilijke dingen die we in ons leven ook vaak meemaken, zijn er zo heel veel mooie dingen! Tel al die zegeningen van onze goede hemelse Vader!

*Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij Uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.*

3e couplet van Lied 978 NLB) / Gezang 479 (Lvk)

Hartelijke groet, ds. Johan Prosman



## Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel

### Bloemendienst

29 juli	W. Meuzelaar
5 aug	N. v.d. Wilt
12 aug	F. Bieshaar
19 aug	L. Blanker
26 aug	J. Soeters
2 sept	D. Stehouwer

### Bloemengroet

10 juni	Evelien Donker
17 juni	Mevr. Middelkoop-Kruithof
24 juni	Mevr. de Vos-Steenbergen
1 juli	Dhr. den Hoed
8 juli	Dhr. de Snoo

### Verslag van de Kerkenraadsvergadering van 4 juni 2018

Afwezig met kennisgeving Mw. Van Raamsdonk, Mw. Van Varik, Mw. Hulsbos, Mw Israel, Mw Meuzelaar en Mw. Van Wingerden.

**Opening:** Mw. Knoot heet iedereen hartelijk welkom.

Ds. Prosman opent de vergadering met gebed en wij lezen Colossenzen 2 vs. 6 en vs. 11.

De dopeling is besneden met een besnijdenis zonder handen: hij is (Dus aan zijn zonden gestorven, gesymboliseerd door het ondergaan in het doopwater) en opgewekt (De wedergeboorte, gesymboliseerd door het boven komen uit het doopwater).

De doop kun je dus typeren als 'christelijke besnijdenis'. Dat is gebeurd door de besnijdenis van Christus: Christus' heilswerk, waaraan de gedoopte deel kreeg door het geloof.

En het afleggen van het aardse lichaam. Wanneer is dus Jezus besneden? Op Goede Vrijdag! Wanneer zijn jullie dan besneden? Tijdens het dopen. Het symbool is anders. Maar de Doop gaat wel een stap verder.

We zingen lied 335, vers 1 en 6.

**Lief en Leed:** Wij doen een rondje lief en leed.

**Vaststelling van de agenda:** Er zijn geen nieuwe agendapunten binnengekomen.

**Notulen van de vorige vergadering:** De notulen van de vergadering van 7 mei 2018 worden goedgekeurd en ondertekend door Dhr. Verplanke en Mw. Knoot.

**Actieplan:** Het gehele actieplan wordt doorgenomen

### Mededelingen

**Ouderlingen:** Dienst met Ds. Van de Bosch 13 mei 2018.

Ds. Van de Bosch was net naar een conferentie geweest en was daar kennelijk nogal vol van. Het was allemaal erg evangelisch. Mw. Van Wingerden zal contact opnemen met Ds. Van de Bosch namens onze Kerk voorafgaande aan een volgende preekbeurt.

**Diaconie:** Open Doors is op zoek naar nieuwe ambassadeurs. Vrijblijvende brief. We kijken of er iemand interesse in heeft.

**Kerkrentmeesters:** Privacyverklaring inzake AVG.

Dhr. van der Wilt en Dhr. Vree worden benaderd om een en ander voor onze kerk uit te werken. Op 27 juni 2018 is er een bijeenkomst van de Ring Hoeksche Waard inzake AVG.

**Jeugdzaken:** geen bijzondere zaken.

**Promotie van onze Kerk:**

St Vrienden van de Kerk van Maasdam. Ook iets om te bespreken met Dhr. Vree en v.d. Wilt. Echter de Privacy wetgeving heeft voorrang.

**Ingekomen stukken:** Zie de lijst.

Er is aandacht voor het nieuwe jaarboekje 2018-2019.

**Evaluatie afgelopen activiteiten:**

Hemelvaartsdag: 10 mei 2018 met gem. Puttershoek was goed bezocht.

Pinksterpraise. 20 mei 2018. Jammer dat er geen zwemmen was.

Verder prima. Men vond het iets minder bevlogen dit jaar.

Heilig Avondmaal: 3 juni 2018. Was zeer goed bezocht.

**Het Beleidsplan:** Vanaf beheer.

Er is geen nieuw concept binnen gekomen over beheer.

**Komende activiteiten:**

- o 9 juni Loop van Maasdam: Vergunning is binnen. Alles is gereed.
- o Themadienst: 10 juni met koor Rejoice. Voorbereidingen zijn klaar.
- o Gemeente BBQ: 22 juni 2018. Dhr. van Wingerden zal de organisatie op zich nemen.
- o Afsluiting Winterwerk: 24 juni 2018 (Comm. Bijzondere Diensten)
- o Afscheid kinderen Nevendienst: 1 juli 2018.
- o Nieuw Jaartheme 2018-2019: "Een goed gesprek"?
- o Open Monumentendag September 2018. (Gelijk met de rommelmarkt) Expositie in de Kerk. Er komt een stukje in het Hervormd Contact geschreven door Mw. Meuzelaar over de mogelijkheid om te exposeren in onze kerk.

**Rondvraag:** Geen bijzonderheden.

**Sluiting:** Mevr. Knoot gaat voor in dankgebed met afsluitend gezamenlijk "Onze Vader"

Notulen opgemaakt door Dhr. Verplanke en bewerkt door Mw. Israel

**Verantwoording collectes**

van 10 juni 2018 t/m 14 juli 2018

Datum	Collecte	Bestemd voor	Opbrengst
10 juni 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst KIA	€ 194,05 € 241,85
17 juni 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Kerkbeheer	€ 104,77 € 85,20
24 juni 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Diaconie	€ 136,45 € 98,85
1 juli 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Kerbeheer	€ 136,73 € 99,26
8 juli 2018	In de dienst Deurcollecte	Kerk en Eredienst Diaconie	€ 195,25 € 101,45
TOTAAL			€ 1.393,86

**Opbrengst busjes**

Zending	€	89,10	
Bloemen	€	30,70	
Kerk	€	17,20	
			€ 137,00
			€ 1.530,86

STAND KERKBALANS 2018 OP 30 juni € 37.513,00

(Ontvangen aan toezeggingen € 53.240,00)

**Verantwoording giften**

Verantwoording giften

Kerk			
via	Ds Prosman		€ 20,00
Bloemen			
via	Mw. De.Jong	€ 10,00	
	Mw. Veldhoen	€ 10,00	
			€ 20,00
			€ 1.570,86

**Giften HVD**

Via mevr. v.d. Wilt €20,00

Alle gevers hartelijk dank!





**Op zaterdag 8 september**, zal onze kerk weer de hele dag geopend zijn i.v.m Open monumentendag, tevens is er die dag ook weer rommelmarkt in en om het Ontmoetingscentrum..

Dit jaar willen we in de kerk een tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken, die gemaakt zijn door onze gemeenteleden, samenstellen. De eerste toezegging van schilderijen is al ontvangen.

Heeft u als hobby schilderen, tekenen en/of beeldhouwen en heeft u iets wat tijdens Open monumentendag tentoongesteld mag worden, dan horen wij het graag.



Voor verdere informatie en het aanmelden van Uw kunstwerk(en), kunt U contact opnemen met Wilma Meuzelaar, telefoon: 078 676 5183 of 06 21 98 05 24  
mail: wilmameuzelaar@gmail.com  
of persoonlijk na de kerkdienst.



### Rommelmarkt

Het duurt nog wel even maar vanwege de vakantieperiode geven we toch vast informatie over de Rommelmarkt van **8 september** a.s. De voorbereidingen voor de Najaars Rommelmarkt staat in de steigers, nog twee ophaalochtenden komen eraan: vrijdag **31-8** en **7-9**. Spullen hiervoor kunt u aanmelden tot één dag voor de ophaaldag op 30 augustus en 6 september.  
Dhr. A v d Linden tel 676 7188 of dhr. M Goud tel. 676 16 96 kunt u hiervoor bellen.

De spullen a.u.b. heel, schoon en graag verpakt in stevige dozen zodat we goed kunnen stapelen in de opslagruimte. Geen afzet hebben we voor grote tv's, grote kasten, banken, eetkamerstoelen die beschadigingen hebben en witte plastic tuinmeubelen, dus kunnen we dit niet meenemen.

Dank voor de nieuw ingeleverde DE punten, we kunnen er nog meer gebruiken!

### Uw en jouw hulp hebben we hard nodig..... want met vier mensen doen we niet veel....

Hebt u tijd om te helpen met uitpakken, sorteren, etaleren etc.

Kunt u helpen met het gereedzetten en inrichten op vrijdag 7 september? De kramen opzetten, spullen uit opslag halen, tafels en dozen uit blokhut naar O.C. brengen.

Wil je thuis iets bakken voor bij de koffie, graag! We krijgen altijd complimenten voor het thuisgebakken lekkers.

Vrijdag 7 september kunnen we 10-15 personen gebruiken voor sjuuwwerk. Rond 7.30 uur om kramen gereed te zetten, uitpakken en etaleren vanaf 8.30 uur.

Voor de verkoop op zaterdag **8-9** zijn er rond de 25 mensen nodig vanaf 8.45 uur tot en met 13 uur. We zijn erg blij met elk uur hulp!

Ook een opruimploeg vanaf 13 uur op zaterdagmiddag is erg fijn, voor het sjuuwwerk, kramen opruimen etc.

Op vrijdag wordt door de catering koffie, thee, soep en een boterham verzorgd.

Zaterdag krijgt u als vrijwilliger een consumptiebonnenboekje, koffie en thee is gratis.

Aanmelden voor hulp en/of bakwerk graag voor **25 augustus** via elfjesnel@gmail.com , tel 078 676 4169 of bij een ander lid van de RM Commissie.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de website van de kerk of <https://www.facebook.com/marktmaasdam/>  
Vast hartelijk dank voor uw of jouw reactie!

Groet en mooie zomertijd toegewenst!

Rommelmarkt Commissie,  
Rook de Vlaming, Arie v d Berg, Cobi Vermeulen of Elly Snel



## Boekenbus: Stap in de wereld van boeken!

De boekenbus  
Stap in de wereld van boeken

Daar stond ie weer, die Boekenbus! Nog steeds zijn er mensen die langs komen en verwonderd staan van de activiteit.

Deze morgen een vader met een uk voorop de fiets, zeer belangstellend, maar de uk moest iets gaan eten, volgende maand komt hij langs!

De ochtend werd bezocht door 51 mensen. Gewoon lekker struinen en om je laten verrassen door wat er te vinden was. Een vol krat met Donald Duck pockets stond buiten tussen twee stoelen, er werd gezocht en gekocht, op twee na werden alle pockets verkocht.

De opbrengst was € 150,- dat ten goede komt aan de kerk.

Volgende keer nog een zomer- vakantie- maand, tijd voor een strip of ander boek! Op **4 augustus en 1 september a.s.** vindt u onze Boekenbus met 'verse' aanvulling van 9-12 uur op het Kerkplein, Raadhuisstraat 37.

Weet u dat u ook een Boekenmarktbon kan aanschaffen als cadeau?

De Boekenbus is tijdens de Najaars-Rommelmarkt ook aanwezig en hebben we twee kramen met boeken voor de BBus waar u de boeken voor € 0,50 kan kopen! Dan geopend van 9.00-13.00 uur. Naast de kerk website kunt u onze actuele berichten vinden via <https://www.facebook.com/marktmaasdam/>

Als u uw overtollige boeken wilt inleveren voor het goede doel kan dat tijdens de openingsuren.

A.u.b. niet inleveren: encyclopedieën, beschadigde boeken zonder rug of uit de band en folders.

Werkgroep Boekenmarkt.

## Een berichtje van de gebedskring

De gebedskring komt elke 14-dagen op maandagavond in de oneven weken, bijeen in de consistorie.. We beginnen met een stukje uit de Bijbel te lezen en met elkaar te zingen. Meestal schrijven we namen of gebeurtenissen op waar we voor willen bidden. We bidden dan voor actuele zaken, voor de zieken in onze gemeente en vaak ook voor persoonlijke zaken, die ons bezig houden.

Meestal schrijven we dan een kaartje aan de mensen waar we in het bijzonder voor hebben gebeden. Echter lukt ons dat niet altijd gezien het feit dat de tijd gewoonweg te kort is. En het kaartje is natuurlijk ook niet het belangrijkste van de gebedskring. De bijbeltekst: 'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.', is een van de drijfveren van onze groep.

Tenslotte wil ik een ieder uitnodigen om eens deel te nemen om met en voor de ander te bidden.

De gebedskring van de Hervormde Gemeente van Maasdam



## Bijbelleesrooster

zondag	29 juli	Rechters 2:6-15
maandag	30 juli	Rechters 2:16-23
dinsdag	31 juli	Rechters 3:1-6
woensdag	1 augustus	Efeziërs 2:1-10
donderdag	2 augustus	Efeziërs 2:11-22
vrijdag	3 augustus	Rechters 3:7-11
zaterdag	4 augustus	Rechters 3:12-31
zondag	5 augustus	Efeziërs 3:1-13
maandag	6 augustus	Efeziërs 3:14-21
dinsdag	7 augustus	Rechters 4:1-16

woensdag	8 augustus	Rechters 4:17-24
donderdag	9 augustus	Rechters 5:1-11
vrijdag	10 augustus	Rechters 5:12-22
zaterdag	11 augustus	Rechters 5:23-31
zondag	12 augustus	Efeziërs 4:1-16
maandag	13 augustus	Efeziërs 4:17-24
dinsdag	14 augustus	Efeziërs 4:25-5:2
woensdag	15 augustus	Efeziërs 5:3-20
donderdag	16 augustus	Marcus 6:45-56
vrijdag	17 augustus	Marcus 7:1-23
zaterdag	18 augustus	Marcus 7:24-30
zondag	19 augustus	Rechters 6:1-10
maandag	20 augustus	Rechters 6:11-24
dinsdag	21 augustus	Rechters 6:25-40
woensdag	22 augustus	Marcus 7:31-37
donderdag	23 augustus	Marcus 8:1-13
vrijdag	24 augustus	Marcus 8:14-26
zaterdag	25 augustus	Efeziërs 5:21-33
zondag	26 augustus	Efeziërs 6:1-9
maandag	27 augustus	Deuteronomium 1:1-8
dinsdag	28 augustus	Deuteronomium 1:9-18
woensdag	29 augustus	Deuteronomium 1:19-33
donderdag	30 augustus	Deuteronomium 1:34-2:1
vrijdag	31 augustus	Deuteronomium 2:2-15
zaterdag	1 september	Deuteronomium 2:16-25
zondag	2 september	Efeziërs 6:10-17
maandag	3 september	Efeziërs 6:18-24
dinsdag	4 september	Psalm 20
woensdag	5 september	Deuteronomium 2:26-37
donderdag	6 september	Deuteronomium 3:1-11
vrijdag	7 september	Deuteronomium 3:12-22
zaterdag	8 september	Deuteronomium 3:23-4:4



### Agenda komende activiteiten

30 juli	18.45 uur	gebedskring
4 aug	9.00-12.00 uur	boekenbus
13 aug	18.45 uur	gebedskring
24 aug		ophaalochtend rommelmarkt
25 aug	voor 16.00 uur	inleveren kopij herv. contact
27 aug	18.45 uur	gebedskring
1 sept	9.00-12.00 uur	boekenbus
3 sept	19.30 uur	kerkenraadsvergadering
5 sept	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
7 sept		ophaalochtend rommelmarkt
8 sept	9.00 - 13.00 uur	rommelmarkt
9 sept	10.00 uur	startzondag
10 sept	18.45 uur	gebedskring
12 sept	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
14 sept	10.15 - 11.45 uur	vrouwenbijbelkring



### sluitingsdata voor het inleveren van kopij 2018

	inleveren	bezorging in de week van	kopij loopt t/m
jaargang 42			
10 !!	25 aug	3 sept	27 okt
11	13 okt	22 okt	24 nov
Jaargang 43			
1	10 nov	19 nov	22 dec
2	8 dec	17 dec	26 jan

-----  
42<sup>e</sup> jaargang, nr. 9

Het volgende nummer verschijnt in de week van  
27 oktober 2018

Dit betreft de periode tot en met 28 juli 2018

Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij bij de redactie:

**25 augustus – voor 16.00 uur**

## Herdacht worden zoals u bent



De uitvaart die bij u past

Met CVU geeft  
u de gewenste  
kleur aan uw  
begrafenis of  
crematie en krijgt  
u de uitvaart  
die bij u past.



Heidi Hendricks



Jerry Moulakis

Gratis informatie  
**0800 - 288 22 55**

Melding van overlijden  
**0800 - 345 67 89**

24 uur per dag bereikbaar

Regiokantoor Hoeksche Waard:  
Sportlaan 3h, 3299 XG Maasdam  
T 078 - 303 68 41

onderdeel van  
YARDEN

[WWW.CVU.NL](http://WWW.CVU.NL)  
CVU Uitvaartzorg | Hoeksche Waard e.o.



## Uw voeten weer in vorm!

Een behandeling van uw voeten maakt de dag weer goed.



### **Ter kennismaking:**

*Tweede Behandeling 50% Korting*  
*Een Basis Pedicure behandeling kost € 25,-*

De introductie korting is alleen geldig bij nieuwe cliënten en eenmalig te gebruiken.  
Waardebon niet overdraagbaar!  
Bent u slecht ter been, of vindt u het gewoon fijn als er een Pedicure aan huis komt?  
Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik kom natuurlijk bij u aan huis!

**Pedicure Salon Piedie Curati Puttershoek**

Afspraak maken of informatie:

Mobiel: 06 19036969 / [www.pedicureputtershoek.nl](http://www.pedicureputtershoek.nl)

Facebook: Pedicure Piedie Curati Puttershoek

Email: [pedicureputtershoek@gmail.com](mailto:pedicureputtershoek@gmail.com)



<https://www.facebook.com/hervormdegemeentemaasdam>