



Hervormd Contact

Hervormde Gemeente Maasdam
Postadres: Postbus 5407, 3299 ZG Maasdam

Predikant:

ds. J. Prosman
Raadhuisstraat 39, 3299 AP Maasdam tel. 078 676 1500
e-mail: dominee@kerkmaasdam.nl

Scriba:

Mevr. A.C. Israel-Biesheuvel
Standerdmolen 1, 3297 TK Puttershoek tel. 078 676 4285
e-mail: hervormdegemeentemaasdam@gmail.com

Ledenadministratie:

Mevr. J.A. de Vlaming-van Prooijen tel. 078 676 4187
Fazant 24, 3299 BS Maasdam
e-mail: rvlaming@planet.nl

Bankrekeningen kerkrentmeesters:

NL17 INGB 0000628468 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente
NL46 RABO 0354301136 t.n.v. Hervormde Gemeente Maasdam

Diaconie:

Mevr. H.J.B. Knoot-Nooteboom
Keizersdijk 57, 3291 CD Strijen tel. 078 674 1310
e-mail: toonknoot@hotmail.com

Bankrekeningen diaconie:

NL57 RABO 0354309862

Koster:

Dhr. R. de Vlaming tel. 078 676 4187
Fazant 24, 3299 BS Maasdam 06 2895 7344
e-mail: rdevlaming@kpnmail.nl

Website: www.kerkmaasdam.nl

Hervormd Contact:

Joke Moelker
Trambaan 16, 3299 BN Maasdam tel. 078 676 3208
e-mail: joke@jamcopy.nl

Februari 2018

Inhoudsopgave

Meditatie	1
Kerkdiensten	3
Nevendienst "Klein Begin"	5
70-jarigen en ouder	6
Pastoralia	6
De dominee	
Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel	9
Colectebonnen / munten	10
Verslag kerkenraadsvergadering	10
Verslag gemeenteavond	12
Giften HVD	16
HVD	17
Verantwoording collectes	18
Opbrengst busjes	18
Verantwoording giften	19
Boekenbus	19
Rommelmarkt	20
Loop van Maasdam	21
Nieuw: Petrus magazine	22
Holland zingt	23
Opvang in Armenië	24
Bijbelleesrooster	25
Agenda komende activiteiten	26
Schema H.C.	37

Meditatie

Elke vrijdagmiddag gaan we met vrijwilligers naar de groeps-woningen van het Huys te Hoecke om te vragen of mensen meegaan naar de vieringen in de kerkzaal. Even later lopen we in een lange stoet naar de recreatiezaal. Om in de kerkzaal te komen is een boeiende aangelegenheid, want wij zijn elke week nieuwe mensen voor hen. Toch lukt het elke keer weer om dat vertrouwen te winnen met vriendelijke woorden en een arm om hen heen en met behulp van de zuster gaan we op weg naar de kerkzaal.

Intussen zijn de stoelen al in een kring gezet en zoeken we een mooi plekje op voor hen. Het orgel speelt bekende psalmen en liederen.

Dit keer heb ik een oud klokje meegenomen uit de erfenis van mijn oma. Iedereen heeft daar wel een verhaal bij, over een horloge, een vaas, een boek, een mooie herinnering aan dierbaar iemand. Het is een kostbaar iets en je gaat er voorzichtig mee om.

Vanmiddag gaat het Bijbelverhaal over de hemelvaart, een verhaal over Jezus die zegend terugkeert naar Zijn vader.

Ik vraag: Hoe zou het zijn als iemand je zegent. Zijn er momenten geweest in uw leven waarop U gezegend werd? Je ziet dat iedereen heel diep nadenkt, maar het is best wel moeilijk om daar antwoord op te geven.

"Weet u nog dat u als klein kind de kerk werd binnengedragen?"

Dat is wat makkelijker en het antwoord klinkt al vlug. "Nou, nee, maar mijn vader en moeder hebben het me verteld dat ik gedoopt ben in de kerk. En een ander zegt: Toen heeft de dominee zijn hand op mijn hoofd gelegd. Langzamerhand wordt in het gesprek duidelijk dat je als klein kind de zegen van God hebt meegekregen en je daardoor de kracht hebt gekregen om het leven aan te gaan.

En weet u nog dat u gezegend werd toen u trouwde? "Ja, dat was zo mooi, de dominee legde zijn hand op ons hoofd en zei dat de Heer met je meeding in je nieuwe leven.

En misschien weet u nog dat de dominee in zijn gebed vroeg om de kracht van God om daar gestalte aan te geven.

Ik vertel nu wat verder. Jezus is teruggekeerd naar de Vader in de hemel, maar niet met lege handen. Hij zegende zijn discipelen, zij kregen als het ware een erfenis mee ,van een zegende Jezus.

Het is natuurlijk aan de ene kant verdrietig als je een erfenis krijgt, want dan is er een kostbaar iemand weggenomen uit je leven, maar een erfenis kan ook fijn zijn, want je krijgt iets kostbaars. Op dat moment laat ik het klokje weer zien, waar ik elke dag naar kijk, het klokje maakt me blij, het is van iemand waar ik veel van gehouden heb.

Zo hebben de discipelen ook een erfenis gekregen, een geestelijke erfenis, zij krijgen de zegen van Jezus mee. En het mooie is dat die erfenis, die zegen er is voor iedereen.. Je kan het niet met je ogen zien, maar wel voelen met je hart. En die erfenis is er voor ons allemaal. iedereen.

Door Jezus weten we van de liefde van God. En net zoals ik elke dag naar het klokje kan kijken, zo mogen we elke dag weten dat de hemelse vader ons elke dag wil zegenen. We hebben een zegende Jezus, die nu bij de Vader in de hemel is. En dan is er iemand die zegt: die nu voor ons pleit en voor ons bidt. En dan kan ik alleen nog maar zeggen: amen

Tot slot zingen we dan het lied : daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam, die hemel en aarde verenig te zaam. Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart, Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Als gelukkige mensen drinken we met zijn allen een glaasje sap en knabbelen op een koekje en gaan we als gezegende mensen weer terug naar de woningen.

Janny Vree



Kerkdiensten

zondag 29 april

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. J. Prosman
dhr. B. Verplanke
dhr. S. Barth
mevr. J. de Koning
stichtig chris

zondag 6 mei

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

prop. J.M. Post, Rijnsburg
dhr. B. v.d. Aardweg
dhr. P.H. Vree
mevr. A. Zilver schoon
maf

donderdag 10 mei - 9.30 uur

Voorganger
Ouderling van dienst

hemelvaartsdag
Gereformeerde Kerk Puttershoek
ds. J. Prosman
mevr. T. Israel

zondag 13 mei

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

ds. J.W. v.d. Bosch, Piershil
mevr. L. van Varik
dhr. S. Barth
mevr. C. Verplancke
diaconie

zondag 20 mei

Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Kinderoppas
Extra collecte bestemd voor

pinksteren
ds. J. Prosman
mevr. I. van Wingerden
dhr. G.J. v.d. Weg
mevr. A. v.d. Vlis
kia

zondag 20 mei - 12.00 uur

Voorganger
Ouderling van dienst
Extra collecte bestemd voor

Pinksterpraise

ds. J. Prosman
mevr. W. Meuzelaar
?



Nevendienst 'Klein Begin'

Donderdag 26 April 2018 – 15.30 uur

Huwelijk Vera Meuzelaar en Jeroen Tempelman
Voorganger Ds. Prosman
Ouderling van dienst Mevr. Israel.

Bij de (uitgangs)collecte

29 april Stichting Chris – Christelijke Kindertelefoon
6 mei MAF – Organisatie die ervoor zorgt dat met vliegtuigen hulp geboden kan worden op moeilijk bereikbare plaatsen
20 mei KIA – Bijbelonderwijs op het platteland van Bangladesh

Kerkdiensten op internet

Thuis of, waar ook ter wereld, op vakantie; u kunt altijd en overal de kerkdiensten op internet beluisteren.
Op www.kerkdienstgemist.nl - Zuid-Holland – Kerkmaasdam blijven de diensten tot zes weken na datum bewaard.

Luistert u ook via internet?

U kunt wekelijks de liturgie in uw mailbox ontvangen. Stuur een mail naar joke@jamcopy.nl (met vermelding van uw naam) om u hiervoor aan te melden.

Met Pasen vierden we het feest van het nieuwe begin. We gaan komende weken beginnen in de bijbel bij Genesis, het begin van de Bijbel. We gaan vertellen over Noach een mens die leeft in verbondenheid met God. Noach die een ark bouwde waarin het goede leven bewaard wordt. Daarna komen we de regenboog tegen, een teken van God, een belofte. Met de kinderen denken we na over beloftes. Natuurlijk gaan we ook zingen en een verwerking bij de verhalen maken.

Met dit nieuwe begin start er ook een nieuwe juf, welkom Jantina, fijn dat je ons team komt versterken. Ook een belofte die gemaakt is hopelijk voor lage tijd. Met de beloftes die wij maken en de beloftes die God maakt, zo gaan we richting Pinksteren.



Maar ook nog even aandacht voor Vera die de huwelijksebelofte aangaat.(bij het lezen hiervan is deze belofte al gedaan). Vera die al jaren nevendienst juf is veel geluk met je/jullie huwelijk. Dat deze belofte voor eeuwig mag zijn. Wat we beloven om te doen vinden wij soms moeilijk. Gelukkig wil God ons altijd helpen om de beloftes die we doen na te komen.

Hopelijk tot ziens Jolanda

70-jarigen en ouder

30 apr Dhr. C. Bax
30 apr Mw. A. Notenboom-van Zwiene
4 mei Dhr. C.A. Schippers
14 mei Mw. H.W. de Ruiters - Groeneweg
15 mei Dhr. A. Hoogendam
17 mei Mw. J. Schaalje-Bauer
21 mei Mw. J. Walraven-van der Wekken
22 mei Mw. M. Schouten-van Wingerden
23 mei Mw. L.A.A. Havelaar-Gravendeel
25 mei Mw. L.C. Blanke - in 't Veld
26 mei Dhr. D. Mekking

Omzien naar elkaar

Hoop doet leven zegt men. Maar rond Pasen worden we er bewust van het andersom begint: leven doet hopen! Jezus' miraculeuze opstanding uit de dood is het die ons moed geeft! Allereerst omdat Hij zelf leeft! Wat zou ons geloof nog waard zijn zonder dat? Maar ook omdat het ons hoop geeft, gegronde hoop dat de dood ook in ons leven niet het laatste woord zal hebben. Zijn leven geeft ons hoop!

Vanuit deze hoop *leven wij mee* met hen in onze omgeving die het moeilijk hebben. Dat is medemenselijkheid. Meer nog: dat is de medemenselijkheid van Christus!

In memoriam

We leven mee met de rouwdragenden.

Woensdag 14 maart overleed onze zuster Geertrui Meinsje Weijers-Kleinendorst. Een kleine vrouw met een groot karakter. Een zuster in het geloof. 'Vrees niet, heb goede moed', zo moest het klinken in haar uitvaartdienst. Want door Jezus' werk had ze hoop! Hoop dat ze aan de andere kant van de dood-Jordaan ook weer opgevangen zou worden.

Zo zei ze het. Zo had ze het heel haar leven door in de kerk, waar ze veel kwam, geleerd. En zo klonk het in de dienst en bij het graf dinsdag 20 maart. Ze had zelf aangegeven dat de bemoedigende woorden van de Heer aan Jozua bij Israëls doortocht door de Jordaan, op weg naar het beloofde land, centraal zouden staan. We bidden voor haar nabestaanden om troost en hoop, zoals zij die ontving in haar leven!

Zaterdag 17 maart overleed onze broeder Teunis Leendert Stehouwer. Teun was nog maar 72 jaar. Het heeft ons allemaal overvallen dat hij zo plotseling van ons is heengegaan. Gelukkig mogen we weten dat hij veilig is in de handen van onze hemelse vader. Vrijdagmiddag 23 maart was de dankdienst voor zijn leven, waarna wij hem naar zijn laatste aardse rustplaats hebben gebracht. De verkondiging van de Prediker, die Teun zo aansprak, begeleide ons: 'lucht en leegte', maar ook: 'de mens gaat naar zijn eeuwig huis'. En: 'heb ontzag voor God en leef Zijn geboden na'. We leven mee met zijn vrouw Dineke en met de kinderen, kleinkinderen en allen die bij hem horen!

Zieken

We blijven aan onze zieken denken:

Rosalie van Bennekom heeft in het ziekenhuis gelegen, maar is gelukkig weer opgeknapt en thuis.

Onze organist Hans van de Weg is weer hersteld van een longontsteking

Mw. J. Visser-van der Pligt kwam thuis uit De Rembrandt.

Mw. H. van Bennekom-Both herstelt thuis van een operatie.

Dhr. J. de Vos is herstellend van een oogoperatie

Dhr. W.A. de Man is ernstig ziek thuis.

Dhr. H.J.F. Dorst is herstellend thuis.

Mw. A.T. Dorst-van der Steeg heeft chemo.

Martijn Meuzelaar is al enige tijd ziek thuis. Het gaat gelukkig langzaam weer wat beter.

Mw. M. J. Schippers-Vermaas is nog steeds thuis herstellend.

Mw. H. W. Bijl - Schouten is thuis herstellend.

Evelien Donker is steeds verder herstellend thuis.

Mw. S.W. Reedijk-van Eekelen is nog steeds ernstig ziek.

De dominee

We kijken terug op een volle maand.

Een verdrietige volle maand met alle uitvaarten.

Maar ook een prachtige volle maand was het met de huwelijksdiensten (eentje nog te gaan op het moment van schrijven), waarin de liefde en de trouw gevierd mocht worden die God aan mensen geeft. Wat een zegen!

Maar ook een geweldige maand was het met de laatste 30 van de 40 dagen, uitlopend op de diensten in de stille week en met Pasen. Wat was het zeldzaam druk en mooi in de vesperdiensten! En hoe indrukwekkend was het gedenken van Christus' lijden en sterven op donderdag en vrijdag!

Het was net alsof we er zelf bij waren. We maakten het echt mee. Jezus kwam in Zijn lijden zo heel dichtbij dat we het in ons hart konden voelen – één met Hem! Wat heeft Hij ervoor over gehad om ons te verlossen van zonden en dood... We zijn Hem er eeuwig dankbaar voor!

En dan de Paasdienst waarin Natacha de Jong in ons aller aanwezigheid het geloof in God heeft beleden! Van de doopvont knielend en gezegend naar het Avondmaal. Heel stil maakt je dat! Heel dankbaar en blij! Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Met Pasen in onze ziel leven we verder, zoekend naar de verschijning van de Heer. Zou Hij ook verschijnen waar wij zijn? Zou hij ook verschijnen als wij verschijnen? Wij, Zijn gemeente, zijn immers op mystieke wijze Christus lichaam? Laat de mensen Hem zien, als ze ons ontmoeten!

En dan was er nog de Gemeenteavond met het indrukwekkende verhaal van Open Doors over vervolgde christenen. We hoorden en zagen wat het kosten kan om Christen te willen zijn in het Midden-Oosten met name. En we vroegen ons af, wat het ons waard zou zijn... Samen hebben we gebeden voor onze broeders en zusters. We steunen van harte het project van de diaconie voor hen!

Hartelijke groet, *ds. Johan Prosman*



Bloemendienst / Bloemengroet / Dankjewel

Bloemendienst

29 apr	W. Veldhoen
6 mei	F. Bieshaar
13 mei	L. Blanker
20 mei	W. Meuzelaar

Bloemengroet

11 mrt	dhr. A. Domke
18 mrt	dhr. J.C. Sint Nicolaas
18 mrt	dhr. en mevr. Fortuin-Smits
25 mrt	dhr. J. de Vos
30 mrt	dhr. en mevr. Hulsbos-de Ruijter

Dankjewel-1

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties voor ons 50-jarig huwelijk. Het heeft ons goed gedaan.

Freek en Marianne Hulsbos.

Dankjewel-2

Hartelijk dank aan degenen die tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en later thuis een kaartje hebben gestuurd, een bezoekje hebben gebracht of via een telefoontje aandacht hebben gegeven. Dat heeft mij goed gedaan.

Hilda van Bennekom-Both

Enquête collectebonnen/munten.

Bij het college van kerkrentmeesters is in 2017 een verzoek binnengekomen om eventuele invoering van een zogenaamd collectebonnen / munten systeem. Om nu te zien of hier wel voldoende interesse voor is, heeft het college een enquête uitgeschreven en verspreid onder de kerkleden, middels de enveloppen voor de jaarlijkse actie kerkbalans.

Inmiddels is de uitslag van deze enquête bekend en kunnen we de volgende conclusies trekken: er zijn 250 reacties ontvangen en exact de helft hiervan, 125, is tegen invoering van de collectebonnen/munten en de andere helft is vóór. Voorwaarde voor verder onderzoek door het college, was dat ruim 60% van de reacties vóór invoering van het systeem zou zijn. Aangezien dit niet het geval is, zal het college geen verder onderzoek meer verrichten naar invoering van collectebonnen/munten.

Verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 5 maart 2018

Afwezig: Mw. van Bennekom, Mw. Meuzelaar, Mw. van Raamsdonk, Mw. Israel en Mw. Hulsbos.

I.v.m. de vakantie van Mw. Israel worden de notulen gemaakt door ouderling Dhr. Verplanke.

Opening: Mw. Knoop opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Ds. Prosman gaat ons voor in gebed en wij lezen Handelingen 8:26-40. De Ethiopiër. Het gaat over de doopbelijdenis: Wij worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. De doop is hier bedoeld, dat we erbij willen horen. Er is maar een weg naar God via Jezus. De man hoort het en weet het doordat hij wordt gedoopt. Blij verrast: Ook ik ben van God!! Ze mogen dan nog wel naar mij kijken alsof ik een vreemde ben, iemand met een andere huidskleur, waar je tegenop kijkt of waar je bang voor bent; iemand die heel anders lijkt en toch: ook ik mag bij de Here horen.
Wij zingen met elkaar Lied 177 vers 1.

Lief en Leed: Wij doen een rondje lief en leed.

Vaststelling agenda: Er zijn geen extra agendapunten vanavond.

Notulen van de vorige vergadering: De notulen worden goedgekeurd en ondertekend door Mw. Knoop en Dhr. Verplanke.

Mededelingen van:

Ouderlingen: Wij plannen met elkaar een gemeenteavond op donderdag 5 april 2018; koffie om 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De dames van de diaconie zorgen voor de koffie. Na het algemene gedeelte volgt informatie over het thema "Open Doors". De avond wordt verder voorbereid door ds. Prosman, Mw. Hulsbos en Mw. van Varik.

Laatste Classisvergadering: Samenvatting: het ging met name over de laatste consideraties. Er waren wat zorgen over de eigen armslag enerzijds en anderzijds, vertelde de RACV, dat de Classis een dikke stem heeft in het volledig beroepen van een predikant. De eigen regie is dan wel weg hier.

Ring Hoeksche waard bestaat uit de gemeenten en de Predikanten; ds. Prosman is voorzitter van deze oprichtingscommissie.

Diaconie: "Open Doors" komt op de gemeenteavond.

Kerkrentmeesters: De Actie Kerkbalans loopt momenteel tot en met december. Er is ruim € 50.000,- toegezegd.

Enquête collecteminten: Voorlopig gaat het voorstel weer de kast in

Ledverlichting is uitgevoerd.

Jeugdzaken: De catechese loopt helaas terug. Op woensdag en vrijdag is er mogelijkheid tot catechese. Enkele van deze groep zijn doorgestroomd naar de belijdeniscatechese. Er zijn uitnodigingsbrieven die verzonden moeten worden aan alle jeugd-doopleden van de gemeente.

Ingekomen stukken: Uitnodiging wethouder Mol inzake bestuurlijk overleg. Er worden een aantal vragen opgesteld welke door ouderling Verplanke worden doorgestuurd naar de secretaresse van dhr. Mol.

Evaluatie afgelopen activiteiten: Themadienst 11 februari 2018. Idee om het hart vantevoren te geven.

Het beleidsplan: Wij bespreken alinea voor alinea en gaan de volgende vergadering verder bij jeugdwerk.

Komende activiteiten:

Huwelijk: 26 april 2018 Vera meuzelaar en Jeroen tempelman om 15.30 uur in onze kerk.

Hemelvaartsdag: gezamenlijke dienst met Ger. Puttershoek o.l.v. ds. Prosman om 9.30 uur in Puttershoek.

Pinksterpraise: 20 mei; georganiseerd door de Themadiensten commissie.

De Loop van Maasdam: 9 juni 2018.

Gemeente BBQ: 22 juni 2018.

Afsluiting winterwerk: 24 juni 2018.

Afscheid van de kinderen van de nevendienst: 1 juli 2018.

Rondvraag: Dhr. v.d. Aardweg zegt dat het beamerteam a.s. zaterdag naar de orgelballustrade verhuist.

Sluiting: Diaken mw. Knoot beëindigt de vergadering met dankgebed.

Notulen van de Gemeente-Avond Hervormde Gemeente Maasdam 5 April 2018

Er zijn deze avond ongeveer 25 Gemeenteleden aanwezig helaas een wat teleurstellend aantal.

Welkom: Ds. Prosman heet iedereen hartelijk welkom en opent de avond met gebed en het lezen van Johannes 20 19-31: De verschijning aan de discipelen. De leerlingen waren bang omdat Jezus gekruisigd was. Hij werd vervolgd. Tegenwoordig heeft het volgen van Jezus risico's. Jezus zegt vrede geef ik jullie vrede breng ik jullie. Opluchting is ook en vorm van vrede we hoeven niet bang te zijn.

Open Doors brengt Jezus bij de mensen die vervolgd worden. Wij zingen lied 641 (Gezang 217) vers 1 en 3

Van Open Doors is Jos aanwezig.

De presentatie gaat over Egypte. Zou je nog naar de kerk gaan als jouw kerk aangevallen kan worden? Hoe zouden wij naar de kerk gaan?

Zou je nog een Bijbel in huis hebben als je gevangengenomen zou kunnen worden?

Ben je bereid je leven op te geven voor de Here Jezus? Hij die zijn leven wil behouden zal het verliezen. Zij aanbidden dezelfde God als wij, volgen de Naam van de Here Jezus net als wij. Zijn Naam is de reden voor hun lijden. Juist in Egypte is het gevaarlijk om christen te zijn. Laat God deze mensen Lijden? Is " het" het allemaal waard om de Here Jezus te volgen?

Hoe kunnen wij deze mensen steunen? De motor van het Gebed is een manier om te steunen.

De presentatie is zeer indringend en prachtig om te zien en te horen hoe belangrijk het werk van Open Doors is.

Het belangrijkste wat wij kunnen doen:

Financieel steunen maar alles valt of staat met het gebed

Vanavond gaan wij in groepjes bidden voor deze kinderen en deze hulpactie.

Is Hij het waard om voor te sterven?

De Here Jezus heeft in 3 jaar tijd bereikt wat niemand ooit bereikt heeft.

215 miljoen Christenen wereldwijd worden vervolgd.

The Cave Church groeit! Wekelijks komen 60.000 mensen naar deze kerk (in Egypte).

Het is een verhaal van overwinnen niet van onderdrukking maar overwinning.

Ondanks alles: Ja Hij is het meer dan waard!

Er wordt een collecte gehouden voor het Egypte Project van Open Doors.

Hierna volgt een korte pauze met koffie en thee

Diaconie:

Mw. Knoot neemt het woord en vertelt dat het 5 euro potje voor het project van Open Doors is.

De Diaconie is erg blij dat de dankdag tafel zo goed loopt en via Annemieke Steenbergen worden tassen gebracht bij mensen die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank.

De zending post potjes worden voortaan beheerd door de diaconie. Sinds kort hoort de bloemendienst ook onder de diaconie.

Er is een potje voor diaconale vraagstukken, voor financiële hulp op korte termijn. De begroting geeft een wat scheef beeld met de realiteit van de cijfers.

De boeken zullen door Dhr. de Winter (Kerkrentmeester) nog worden gecontroleerd.

Begroting 2018 is goedgekeurd door PKN.

Als de jaarrekening helemaal rond is en goedgekeurd komt deze ter inzage bij Mw. Knoot.

Kerkrentmeesters:

Dhr. W. Vermeulen maakt zich zorgen om de financiële plaatje van de kerk. Wij hebben al een aantal jaren een negatief resultaat. Wij zijn best vermogend maar over 50 jaar is ons vermogen bij blijvend negatief resultaat helemaal op.

Er worden diverse suggesties geopperd. b.v. "Vrienden van de Kerk" oprichten, of een bijlage in het Hervormd Contact voor een jaarlijkse gift om het blaadje te mogen ontvangen

Vorig jaar was de toezegging voor Actie Kerkbalans ongeveer 45.000 uiteindelijke resultaat is op ruim € 52.000 geëindigd. De toezeggingen voor 2018 zijn tot nu toe ruim € 54.000. Dit is een toename van ruim 9.000 aan toezeggingen. Hier mogen wij vooral dankbaar voor zijn.

Dhr. Mooijaard wil weten hoe het met de collecte munten gesteld is.

Helaas gaan de collecte munten niet door om in te voeren. Kerkrentmeesters hebben besloten deze niet in te voeren. Er was geen 60% meerderheid. Meerdere gemeenteleden zijn teleurgesteld over dit besluit. Dhr. de Koning vraagt hoe groot de collecte opbrengst was tijdens de "Evensong avond"

Voor Maasdam is er totaal € 567.67 opgehaald.

Het financiële plaatje is afgesloten met een positief bedrag per gemeente van € 121. — (per gemeente een gelijke verdeling).

Dhr. de Winter presenteert het financiële plaatje. Er zijn extra kosten gemaakt i.v.m. het plaatsen van een nieuwe keuken in de Pastorie.

Ontmoetingscentrum:

Dhr. van der Wilt vraagt hoe het gesteld is met de aanschaf van een mobiele geluidsinstallatie voor het ontmoetingscentrum?

Dhr. van der Wilt heeft informatie verzameld en voor een kleine € 1.000,-- is alles geregeld. De geluidsinstallatie komt er.

Dit wordt toegezegd door Dhr. W. Vermeulen namens het Ontmoetingscentrum.

Mw. Israel vraagt waarom de beheerskosten zoveel hoger zijn dan de jaren daarvoor en ook hoger begroot voor het komend jaar. Daar komt later antwoord op door Dhr. de Winter.

Er is een onderhoudsvoorziening gemaakt van € 80.000,-- Deze zal gebruikt gaan worden om de dakbedekking te inspecteren en zonodig te vernieuwen.

Mw. Vree vraagt als er nieuwe dakbedekking is kunnen er dan ook Zonnepanelen geplaatst worden? Dit is niet zo eenvoudig als het lijkt het heeft ook te maken met de kosten en de investering c.q. opbrengst. Tevens is de vraag of de dakconstructie sterk genoeg is om de panelen te dragen. Ds. Prosman benadrukt dat de Pastorie beslist niet zuinig is met de stookkosten.

De ramen zijn schuiframen en omdat het een monument is kan dit niet zo eenvoudig veranderd worden. Tevens geeft Mw. Prosman aan dat ook boven de ramen hele zware schuiframen zijn.

In geval van nood bij brand is dit geen goede vluchtweg. Er wordt geadviseerd in geval van nood de ramen kapot te slaan.

Dhr. van den Aardweg vraagt om een betere wiferverbinding in het OC. Vooral tijdens de avonden met de jeugd is dit een enorm gemis. Hier wordt aan gewerkt.

Het bestuur van het OC bestaat momenteel uit de volgende leden: Dhr. W. Vermeulen, Voorzitter; Dhr. B. Rookhuizen, Penningmeester; overige leden: Dhr. F. Blanker, Dhr. H. de Winter en nieuw lid Dhr. P. van Steenselen.

Rondvraag:

Dhr. Meuzelaar geeft aan dat het geluid van het zingen in de kerk slecht te horen is bij de Kerkradio of uitzending gemist. Er zouden eigenlijk meerdere microfoons geplaatst moeten worden.

Misschien moet Fa. Schaap de regeling van het geluid toch beter in orde maken. Er is om een gebruiksaanwijzing van de geluidsinstallatie gevraagd maar deze is nog niet binnengekomen.

Nadat er geen vragen meer zijn besluiten wij deze avond met het zingen van Psalm 72 vers 6

Ds. Prosman gaat ons voor in dankgebed en wij beëindigen dit gebed met het gezamenlijk bidden van "Het Onze Vader"

Aldus opgemaakt

5 april 2018

A.C. Israel-Biesheuvel (scriba)

Giften HVD

Via	Mw. Ter Haar	€	5,00
	Mw. Van Vliet	€	5,00
	Mw. Veldhoen	€	5,00
	Mw. Veldhoen	€	5,00
	Mw. V.d. Wilt	€	10,00
	Mw. V.d. Wilt	€	20,00
	Mw. Peet	€	6,00
	Mw. Peet	€	5,00
	Mw. Ter Haar	€	20,00
	Mw. Sluimer	€	5,00
	Mw, Sluimer	€	5,00

Alle gevers hartelijk dank!

Hervormde Vrienden Dienst

Al enkele jaren lang doen we iets gezelligs met de vrouwen en mannen die namens de HVD mensen bezoeken van de kerk van Maasdam. Dit keer is de keuze gevallen op restaurant de Hoogt in Maasdam, waar we met elkaar gaan lunchen.

Tijdens deze lunch nemen we afscheid van mw. Ink Middelkoop. Zij heeft 44 jaar lang allerlei mensen opgezocht en lief en leed met hen gedeeld. Hoeveel bezoeken zal ze wel niet hebben afgelegd? Vast wel honderden keren heeft ze aan de bel getrokken om te in formeren hoe het met iemand gaat, of om een dagboekje te brengen.

Dat geldt trouwens ook voor mw. Meta Morris want zij heeft 25 jaar lang allerlei mensen opgezocht om te luisteren naar de verhalen.

Ook dat we willen we vieren , want we zijn blij dat er nog steeds vrouwen en (nu ook mannen) zijn die willen helpen met dit belangrijk stukje gemeentewerk.



We zijn er best trots op dat we nog steeds een HVD hebben en we hopen dat dit omzien naar elkaar kan blijven. We zoeken nu enige versterking van mannen en vrouwen die ons willen helpen bij dit bezoekwerk. Het kost wat tijd, maar je krijgt er veel voor terug aan liefde en dankbaarheid.

Sommigen van onze medewerkers hebben één of twee adressen, andere meerdere adressen.

Hoeveel adressen u wilt hebben, of aankan?

Dat maakt ons niet zoveel uit, maar doe mee met ons en u zult zien dat u er veel voor terug krijgt.

Informatie bij:

mw. Wennie Veldhoen

tel: 078-6452326 of

mw. Janny Vree

tel: 078-6762308

Verantwoording collectes

van 11 maart 2018 t/m 14 april 2018

Datum	Collecte	Bestemd voor	Opbrengst
11 maart 2018	In de dienst	Kerk en Eredienst	€ 151,14
	Deurcollecte	KIA	€ 134,75
18 maart 2018	In de dienst	Kerk en Eredienst	€ 152,59
	Deurcollecte	Biddagcollecte	€ 159,60
		zakjes (19)	€ 538,50
25 maart 2015	In de dienst	Kerk en Eredienst	€ 136,89
	Deurcollecte	KIA	€ 141,60
29 maart 2018	In de dienst	Kerk en Eredienst	€ 66,90
	Deurcollecte	De Hoop	€ 181,77
1 april 2018	In de dienst	Kerk en Eredienst	€ 266,05
	Deurcollecte	Open Doors	€ 322,10
5 april 2018	Gemeenteavond	Open Doors	€ 155,72
8 april 2018	In de dienst	Kerk en Eredienst	€ 109,85
	Deurcollecte	Kerkbeheer	€ 86,50
Subtotaal			€ 2.603,96

Opbrengst busjes

Zending	€	122,15	
Bloemen	€	39,87	
Kerk	€	14,00	
Subtotaal			€ 176,02

Doosjes 40 dagentijd (23)	€	283,99
	€	3.063,97

Bidstond			
via	ING bank	€	30,00
	Rabo bank	€	100,00
	Rabo bank	€	150,00
	Rabo bank	€	100,00
		€	380,00

Stand kerkbalans 2018 op 31 maart € 28.142,50
(Ontvangen aan toezeggingen € 52.990,00)

Verantwoording giften

Huisavondmaal			
via	Mw. Hulsbos	€	20,00
Bloemen			
via	Rabobank	€	25,00
Voor de kerk			
via	Rabo bank	€	150,00
	Rabo bank	€	500,00
	Totaal	€	4.138,97



Boekenbus: Stap in de wereld van boeken!

Mooie lentedag! De Boekenbus reed zonder problemen van de polder naar het Kerkplein. Direct om 9 uur waren er al 7 personen in de Boekenbus. De hele ochtend was het flink druk met het ophalen van aangevraagde boeken, nieuwe mensen die wegwijs werden gemaakt en natuurlijk het trouwe vaste klantenbestand. Te druk om de hoeveelheid mensen te turven, dus gewoon veel bezoekers in de BBus. Dat was ook te zien aan de 'gaten' tussen de boeken. Daar zijn we blij mee want dat betekent ruimte voor nieuwe boeken. De omzet van zeven april was ook fantastisch, n.l. € 325,- ! Ieder die hieraan heeft bijgedragen onze hartelijke dank!

Volgende maand valt de Boekenmarkt samen met de Voorjaars-Rommelmarkt op 5 mei en bent u welkom van 9-13 uur. Buiten de Boekenbus staan twee kramen met boeken die voor € 0,50 per stuk worden verkocht. Een extra vrijwilliger heeft zich gemeld, we verwelkomen in de Werkgroep Boekenmarkt Monique! Naast deze website kunt u onze berichten ook vinden via <https://www.facebook.com/marktmaasdam/> Werkgroep Boekenmarkt.



Gerommel in Maasdam' 1974-2018

We kijken uit naar de Voorjaars- Rommelmarkt op zaterdag **5 mei**. De markt is geopend van **9-13 uur** op het Kerkplein en in het Ontmoetingscentrum.

Op 4 mei is de ophaalochtend van spullen gepland.

Aanmelden tot één dag voor de ophaaldag via **078-676 7188** of **078- 676 1696** als u afstand wilt doen van goede spullen die voor hergebruik in aanmerking komen. Het is erg fijn als u de spullen in een stevige doos kunt verpakken.

Veel dank voor alle al ingeleverde spullen. Er is veel kleding en huishoudtextiel, fietsen, barbecue, speelgoed waaronder Lego, curiosa, lp's en cd's, natuurlijk ook genoeg huishoudelijke spullen en elektra, de bloempotten en vazen ontbreken niet, plantjes horen er ook bij. Koffers en tassen zijn er ook in alle soorten en maten.

Het Rad van Avontuur draait van 9.30 tot 12.30 uur met prijzen van onze sponoren, waarvoor DANK! Wij zorgen voor koffie, thee en fris met heerlijk gebak, ook soep, een tosti of haring is mogelijk. Ook de 24 pakken pannenkoek beslag gaat vast van de hand als heerlijke boerenpannenkoek.

Dus zien we u graag op 5 mei bij onze Voorjaars-Rommelmarkt, waarvan de opbrengst voor onze kerk is.

Heb je wat tijd over op 4 en/of 5 mei? We zijn blij met elk uur hulp! Op 4 mei willen we graag alles gereedzetten en uitpakken, 5 mei zoeken we verkopers van spullen en loten voor het Rad van Avontuur. En niet te vergeten, graag een 'verse' ploeg mensen die wil helpen met het opruimen. We hopen op een mooie dag en saamhorigheid. Meedoen? Meld je aan via elfjesnel@gmail.com

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via <https://www.facebook.com/marktmaasdam/>

Rommelmarkt Commissie:

Rook de Vlaming, Arie v d Berg, Cobi Vermeulen, Elly Snel.

De Loop van Maasdam

Op zaterdag 9 juni hopen wij voor de 8^e keer de Loop van Maasdam te organiseren. Een aantal vrijwilligers heeft zich al aangemeld als verkeersregelaar, de daarbij behorende hesjes zijn geregeld, maar....

In een kerkblad zetten we bij een datum veelal Deo Volente, maar in dit geval kunnen we hier nog Municipium Volente aan toevoegen, want het gemeentebestuur moet voor dit spektakel uiteraard een vergunning willen verlenen.

De benodigde papieren zijn ingevuld en opgestuurd, maar we hebben nog geen toezegging ontvangen.

Er vanuit gaande dat het, evenals voorgaande jaren, wel in orde zal komen gaan wij rustig door met de voorbereidingen.



Wat staat er op het programma?

14.00 uur: de wandelaars vertrekken, vanaf het kerkplein, voor hun tocht van 5 of 10 kilometer.

14.05 uur: de jeugd t/m 8 jaar start met de 1-kilometerloop. Het parkoers loopt door de bungalowwijk en wordt beveiligd door verkeersregelaars.

14.30 uur: start van de 2-kilometerloop voor deelnemers t/m 12 jaar. Zij lopen het parkoers door de bungalowwijk twee keer. Start en finish bij het kerkplein.

15:00 uur: de deelnemers aan de 5- en 10-kilometerloop starten op de hoek van de Dorpsstraat.

Het parkoers: Dorpsstraat, Gatsedijk, Zuiddijk, Zwanegatsedijk, Polderdijk, Dopsstraat, Raaadhuisstraat. Finish bij het kerkplein.

De lopers van de 5 kilometer hebben een keerpunt op de Zuiddijk en lopen dan via de Gatsedijk weer terug.

De invulling van de taken is bijna rond, maar we kunnen nog wel een paar extra handjes gebruiken.

U kunt zich aanmelden of meer informatie vragen bij:

Jan Vermeulen of Wilma Meuzelaar.



Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.

Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland.

Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Doel van het blad is om lezers te inspireren.

Rots

Wie de naam *Petrus* hoort, denkt al snel aan de volgeling van Jezus, de visser uit Galilea. Waartegen Jezus zei: "Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen." Het tijdschrift draagt deze naam niet voor niets. De kerk lijkt wel wat op Petrus: sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom is.

Het magazine verschijnt vier keer per jaar.

Een abonnement is gratis.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Scriba Toos Israel Biesheuvel.

Of aanmelden op de website:

<https://www.protestantsekerk.nl/actueel/abonnementen/tijdschrift-en/nieuw-ledenmagazine>

Holland Zingt zoekt nieuwe projectleden vóór 1 mei

Het Christelijk Reiskoor Holland Zingt maakt ieder jaar een koorreis. Dat doen zij al sinds 1998. Enkele weken geleden is de reis voor 2019 gepresenteerd en bekend is gemaakt dat volgend jaar een koorreis langs Belgische Kathedralen wordt gemaakt. Deze zal plaatsvinden van 15 t/m 18 mei 2019, een vierdaagse koorreis dus met concerten in de kathedralen van Mechelen, Gent, Antwerpen en Ieper. Deze laatste plaats is bekend om de herdenkingen die plaatsvinden naar aanleiding van de eerste wereldoorlog. Sinds 1928 vindt er dagelijks een memorial plaats onder de bekende Menenpoort van deze stad. Iedere avond wordt er om 20.00 uur "The Last Post" gespeeld, worden er kransen gelegd en wordt er muzikale medewerking verleend door muziekgroepen en koren uit de hele wereld. Zo ook dus Holland Zingt volgend jaar.

Naast de concerten is er tijdens deze koorreis ook genoeg tijd voor excursies en vrije tijd. Ter voorbereiding op het tournee worden er 10 repetities gehouden, deels op vrijdagavond en deels op zaterdagmorgen in de Gereformeerde Kerk van Puttershoek. De projectleden komen niet alleen uit de Hoekschewaard maar ook uit wijde regio van Rotterdam en Dordrecht. Dirigent van Holland Zingt is sinds 2017 de bekende musicus André van Vliet. Zijn aanstelling resulteerde dat er ook leden uit heel Nederland bij Holland Zingt zich aanmelden. Naast de koorreis naar België worden er ook weer een aantal "try-out" concerten gepland. De repetities starten in oktober van dit jaar, maar nu al moet er worden ingeschreven om te bepalen of de beoogde reis door kan gaan. De deadline is bepaald op 1 mei a.s. daarna wordt bepaald of er voldoende aanmeldingen zijn zodat de reis door kan gaan.

Het inschrijfformulier en meer informatie kunt vinden op de website www.hollandzingt.nl. U kunt ook een uitgebreide kleurenbrochure aanvragen en meer informatie verkrijgen bij de voorzitter van het koor, Leen Koster, telefoon: 06 28 57 15 81 of leenkoster53@gmail.com. Geïnteresseerden, die een optreden van het koor willen bijwonen, zijn van harte welkom op zaterdag 28 april a.s. in de Augustijnenkerk aan de Voorstraat te Dordrecht. Aanvang is 14.00 uur.

Opvang in Armenië

Armenië is de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is.

In 301 werd het christendom als staatsreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoort tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland, waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst, is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.

Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië.

Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.

Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. "Armenië".

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl



Bijbelleesrooster

zondag	29 april	Genesis 6:5-22
maandag	30 april	Genesis 7:1-24
dinsdag	1 mei	Spreuken 28:1-16
woensdag	2 mei	Spreuken 28:17-28
donderdag	3 mei	Spreuken 29:1-14
vrijdag	4 mei	Spreuken 29:15-27
zaterdag	5 mei	Spreuken 30:1-9
zondag	6 mei	Genesis 8:1-14
maandag	7 mei	Genesis 8:15-22
dinsdag	8 mei	Spreuken 30:10-14
woensdag	9 mei	Spreuken 30:15-33
donderdag	10 mei	Psalms 93
vrijdag	11 mei	Genesis 9:1-7
zaterdag	12 mei	Genesis 9:8-17
zondag	13 mei	Genesis 9:18-28
maandag	14 mei	Spreuken 31:1-9
dinsdag	15 mei	Joël 2:18-27
woensdag	16 mei	Joël 3:1-5
donderdag	17 mei	Joël 4:1-8
vrijdag	18 mei	Joël 4:9-21
zaterdag	19 mei	Genesis 10:1-32
zondag	20 mei	Genesis 11:1-9
maandag	21 mei	Spreuken 31:10-31
dinsdag	22 mei	Jozua 23:1-16
woensdag	23 mei	Jozua 24:1-13
donderdag	24 mei	Jozua 24:14-28
vrijdag	25 mei	Jozua 24:29-33
zaterdag	26 mei	Romeinen 12:1-8



Agenda komende activiteiten



2	mei	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
2	mei	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
3	mei	10.00 - 12.00 uur	inloop achter de plataan
4	mei		ophaalochtend rommelmarkt
5	mei	9.00 - 13.00 uur	boekenbus
5	mei	9.00 - 13.00 uur	rommelmarkt
7	mei	18.45 uur	gebedskring
7	mei	19.30 uur	kerkenraadsvergadering
9	mei	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
9	mei	14.00 - 15.00 uur	kinderknutselclub
9	mei	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
12	mei	voor 16.00 uur	inleveren kopij hervormd contact
16	mei	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
16	mei	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
17	mei	10.00 - 12.00 uur	inloop achter de plataan
21	mei	18.45 uur	gebedskring
23	mei	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
23	mei	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
24	mei	10.00 - 12.00 uur	inloop achter de plataan
27	mei	16.00 uur	zanguurtje
28	mei	15.30 - 16.30 uur	bijbelkring 't huys te hoecke
30	mei	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
30	mei	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij
31	mei	10.00 - 12.00 uur	inloop achter de plataan
2	juni	9.00-12.00 uur	boekenbus
4	juni	18.45 uur	gebedskring
4	juni	19.30 uur	kerkenraadsvergadering
6	juni	10.00 - 12.00 uur	inloophuis puttershoek
6	juni	14.00 - 15.00 uur	kinderknutselclub
6	juni	19.45 - 20.45 uur	repetitie cantorij

sluitingsdata voor het inleveren van kopij 2018

	inleveren	bezorging in de week van	kopij loopt t/m
jaargang 42			
7	12 mei	21 mei	23 juni
8	9 juni	18 juni	28 juli
9	14 juli	23 juli	8 sept
10	!! 25 aug	3 sept	27 okt
11	13 okt	22 okt	24 nov
Jaargang 43			
1	10 nov	19 nov	22 dec
2	8 dec	17 dec	26 jan

42^e jaargang, nr. 6

Het volgende nummer verschijnt in de week van
21 mei

Dit betreft de periode tot en met 23 juni 2018

Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij bij de redactie:

12 mei – voor 16.00 uur

Herdacht worden zoals u bent



SINDS 1933
De uitvaart die bij u past

Met CVU geeft u de gewenste kleur aan uw begrafenis of crematie en krijgt u de uitvaart die bij u past.



Heidi Hendricks



Jerry Moulakis

Gratis informatie
0800 - 288 22 55

Melding van overlijden
0800 - 345 67 89

24 uur per dag bereikbaar

Regiokantoor Hoeksche Waard:
Sportlaan 3h, 3299 XG Maasdam
T 078 - 303 68 41